

İkiinci Sergi
Kitap 1/2
Second Exhibition
Book 1/2

IN MEMORIAM
ALİ CAN ERTUĞ
ANISINA

İkinci
Seçgi

Second
Exhi-
bition

KİTAP | BOOK 1/2

ARTIER

İkinci Sergi Kitap 1/2
Second Exhibition Kitap 1/2

ISBN 978-975-6959-41-1

Editor | Editor
İlkay Balıç

Türkçeden İngilizceye Çeviri

Translation from Turkish to English

Nazım Dikbaş

Türkçe Düzelti | Turkish Proofreading

Emre Ayvaz

İngilizce Düzelti | English Proofreading

Ziya Dikbaş

Tasarım | Design **Esen Karol**

Baskı ve Cilt | Printing and Binding

Ofset Yapımı

Şair Sokak No: 4 Çağlayan Mahallesi

Kağıthane 34410 İstanbul, TR

T: +90 212 295 86 01

© 2010 ARTER

Metin | Text:

© Emre Baykal

Fotoğraflar | Photographs:

Sanatçıların izniyle

Courtesy of the artists

Bu kitabın bütün yayın hakları saklıdır.
Kaynak gösterilerek tanıtım için
yapılacak kısa alıntılar ve seçili görsel
malzeme dışında yayıcının yazılı izni
olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

All rights reserved. No part of this
book may be reproduced in any form
or by any means without permission in
writing from the publisher, except by
a reviewer who may quote brief
passages and use selected visual
material in a review.

ARTER

sanat için alan | space for art

İstiklal Caddesi No: 211

34433 Beyoğlu, İstanbul, TR

T: +90 212 243 37 67

F: +90 212 292 07 90

E: info@arter.org.tr

www.arter.org.tr

Bu kitap, ARTER'de 28 Kasım 2010–27 Şubat 2011 tarihleri arasında
gerçekleştirilen "İkinci Sergi"ye eşlik etmektedir ve
sergi kapsamında yayımlanan iki kitaptan birincisidir.

This book accompanies "Second Exhibition" realised at ARTER between
28 November 2010–27 February 2011 and is the first of the
two publications printed within the scope of the exhibition.

ARTER

Yürütme Kurulu Başkanı

Chairman of the Board

Ömer M. Koç

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü

President, Vehbi Koç Foundation

Erdal Yıldırım

VKV Kültür Sanat Danışmanı

VKF Culture and Arts Advisor

Melih Fereli

Genel Koordinatör, Küratör

General Coordinator, Curator

Bahattin Özuncay

Sergiler Direktörü, Küratör

Exhibitions Director, Curator

Emre Baykal

Sergiler Direktör Yardımcısı

Assistant Exhibition Director

İtr Bayburtluoğlu

Sergi Koordinatörü

Exhibition Coordinator

Başak Doğa Temür

Proje Yöneticisi | Project Manager

Muhittin Murat Alat

Dokumentasyon Sorumlusu

Documentation Officer

Sedat ÖzTÜRK

Ofis Sorumlusu | Office Executive

Berna Üzgüven

Danışma Sorumlusu

Information Operator

Nilüfer Kara

Grafik Tasarım | Graphic Design

Esen Karol

Mimar, Sergi Tasarımcı

Architect, Exhibition Design

Nilüfer H. Konuk

Medya Koordinatörü

Media Coordinator

İdil Kartal

Editor | Editor

İlkay Balıç

İşık Tasarımı | Lighting Design

Kemal Yiğitcan

Güvenlik | Security

Koray Akbaş, Turgay Demiralay,

İsa Karamehmeto, Mehmet Ali Kartal,

Ali Murat Kılıçkap, Osman Kurnaz,

Tuğrul Ercan Orgun, Kayhan Şamçı

Yardımcı Hizmetler | Services

Hasan Altunbaş, Hüseyin Genç,

Özkan Kaya, İsmail Taşdemir

Teşekkürler
Acknowledgements

Aleko Kiracı

Atsushi Wakimoto

Ayşenur Topçuoğlu

Burcu Yağız Yançatarol

Çağrı Gökdemir

Çınar Narter

Dr. Rene Naccachian

Gökhan Ayaydın

Halil Uzül

Katya Kiracı

Lea Kamhi

Metin Usta

Mustafa Ercan Zırh

Nevzat Ayaydın

Nihal Emsal

Oktay Anılmert

Sadife Karataş Kural

Selen Korkut

Serkan Ağırçıl

Veysel Gençten

Widad Nash

Yeşim Bakırküre

Zeynep Demirsü

Zeynep Sevil Güven

Zuhal Ulusoy

ARTER,
AYGAZ A.Ş. ve ARÇELİK A.Ş.'ye
değerli destekleri için
teşekkür eder.

ARTER would like to thank
AYGAZ A.Ş. and ARÇELİK A.Ş.
for their kind support.

Mücadele İçin Alan | Space for Struggle

Emre Baykal

6 | 7 <-> 174 | 173

. -_-. , 24 | 25

Halil Altındere, 36 | 37

Burak Arıkan, 46 | 47

Volkan Aslan, 52 | 53

Vahap Avşar, 62 | 63

Banu Cennetoglu – Yasemin Özcan Kaya, 74 | 75

Ayşe Erkmen, 86 | 87

Hafriyat; 98 | 99

Murat Akagündüz, 108 | 115

Antonio Cosentino, 104 | 113

extramücadele, 108 | 113

İnci Furni, 108 | 115

Mustafa Pancar, 108 | 113

Ali Kazma, 116 | 119

Aydın Murtezaoğlu – Büлent Şangar, 122 | 123

Ahmet Öğüt, 136 | 137

İz Öztat, 146 | 147

Cengiz Tekin, 154 | 157

Canan Tolon, 164 | 165

Mücadele İçin Alan

EMRE BAYKAL

"İkinci Sergi", kendini "sanat içi n al an" olarak tanımlayan ve bu tanımının geniş çerçevesini sanatçıl arla birlikte içinden gececeği türlü üretim süreçlerinden edi ni l ecek deneyimlerle dol durmayı hedefleyen yeni bir sanat kurumunun, kendi mekânında gerçekleştirdiği ikinci proje. ARTER, 8 Mayıs 2010' da Vehbi Koç Vakfı Çağdaş Sanat Kol ekisi yonu' ndan işler gösteren "Starter" sergisi ile açıldı. Açıl iş sergisi nın adının işaret etti ği "başlangıç" aslında bir çok yöne doğru çatallanan bir yolun başlangıcını ima ediyor: Son yıllarda Türkiye'de çağdaş sanatın hızla evrilen bağlamına dair olumlu gelişmeleri akl a getirirken, henüz genç ama iddialı bir uluslararasıarası çağdaş sanat kol ekisi yonunun kararlılıkla geni şleti l eceğiinin müjdesini veriyor; ve sonrasında, halen projelendi rmeye aşamasında olup önmüzdeki yıllarda hayatı geçi ri l mesi ni umduğumuz bir müze kompleksi ni bir kez daha duyurmuş oluyordu.

ARTER'in izleyici ve sanatçıl arla iletişimini başlatan "Starter", bu yeni kurumun açılış sonrasında izleyeceği programı örneklemek üzere kurgulanmamıştı. ARTER, Vehbi Koç Vakfı'nın kurumsal çatısı alında tasarlanıp hayatı geçi ri l mi ş bir proje al anı olmakla birlikte, gelecekteki müze projesi içi n ol uşturulan kol ekisi yonun süreli sergilerle de olsa gösterileceği bir müze mekânı değil. Programın ilk birkaç yıl boyunca ikinci bir kol ekisi yon sergisi

Space for Struggle

EMRE BAYKAL

ARTER is a new art institution defining itself as a "space for art", that intends to accomplish this definition in the broadest possible sense, by way of experiences accumulated in the course of diverse production processes focusing on the artist. "Second Exhibition" is the second project this institution has realised within its own space. ARTER opened on 8 May 2010 with the exhibition titled "Starter" that showed works from the Vehbi Koç Foundation Contemporary Art Collection. That "start" the title of the opening exhibition referred to actually implies the starting point of a route that will bifurcate in various directions: while evoking the promising developments in recent years regarding the rapidly evolving context of contemporary art in Turkey, it heralded determination for the expansion of a fledgling but ambitious international contemporary art collection; and furthermore it announced once again a museum complex project, that is presently in the preparatory stages and will be realised in coming years.

The "Starter" exhibition that inaugurated ARTER's communication with viewers and artists was not planned with the intention of exemplifying the programme this new institution would follow after its opening. Despite being a project space designed and realised within the institutional framework of the Vehbi Koç Foundation, ARTER is not a museum space where the collection formed for the future museum will be displayed

pl anl anmıyor. "İkinci Sergi" den önce ARTER' de yer al an açılış sergisi "Starter", bu anl amda istisnai bir başlangıç olarak değerlendirildi.

ARTER' de düzenlenen sergiler sıralamasındaki yerini ismine taşıyan "İkinci Sergi", kol ekşi yondon bağımsız olusu ve yeni üretimlerle gerçeklestirilmiş olması nedeniyle, bu kurumsal mekânda bundan sonra izlenecek programı temsil eden ilk sergi ve dolayısıyla ARTER' in de "birinci" sergisi. Serginin adındaki sayısal referans, bir sanat kurumunun sanatsal etkinlik programı içindeki ardişıklılığı, ve sayma eylemine dek devamlılıkta olduğu gibi, kurumsal bir süreklilığı hatırlatmak istiyor. Ayrıca sanat kurumlарının başarı ölçütünün genellikle üretilen içerikten zi yade sayısal değerlerle eşlenişine (izleyici sayısı, medyada çıkan haberlerin satır-sütun sayısı, o güne kadar gerçeklestirilen sergilerin sayısı, vb.) ve rakamsal değerlerin kurumlardan açısından taşıdığı birincilik önemi de ironik bir gönderme yapıyor.

"İkinci Sergi", Türkiye'de çağdaş sanat alanının hızla bir ivmeli hareketlenmesine Karşın, sanat üretiminin desteklenmesine yönelik acılk gereklilikini henüz kurumsal anl amda sürdürülебilir bir yanıt verilememiş olmasından hareketle, teşvik ettiği yeni üretimler yoluya "kurum"a yeni den bakmayı öneriyor. Bu yeni üretimlerin ortak bağlamı, son yıllarda Türkiye'nin topyekün içinden geçmekte olduğu ve sanat kurumlarda da gözlemlenen dönüşüm süreçleri dikkate alınarak, merkezinde sanatın bulunduğu geniş bir çerçevede kurum ve kurumsallaşma kavramları etrafında kurgul anıyor.

albeit in temporary exhibitions. Another exhibition based on the institutional collection is not being planned for the first few years of the programme. In this regard, the opening exhibition "Starter" that took place at ARTER before the "Second Exhibition" must be considered an exception.

ARTER's "Second Exhibition", which assumes as a title its chronological order among exhibitions organised here, is in fact the "first" exhibition at ARTER in that it is realised independently from the collection and with new productions, and denotes the programme that will be adhered to from now on. The numerical reference in the title seeks to evoke the sequentiality within the programme of artistic events at an art institution as well as an institutional continuity, similar to the perpetuity inherent in the act of counting. It also ironically references the criterion of an art institution's success usually associated with numerical values rather than the content produced (viewer figures, the number of lines-columns published in reports in the media, the number of exhibitions realised so far, etc.) and the primary importance of numerical values for institutions.

"Second Exhibition" departs from the lack so far of any institutional and sustainable response to the urgent requirement for support towards artistic production despite the rapid growth of contemporary art in Turkey, and proposes a fresh look at the "institution" via new productions it has facilitated. In consideration of the processes of transformation that Turkey as a whole is passing through and that are also observable in art institutions, the shared

“İkinci Sergi”, ilk örneklerini 1970’lerde Avrupa ve Amerika’da veren, 1980’lerden sonra içeriiden bir eleştiriyle kendi sınırevi üzerinde edip sorunsal laştırdığı alanı genişleten ve 2000’li yıllarda tekrar tartışmaya açılarak yeni sanat kurumsal oluşumları rehberlik etme kapası tesi araştırılan “kurumsal eleştiri” практиkleriyle akrabalıklar taşısa da, bu практиklere sanat tarihsel anlamda doğrudan referans vermeyi hedeflemiyor. Daha ziyade, son on yılda Türkiye’de sanat alanındaki kurumsallaşma çabalarını ve bunun etrafında gelişen tartışma ortamını kendine başlangıç noktası olarak alıp, yeni açılan bir sanat kurumunun sanatçılara birlikte deneyimleme, öğrenme ve oluşturma isteğini uygulamaya sokuyor.

Yeni işleri üretimi nde sanatçılara birlikte olma fikriyle başlatılan ve kuratörlüğünü üstlendiği bu projenin kavramsal çerçevesini belirlerken, bugüne kadar İstanbul’u onde gelen kimin sanat kurumlarıyla çalışmış olmanın ve bu kurumlarda yaşadığı deneyimlerin de rol oynadığını belirtmem lazımdır. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği İstanbul Bienali, İstanbul Bienali Üniversitesi tarafından açılan Santral İstanbul, kısa bir süre içinde olsa Depo, şimdilik Vehbi Koç Vakfı tarafından hayatı geçirdiilen ARTER’deki çalışmalarım sırasında, sanat kurumlarının kendilerini oluşturma süreçlerinin ve bu doğası gereği sancılı sürecin taşıdığı sorun ve açmazların parçası ve tanışı olдум. Sanat kurumu, sanatçı ve izleyici arasında kurulması gereken üretken ilişkileri ve iletişim; içerde/dışarıda olma karşılığında değil, ancak şeffaf, akışkan ve üretken bir “birlikte olma” ve oluşturma istemiyle, beraber yeni riskler alma cesaretiyle mümkün olabiliyor.

context of these new works is constructed around the concepts of the institution and institutionalisation in a wider framework with art at its centre.

The first examples of "institutional critique" practices emerged in the 1970s in Europe and America, and extended the field they problematised via an internal revision in the 1980s and were re-opened to debate in the 2000s to investigate their capacities to provide guidance to new art institutional formations. Although the "Second Exhibition" does have certain affinities with these practices, it does not intend to make direct art historical references to them. Rather, it departs from the efforts of institutionalisation that have taken place in Turkey in the field of art, especially during the last decade and from the discussions developed around these. It also puts into practice the desire of a newly opened art institution to experience, learn and take shape in collaboration with artists.

I must state that my previous work at a number of leading art institutions in Istanbul and the experiences I thus gained also played a role in determining the conceptual framework for this project that was inaugurated with the idea of collaborating with artists to produce new works. During my work at the Istanbul Biennial organised by the Istanbul Foundation for Culture and Arts, at Santral Istanbul affiliated with Istanbul Bilgi University, for a short period of time at Depo and now at ARTER, a project realised by the Vehbi Koç Foundation, I became both part of, and witness to the formation process of art institutions and the problems and dilemmas this naturally complicated process

Türkiye'de çağdaş sanatın yakın zamana kadar bir tamamlı ayıcısı hep eksik kalan bu sacayağına (sanat kurumu-sanatçı-iżleyici), bugün artık müze, galeri, pazar, koleksiyon gibi farklı kulvarlarla birlikte, güçlü bir bilesen olarak "kurum" da eklenmeliyor. Son on yıldır Türkiye'de sanatçılardan uluslararası sanat kurumlarıyla artık olgunluk dönemi ne giren kesintisi zıphırlıkları; uluslararası ve yerel pazarda yaşanan canlılık; yeni ve iddialı sanat kurumlarının artırıda belirmeye başlaması gibi gelişmeler, içinden geçmekte olduğumuz kurumsallaşma dönemi ne dair algı, bekenti ve kaygılar arda ortaklıklar kadar farklılıklar da yaratıldığı için, sanatın kendi içinden doğacak eştiREL bir sürecin rehberliği ne Türkiye'de bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Oysa 2000'li yıllarda kadar Türkiye'de çağdaş sanat alanının İstanbul Bienali dışında kurumsal tamamlı ayıcıları henüz sahnedeki yoktu. Bu nedenle de, köklü bir kurum geleneğinin sanata zaten hakim olduğu Batı'da en canlı ve erken dönemi ni 1970'li ve 1980'li yıllarda yaşadıktan sonra bugün halen sürdürülüğe ve tartışılığa olan kurumsal eştiiri pratikleri, Türkiye'de eşzamanlı olarak ve aynı şiddette deneyimlenememiştir.

1970'li yıllarda bazı sanatçılardan, sanatın üretim, sunum, dolasım, iletişim ve dağıtım yöntemlerini, yani sanat kurumunun ta kendisi ni sorgulayarak kendi sanatsal pratiklerini konusuna dönüştürdüler; kurumun (o dönemde özelinde daha ziyade müzenin) büyüsünü bozmaya ve kurumsal çerçevesinin sınırlarını kırmaya çalışıp, sanatçı-sanat yapıtı-izleyici-müze eksenlerindeki ilişkileri ve sanat kurumunun ideolojik ve toplumsal fonksiyonlarını yapıbozuma uğratan stratejiler gelistirip, bu doğrudan tada işler ürettiler.

bears. The productive relationship and communication that must be established between the art institution, the artist and the viewer is rendered possible not within an oppositional status of being inside/outside, but with a transparent, fluid and productive desire to collaborate and to create, and with the courage to take new risks together.

The contemporary art scene in Turkey that until recently always lacked one of the essential components of the tripod constituted by the art institution, the artist and the viewer, now witnesses the articulation of the "institution" as a powerful constituent, complete with the whole gamut of channels it offers, including the museum, the gallery, the market and the collection. Developments like the ongoing collaborations between artists from Turkey and international art institutions have entered its mature period in the last ten years; the recent activity witnessed in the international and local market; and the proliferation of new and ambitious art institutions, create not only similarities but also differences in perceptions, expectations and concerns regarding this period of institutionalisation. Therefore the need for the guidance of a critical process borne from within art is today more urgent than ever. Until the 2000s, apart from the Istanbul Biennial, the institutional constituents of the field of contemporary art in Turkey had not taken to the stage. This is why practices related to institutional critique were not experienced in Turkey simultaneously or with the same intensity as in the West, where an established institutional tradition already dominant in the field of art had triggered such artistic strategies that lived their early and strongest period in the 1970s and 1980s, and have continued and remained a topic of debate to date.

Belçikalı sanatçı Marcel Broodthaers, 68'İN coşkulu atmosferinde, bir grup arkadaşıyla sanat ve toplum ilişkilerinin tartışılacağı toplantılar düzenliyordu. Kendi stüdyosunda yapılacak bir toplantı öncesiinde yeterli sandal yesi olmadığını fark eden sanatçı, bir nakliyat şirketi nden eser taşımada kullanılan sandıklar ödünç aldı. Üzerlerinde sanatla ilgili işaretler de bulunan bu sandıkları, evindeki studio mekânında bir yerleştirmeye gibi düzenleyen Broodthaers, böyleselikle kurmaca müzesi "Musée d'Art Moderne, Département des Arts Graphiques"ı (Modern Sanat Müzesi, Kartallar Bölümü; 1968) kendi evinde başlattmış ol du [1]. Broodthaers'in çeşitli sergiler, film gösterimleri düzenlediği ve yeni bölüm er ekle eyerek genişlettiği bu kurmaca müze, bir yıl sonra sandıklar nakliyat şirketine geri gönderilene kadar sanatçının evinde kalacak, daha sonra da farklı formatlar alındıda müze ve *kunsthalle*'larda, ardından da Harald Szeemann küratörüğündeki documenta 5'te (1972) gösterilecekti. Kurumsal eleştiri pratikleri nın öncü projelerinden biri olan "Musée d'Art Moderne, Département des Arts Graphiques", klasik resimlerin röproduksiyonlarını sergileyerek orijinal ve kopya kavramlarını; işin adında da kulandığı, güç ve zaferin simgesi kartalı simgesini çoğal tarak hükümlanlığına işaret ettiği kurumun fonksiyonunu ve sanatın kitelerine sunum yollarını tartışmaya açıyordu.

Yine 1960'lı yılların sonlarında Hans Haacke, sanat dünyası, müzeler ve şirketler arasındaki ilişkileri açığa çıkaran, hamilik ve sponsorluk sistemini içinde sanat ve sermaye arasındaki kârkarlık alıcıverişini gündeme getiren işler gerçekleştirdi. 1970'te Museum of Modern Art'da düzenlenecek bir sergi için "MoMA Poll / MoMA Oylaması" adında,

¹ Marcel Broodthaers, "A conversation with Freddy de Vree, 1969" (1969), *Institutional Critique: an Anthology of Artists' Writings* içinde, editörler Alexander Alberro ve Blake Stimson. MIT Press (Cambridge, 2009), s. 82-84.

In the 1970s, several artists transformed methods of artistic production, presentation, circulation and distribution, in other words, they transformed the art institution itself into the subject matter of their artistic practices; and by attempting to demystify the institution (in the specific context of the period, this was mostly the museum) and to breach the borders of the institutional framework, they developed strategies that deconstructed relationships along the artist-art work-viewer-museum axis and the ideological and social functions of the art institution by producing works along this trajectory.

In the euphoric atmosphere of '68, the Belgian artist Marcel Broodthaers organised meetings with his friends where the relationship between art and society was discussed. Before a meeting in his own studio he realised that he did not have enough chairs to go around, and decided to borrow crates used to transport art works from a transportation company. Organising these crates that featured signs related to art in the form of an installation in the studio space at his home, Broodthaers thus inaugurated his fictitious museum "Musée d'Art Moderne, Département des Aigles" (Modern Art Museum, Department of Eagles; 1968). [1] This fictitious museum where Broodthaers organised various exhibitions and screenings and expanded by adding new departments would remain in the artist's home until the crates were sent back to the transportation company a year later, and the museum itself would be exhibited at museums and *kunsthallen* in various formats, and finally at documenta 5 (1972) that was curated by Harald Szeemann. "Musée d'Art Moderne, Département des Aigles", a pioneering project of institutional critique

1 Marcel Broodthaers, "A conversation with Freddy de Vree, 1969" (1969), in *Institutional Critique: an Anthology of Artists' Writings*, eds. Alexander Alberro and Blake Stimson. MIT Press (Cambridge, 2009), pp. 82-84.

İzleyici lerin katılımı gerektiren bir oyAMA projesi gelistiren Haacke, anket sorusunu sergi ni n açı acağı gün açıkladı: "Would the fact that Governor Rockefeller has not denounced President Nixon's Indochina Policy be a reason for you not voting for him in November?" [2] (Vali Rockefeller'in Başkan Nixon'ın Hindistan politi kasını kınamamış olması Kasım ayında ona oy vermemezi için bir sebep olabilirmi?) Yapıtıñ objesi ni , içine oy pusul alarının atıldı ğı iki şeffaf kutu ol usturuyordu.

Aynı dönemde kurumsal el estiri üzerine işler gerçeklestiren Daniel Buren, ilk kişisel sergi si nde galeri ni n gi ri şini ünlü renk şeri tleriyle kapattı. Kamusal alanda gerçeklestirdiği projelerin yanısıra, bugün kurumsal eleştiri literatürü içinde önemli yeri olan eleştirel metinler yazdı. Kurumsal eleştiri ni n bu ilk temsilcileri n çoğu, kariyeri ni n ilerleyen yıllarda, eleştirdikleri kurumların bolca ilgi gösterdi kleri sanatçıl arasında yerlerini al salar da, sanatın içinde varolu du ba ğlamı sorgulayan bir düşünce kanalını açan da yine onlar ol mustur.

1980'li ve 1990'lı yıllarda kurumsal eleştiri müze ve galeri sistemini n dışına taşmaya başladı. Öncüleri ni n açtığı kanal da ilerleyen birçok sanatçı, eleştirdikleri kurumun tanımını bir raz daha genişleterek, sanat alanının –sanatçının kendi si de dahil olmak üzere– bütün aktörleri ni kurumsal yapının bir parçası olarak ele al dılar. Kurumsal eleştiri ni n en aykırı sanatçıl arından Andrea Fraser, 1989'da Philadelphia Museum of Art'ta müze rehberi kimliği ne bürünerek gerçeklestirdiği "Museum Highlights" adlı performansta, sanat tarihi ni n başyapıtlarını abartılı jestlerle anlatırken kulandığı

² Rosalyn Deutsche, "O Kadar da Yönetilmıyor Olma Sanatı", *Olasılıklar, Duruşlar, Muzakere: Güncel Sanatta Kamusal Alan Tartışmaları* içinde, derleyenler Pelin Tan ve Sezgin Boynık, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları (İstanbul, 2007), s. 88.

practices, opened to debate the concepts of the original and the copy by exhibiting reproductions of classical paintings; the function of the institution, by pointing to its dominance and reproducing the image of the eagle, the symbol of power and victory; and the methods of presenting art to society.

Again in the late 1960s, Hans Haacke realised works that revealed the connections between the art world, museums and companies, and focused on the exchange based on profitability between art and capital within the system of patronage and sponsorship. Haacke developed a poll project that required viewer participation titled "MoMA Poll" for an exhibition organised in 1970 at the Museum of Modern Art, and on the day of the exhibition's opening he revealed the survey question as follows: "Would the fact that Governor Rockefeller has not denounced President Nixon's Indochina Policy be a reason for you not voting for him in November?" [2] The object of the work was two transparent boxes in which ballot papers would be dropped.

Daniel Buren also produced works on institutional critique during the same period, and in his first solo exhibition closed off the entrance of the gallery with his famous coloured stripes. In addition to the projects he realised in public space, he also wrote critical texts that today occupy a significant place within the literature on institutional critique. Although the majority of the first representatives of institutional critique, in their later careers, took their place among artists that the institutions they criticised showed ample interest in, they nevertheless

2 Rosalyn Deutsche, "O Kadar da Yönetilmıyor Olma Sanatı", in *Olasılıklar, Duruşlar, Müzakere: Güncel Sanatta Kamusal Alan Tartışmaları*, eds. Pelin Tan and Sezgin Boynik, İstanbul Bilgi University Press (İstanbul, 2007), p. 88.

jargonun aynısıyla müzenin tuval et, kafeterya gibi birimleri de anlatıyordu. Yazları kurumsal eleştiriinin temel metinleri arasında bulunan Andrea Fraser'ın en çok tartışma yaratan işlerinden biri, hiç kuşkusuz, bir koleksiyonerle imzaladığı sözleşme gereği belli bir ücret karşılığında onuna otel odasında geçirdiği bir saatin video kayıtlarıyla oluşturduğu "Untitled" (2002) adlı video performanstır. Fraser, kendi bedeni ni sanat yapıtının mal zemesine dönüştürdüğü bu performansa, sanatın üretim süreci içinde koleksiyonerin kendi sinide katarak, sanat yapıtının değerini nasıl belirlediği ni tartışmaya açmış oluyordu. [3]

Sanatın kurumlarını eleştirmeye yönelik tüm bu strateji ve pratiklerin, bir süre sonra kurumları tarafından benimsenip, aranır ve gösterilir hale gelmesi, kurumsal eleştiriinin 2000'li yıllarda yine sıkça tartışılmış revize edilmiş ihtiyyacına yol açtı. "Kurumsal Eleştiriye Şimdi Ne Olacak" [4] adlı yazısında Trude Iversen, "kurumsal eleştiri yapan sanat, eleştiri si ni'n objesi tarafından başlatıldığında ne kadar eleştirel olabilir?" diye soruyor, Andrea Fraser' dan alıntılarak "kurumların eleştiri si nden, eleştiri ni'n kurumuna" [5] geçidiğini ifade ediyordu. 2000'li yıllarda kurumsal eleştiri bir yöntem ve sanat pratiği olmanın yanısına, hatta belki de daha sıkılıkla, akademik tartışmalar için yeni bir platform; yeni açılan sanat kurumlarının kurator ve yönetici lerinin içinde çalışıkları yapıları şekilliendi riken hizalacakları teori ve tartışmalar için bir zemin oluşturdu; sert eleştirlere tabi tutuldu.

3 Bordowitz, Gregg, "What Do We Want from Art, Anyway? A Conversation", *Artwurl*, no. 6, August 2004, www.artwurl.org/pdf/INT026.pdf

4 Trude Iversen, "What Now for Institutional Critique", *The New Administration of Aesthetics* içinde; editörler Tone Hansen ve Trude Iversen, Torpedo Press, 2007.

5 Andrea Fraser, "From the Critique of Institutions to an Institution of Critique," *Artforum* 44 (Eylül 2005), s. 278-283.

opened a channel of thought that questioned the context within which art exists.

In the 1980s and the 1990s, institutional critique began reaching beyond the museum and gallery system. Many artists following the channel opened by the pioneers slightly extended the definition of the institution they criticised and treated all the actors within the sphere of art –including the artists themselves– as part of the institutional structure. In a 1989 performance titled “Museum Highlights” carried out by posing as a museum guide at the Philadelphia Museum of Art, Andrea Fraser, one of the most radical artists involved in institutional critique, talked about parts of the museum like the toilets and cafeteria with the same jargon full of exaggerated gestures guides used in talking about the masterpieces of art history. Andrea Fraser’s articles are among the primary texts of institutional critique, and one of her most discussed works is no doubt the video performance “Untitled” (2002) which consists of the video recording of an hour she spent in a hotel room with a collector, in exchange for a fee determined by a contract they both signed. With this performance in which she transforms her own body into the material of the work of art, Fraser included the collector himself in the art production process and opened a debate on how the value of the art work is determined. [3]

The subsequent adoption, pursuit and presentation of all these strategies and practices aimed at criticising art institutions by institutions themselves, led to the necessity

3 Bordowitz, Gregg, “What Do We Want from Art, Anyway? A Conversation”, *Artwurl*, no. 6, August 2004, www.artwurl.org/pdf/INT026.pdf

Simon Sheik "Kurumsal Eleştiri Üzerine Notlar" [6] başlıklı yazısında, kurumsal eleştiriyi iki dalgaya ayırarak tahlil ediyor, sonuçta her iki dalganın da kurumsallaştığını ileri sürüyordu: "1960'lar sonunun ve 1970'ler başının -sanat tarihi tarafından uzun zaman önce hem baştacı edilen, hem de devredışı bırakılan- ilk dalgan kurumsal eleştirisinde bu terimler [kurum ve eleştiri], görünen ölçü bundan bile somut ve dar bir çerçevede tanımlanabiliyordu; eleştirel yöntem sanatsal bir практиkti, bahsi geçen kurum da önceliğe sanat müzesi, ama aynı zamanda galeriler ve koleksiyonları arasında bulunduğu sanat kurumuydu. Bunun sonucunda kurumsal eleştiri, sanatsal yapıtlar ve müdahaleler, eleştirel yazılar veya (sanat-) politik eylemci ilk gibi birçok biçimde büründü. Ancak 1980'lerde başlayan ve ikinci dalgalar olarak bilinen dönemde eleştirel çerçeve kurumsallaşmış olması açısından sanatçının da rolünü (eleştiriyi gerçeklestiren özne) ve sanat mekânı dışındaki kurumsal mekânları (ve uygulamaları) içerecek şekilde genişledi."

Kurumsal eleştiriinin içra ve yönetimiinin artık sanatçılar dan kurum yöneticilerine ve küratörlere kaymış olduğu öne sürülen 1990'lar sonrası yeni dönemin pratikerleri, kurumlara karşı olmaktan ya da kurumsal sistemini alaşağı etmekten ziyade; kurumun sanat yapımı, sanatçı ve izleyici ile iletişimindeki tıkanıklıkları teşhis ve tadel edip güçlendirmeye yönelikti. Kurumsal eleştiriinin evrildiği bu sentez, eleştiri sinin hedefine yalnızca müze, galeri, pazar gibi yerleşikleşmiş sanat kurumlarını almaz; son tahsilde sanatçının kendi sinini de kapsayacak şekilde, tüm bileneleriyle kurumlарın analiz ve eleştirisini yaparken, özel eleştiri yolunu açarak onları birer

⁶ Simon Sheikh, "Notes on Institutional Critique", Transform Projesi, Ocak 2006.
<http://transform.eipcp.net/transversal/0106/sheikh/en#redir>

of an intense discussion and revision of institutional critique in the 2000s. In her article titled "What Now for Institutional Critique" [4], Trude Iversen questioned how critical art that carried out institutional critique could be when it was instigated by the object of such critique and stated, via a quote from Andrea Fraser, that a transition had taken place "from the critique of institutions to an institution of critique" [5]. In the 2000s, institutional critique became, in addition to being a method and artistic practice, and perhaps more often, a new platform for academic discussion and a backdrop for theory and debates, curators and directors of newly opened art institutions could align themselves accordingly, in shaping the structures they worked within; meanwhile institutional critique itself was subjected to rigorous criticism.

In his article titled "Notes on Institutional Critique" [6] Simon Sheikh analysed institutional critique by dividing it into two waves, and claimed that ultimately both waves had been institutionalised: "In the first wave of institutional critique from the late 1960s and early 1970s – long since celebrated and relegated by art history – these terms could apparently be defined even more concretely and narrowly; the critical method was an artistic practice, and the institution in question was the art institution, mainly the art museum, but also galleries and collections. Institutional critique thus took on many forms, such as artistic works and interventions, critical writings or (art-)political activism. However, in the so-called second wave, from the 1980s, the institutional framework expanded somewhat to include the

4 Trude Iversen, "What Now for Institutional Critique", in *The New Administration of Aesthetics*, eds. Tone Hansen and Trude Iversen. Torpedo Press, 2007.

5 Andrea Fraser, "From the Critique of Institutions to an Institution of Critique," *Artforum* 44 (September 2005), pp. 278–283.

6 Simon Sheikh, "Notes on Institutional Critique", Transform Project, January 2006.
<http://transform.eipcp.net/transversal/0106/sheikh/en#redir>

el esti rel al ana dönüşmel erini de hedefler. Bu anlamba, kurumsal el esti ri yi sanat kurumunun eğlence ve kül türel tüketime yönelik ik mekân anlayışından, düşünce ve eleştiri nin üretildiği alana geçişini öngören "yeni kurumsallaşmayı" (*new institutionalism*) mümkün kıracak bir araç olarak görmek gereklidir. Ancak sanat kurumunun eleştiri ni kurumuna dönüştürülmesi kayda değer bir çaba olmakla birlikte, bunun mümkün olup olmadığı da halen test edilen, tartışmaya açık bir konudur.

Misafir sanatçı ve eğitim programları, atölye çalışmaları düzenleyen; kendi dergilerini, sanat yayınlarını çıkaran; sergi yapmanın tanımını değiştiren; sanatının sunumu kadar üretimi nde de rol almaya çalışan yeni kurumlardı aynı zamanda eleştirel kurumlar olarak tanımlayan Alex Farquharson'un "Bureaux de change" [7] başlıklı yazısında da altını çizdiğini gibi, günümüzde sanat kurumunun kendine yönelik revizyonu sırasında, kurumsal programların artık uzun soluklu (sanat) projelerine dönüştürülüğün ve kurumun mimari ve mekânsal organızasyonun sanatçılardan işbirliği ne açık tutularak projelerini de tanık oluyoruz. Farquharson, önce kurumların dışında bağımsız olarak çalışıp daha sonra kurumsal pozisyonları edinen küratörlerin, çalışıkları kurumları oluştururma ya da dönüştürme stratejileriyle eşzamanlı şekilde beliren "yeni kurumsallaşma"nın değerlerini ise akişkanlık, söylemelliğ, katılım ve üretim olarak sıralıyordu. Türkiye'de kurumsal eleştiri ni uluslararası ortamla yaşadığı eşzamanlılık da iste bu dönemde belirlilik kazanıyor.

2000'li yıllarda Türkiye'de yalnız çağdaş sanatın seyri ne değil, içinden geçtiği modern sosyopolitik dönüşüm sürecine de damgasını vuran kurumsallaşma çabalarından hareketle, "kurum"

⁷ Alex Farquharson, "Bureaux de Change," *Frieze Dergisi*, Sayı: 101 (Eylül 2006).

artist's role (the subject performing the critique) as institutionalised, as well as an investigation into other institutional spaces (and practices) besides the art space."

Rather than opposing institutions or bringing down the institutional system, the practices of the new post-1990s period, in which the execution and administration of institutional critique is claimed to have shifted from artists to directors of institutions and curators, were aimed at diagnosing, repairing and consolidating the blockages in the communication between the art institution, the work of art, the artist and the viewer. This synthesis towards which institutional critique has evolved does not only target well-established art institutions such as the museum, gallery and the market; and in carrying out an analysis and criticism of institutions with all their components, including the artists themselves, opens the way to self-criticism and aims for each of them to become zones of criticism. In this sense, institutional critique should also be regarded as a tool enabling a "new institutionalism" which envisages the transition from an understanding of the space of the art institution, as oriented towards entertainment and cultural consumption, to a zone where thought and criticism are produced. However, although the transformation of the art institution into an institution of critique is a noteworthy effort, the achievability thereof is still being tested, and forms a topic open to debate.

Alex Farquharson defines new institutions that organise artists' residences, educational programmes and workshops; bring out their own journals and art publications; change

Kavramına daha geniş bir perspektifle, sanatın içinden yeniden bakmayı öneren "İkinci Sergi", 20 sanatçının sergi için ürettiği projeler yoluya, "sanat" ve "kurum" arasındaki gerilim ve dinamikleri farklı bakış açılarından görünürlüğe çalışıyor.

. -_. copyleft mantığı ile çalışan ve pratiğini hiçbir dille, kültür, ulusa, cinsiyete referansı olmayan bir kimlik altında gerçekleştirme stratejisiyle yaratılmış sanatsal bir proje. Sorunsallaştırdığı konular arasında bilşim teknolojilerine politik yaklaşım, temel ilk etme, özgür/açık формattar (*free/open formats*),armağan, özgür kültür gibi kavamları yer almıyor ve . -_. projelerinin tümü bu kavamları sanatsal uygulamalarla çoğaltmayı ve yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Sanat yapıtının çoğaltılarak geniş kitlelere ulaştırılması idealî, yapıtın çoğu kez nesneye bağımlı kalması nedeniyle, kapitalist üretim ve tüketim süreçlerinin ötesine taşınamadı. Dijital enformasyon yoluya bu idealin hayatı geçirilmesiinin olanaklılığını araştıran . -_. projeleri, hukukun katkı bir düzenlemeye getirdiği, sadece eser sahibinin haklarını ve kültür endüstrisinin kârlığını temel alan, temel ilk pratiğini ise güçlü estirerek devre dışı bırakılan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun (FSEK) özgür kültür savunan yeni stratejileri destekleyecek şekilde güncel lenme zorunlulığını tartışmaya açıyor.

. -_. projelerinin tümünün ortak özelliği, yasal gereklilikler ve yaptırımlar yerine etik değerleri öne

the definition of exhibition-making and try to take part in the production of the art work as much as its presentation as critical institutions. As he underlines in his article titled "Bureaux de change" [7], during the present self-revision the art institution is going through, we are now witnessing the transformation of institutional programmes into long-term (art) projects and how the architectural and spatial organisation of an institution can be designed in a process open to collaboration with artists. Farquharson lists fluidity, discursivity, participation and production as the values of the "new institutionalism" that appeared simultaneously with the new strategies of forming or transforming institutions employed by previously independent curators. The synchronicity institutional critique in Turkey experiences with other practices in the international context comes into focus during this very period.

Departing from the efforts of institutionalisation in Turkey in the 2000s that have left their mark not only on the course of contemporary art but also on the entire process of socio-political transformation, "Second Exhibition" proposes to examine the concept of the "institution" from a wider perspective and from within art itself; and with projects by 20 artists, produced specifically for the exhibition, attempts to render visible the tensions and dynamics between "art" and "institution" from different perspectives.

.-_. is an art project that operates in accordance with the copyleft method and has been created with a strategy of realising a practice under an identity that does not refer

7 Alex Farquharson, "Bureaux de Change," *Frieze*, No: 101 (September 2006).

çıkaran, kendi ne has anarşı ist bir “copyl eft” [8] yaklaşımı beni msenerek gerçekleştiri lmi ş olmaları. . -_. tarafından kul lanılan “. copyl eft!_” ibaresi, eser sahibinin, FSEK’le düzenl enen tel i f hakları (copyright), herhangi bir yerel ya da ul uslararası hukuk sistemi n aracılı ıgı ol maksızın kendi rızasıyla başkal arına açmasını sağlayan, yapıtın temel lük edilmesini teşvik eden özgür bir yaklaşımdır. . copyl eft!_ ibaresinin önerdiği temel etik kısıtlama ise, yapıtın bir başkası tarafından kul lanılarak yeni bir yapıt oluşturulması durumunda, bu yeni yapıtın da “copyl eft” olarak sunulması.

. -_. , . copyl eft!_ tavrıyl a gerçekleştirdiği, başkal arının katılımyla şeki ll enen, di ğerleri ni n kul lanımına ve temel lüğünne i zi n veren doğası nedeniyle sona ermeyen bir süreci içeren üretimlerinin bir kısmını “. f. reeP_” üstbaşlı ıgı altında kategori lendi riyor. . f. reeP_ projelerini n bir sanat yapıtıyl a sonl anması zorunlu lüğü da yok. Çeşitli grup ve topluluklarla birlikte çalışarak gerçekleştirellen yapıtlar kadar, üretim sürecinde ortaya çıkan içeri kl er ve kaynaklar da internet üzerinden dağıtılmış . copyl eft!_ olarak paylaşılabiliyor. Yapıtın ve yapıt etrafında üretilellen tüm içeri gi n değerini belirleyen en önemli şey ise, internete salındığında yol açtığı paylaşım ve temel lükl er, dahil edildikleri web siteleri, bloglar ve di ğer sosyal ağ mecmal arı/maceral arı oluyor. Bir örnekle açıklamak gereki rse: . -_. , Sergei Ei senstein’ın 1925 tarihli (bu nedenle de tel i f süresi dolmuş olan) *Potemkin Zırhıası* filmi, Yıl dız Teknik Üni versi tesisi Sanat ve Tasarım Bölümü’nden 105 öğrenci yile birlikte, kitlesel -kaynak-kul lanımı (*crowdsourcing*) yol uyl a yeni den üretti gi nde, sadece “. re_potemkin_” adı altında

5 “Copyright”, kelime anlamıyla İngilizce “copy” ve “right” kelimelerinin birleşimi ile “kopyalama hakkı” anlamında gelir. Copyleft ise copyright kelimesi üzerinden türetilmiş bir kelimedir. “Left”, “izin, müsaade” anlamına gelen “leave” kelimesinin geçmiş zaman ve aynı zamanda edilgeni için kullanılır. Bu durumda copyleft, “kopyalama izni” veya “kopyalama izni verilmiş” gibi bir anlam gelir. “Right” ve “left” kelimelerinin politik olarak “sağ” ve “sol” anlamına da geldikleri düşünüldüklerinde, copyleft’ın sosyalist düşünceye de bir gönderme yaptığı düşünülebilir.

to any language, culture, nation or gender. A political approach to information technology, appropriation, free/open formats, the gift and free culture are among the subjects it problematises. All .-_. projects aim to multiply and disseminate these concepts through artistic practices.

The ideal of reproducing the work of art, in order to allow access to wider masses, has not managed to go beyond capitalist production and consumption processes, because the work often remains dependent on the object. .-_. projects investigate the possibility of realising this ideal via digital information and they also open to debate the urgency of updating the Turkish Law on Intellectual and Artistic Works (FSEK) –a rigid regulation based only on the rights of the author of the work and the profitability of the culture industry, complicating and excluding the practice of appropriation– so that it may support new strategies that advocate free culture.

The common characteristic of all .-_. projects is a uniquely anarchist “copyleft” approach that emphasises ethical values rather than legal requirements and sanctions. The .copyleft!_ sign used by .-_. is a free approach that enables the author to provide others with access to copyrights regulated by FSEK without the mediation of any local or international legal system and encourages the appropriation of the work. The main ethical restriction imposed by the .copyleft!_ sign is that any new work produced using the appropriated work must be presented as “copyleft”.



.f. reeP_ projects by .-.-.
<http://f.reep.httpdot.net>
.copyleft! _ .-.-.
2006

. -_. categorises a part of . -_. productions realised with the .copyleft!_ approach and shaped with the participation of others, and as a result of their nature that enables the use and appropriation of others contain an infinite process, under the general title of ".f.reeP_" projects. ".f.reeP_" projects do not necessarily have to result in an art work. As with works realised in collaboration with various groups and communities, content and resources that emerge during the production process can also be distributed via the internet and shared as .copyleft!_. The most significant characteristic that determines the work and the entire content that is produced around the work is then the sharing and appropriation it engenders once it is released on the internet, and the web sites, blogs and other social network media/adventures it is included in. For instance, when . -_. reproduced via crowd-sourcing Sergei Eisenstein's film *The Battleship Potemkin* dated 1925 (thus exempt of copyright) with 105 students from the Yıldız Technical University, Department of Art and Design, not only the final project formed under the title .re_potemkin_, but also all content and resources like the videos, music, texts, images used during the work process were released for free use, distribution and appropriation under the .copyleft!_ sign.

. -_. takes part in "Second Exhibition" with three different projects that are either produced with similar strategies, or open these strategies for debate. "Untitled (free/proprietary) after Andrea Fraser" is "an homage to those who enabled the free reproduction, distribution and appropriation of video productions in a way that they could engender new discourses and productions and to 'free culture' ."

ol uşturulanlığı projenin kendi si değil, çalışma sürecinde kul lanılmış olan videolar, müzikerler, metinler, imajlar gibi bütün içerik ve kaynakları da .copyleft!_ ibaresiyle özgür kul anıma, dağıtıma ve temelük açık olarak sunulmuştu.

. -_. , "İkinci Sergi"ye benzer stratejilerle üretilen ya da bu stratejileri tartışmaya açan üç ayrı proje ile katılıyor. "İsimsız (özgür/müseccel) Andrea Fraser'ın ardından", "video üretimlerini özgür olarak çoğalabilen, dağıtabilir ve yeni söylem ve üretimlere kaynaklık edecek şekilde temelük edilebiliyor kılanlara ve 'özgür kül tür'e bir saygı duruşu."

. -_. , başka sanatçılara ait özgür videoları internetten indirip, üst üste bindirip, birbirini içinde eriterek hiçbir karesi bir diğeri ni tekrarlamayan hareketli soyut görüntülerden oluşan yeni bir yapıt üretiyor. Sergi süresi nce aynı ekran yüzeyine çok sayıda projekilden, döngülerin farklı zamanlarda başlayacak şekilde birbirini üstüne yansıtılacak videolar, aynı zamanda .copyleft!_ olarak internet ortamında da erişilebiliyor ve kullanılabilir olacak.

. -_. , "İkinci Sergi" kapsamında gerçekleştiği "Şans Eseri: Potansiyel Olarak, Sergilenen Sonra En Fazla Değer Kazanacak Sanat Eseri" ile, diğer . -_. projelerinde olduğu gibi, sanat yapıtına müzelerin, galerilerin, koleksiyonerlerin ve hatta izleyicilerin dolayımını gerektiren konvansiyonel değer biçme yöntemlerine, düzenbozucu bir tavırla şaşırtıcı bir yanıt veriyor. Bunu yaparken kurumsal yapı içinde yer verilmesi mümkün olmayan şans faktörünü devreye sokuyor. Serginin yeni üretimlere odaklı anan kurgusu içinde, eser üretmek için kullanılacağı produksiyon bütçesi ni şans oyuna yatırıyor. Vi tri n

. -_- produces a new work of abstract images in which no frame is repeated, by superimposing and dissolving free videos of other artists within each other. Videos that will be projected on the same screen upon each other from multiple projectors triggered to loop at different times, will also be accessible and usable as .copyleft!_ on the internet.

As in other . -_- projects, the subversive attitude of "Piece of Luck: Possibly About to Become World's Most Valuable Work of Art", another work realised within the scope of "Second Exhibition", produces an intriguing response to conventional methods of the valuation of the art work that require the mediation of museums, galleries, collectors and even viewers. It introduces an element of chance that cannot be included within the institutional structure. Within the structure of this exhibition that focuses on new productions, . -_- invests the entire budget reserved for the production of works in games of chance. Having been placed in a vitrine, thousands of lottery tickets are transformed into an art object, and with the lottery draws that begin immediately after the exhibition opening, an inestimable "value" will be added to the work. The work of art will function independent from the attention of the viewer, the comments of the art critics, the institution the work is exhibited in and the possible sales value other art institutions might attribute to it; thus the work will assume a new "value" completely by dint of chance.

The third . -_- project shown at the exhibition is a series realised under the general title of "Closed Work." For this work, the artist exemplifies Walter Benjamin's theory





Bir .-_. projesi olan
"İsimiz (özgür/müseccel)
Andrea Fraser'ın ardından"ın
üretim sürecinden, 2010

From the production process of
"Untitled (free/proprietary)
after Andrea Fraser",
by .-_. , 2010

Milli Piyango

SIZE DE ÇIKABİLİR

3326924

No'lu Biletiğinizle
Son 7 Rakamına Göre

30,000,000

TL İkramiye İabet Etmıştır. Biletiniz tam ise ikramiyenin tamamını, yarım ise
yarısını, çeyrek ise dörtte birini alabilirsiniz.

KAZANDINIZ

[Arama Sayfası](#)

SIZE DE ÇIKABİLİR

Bir .-_. projesi olan
"Şans Eseri: Potansiyel Olarak,
Sergilendiğten Sonra En Fazla Değer
Kazanacak Sanat Eseri"ni temsilen

Image representing
"Piece of Luck: Possibly About to Become
World's Most Valuable Work of Art",
a project by .-_.





Bir .-_. projesi olan
"Kapalı Yapıt"ın
üretim sürecinden, 2010

From the production
process of
"Closed Work",
by .-_. , 2010

.copyleft!
.tekrar dağıtmak için bir copyleft
lisansı kullanmanız sürece ilgili
iceriği dilediğiniz şekilde
temelük etmeyecez sizsünüz_
.ama yine de referans vermek ve özgür/
açık формattarı tercih etmek iyiidir_
http://httpdot.net/copyleft_/

.copyleft!
.you are free to appropriate the
related content as you wish, as long as
you use a copyleft license
to redistribute_
.however giving credits and choosing
free/open formats are nice_
http://httpdot.net/copyleft_/

içine alarak yapıtın nesnesi ne dönüştürdüğü birence oyun kuponu, serginin açılışından hemen sonra başlayan ikramiye çekilişleriyle birlikte, yapita toplamını kımsenin tahmin edemeyeceği bir "değer" eklemesi olacak. Sanat nesnesi, izleyiciinin göstereceği ilgiden, sanat eleştirmenlerinin yapacakları yorumlardan, hangi kurumun içinde sergilenemeye olduğundan, pazarın ve sanatın diğer kurumların arasında atfedebileceği muhtemel satış bedellerinden bağımsız hareket edecek ve tamamen şans eseri yeni bir "değere" kavuşacak.

Sergide gösterilen üçüncü .-_. projesi, "Kapalı Yapıt" genel başlığı altında gerçekleştirilen bir seri. Walter Benjamin'in bilisim teknolojileri çağında geçerliliği tartışılan mekanik çoğaltım yoluya geniş kitlelere ulaşma teorisini, fotokopi ile çoğalttığı 3 kitapla örnekleyen .-_. fotokopi kitaplarını her iki taraflarını da spiral eterek, çoğaltılan enformasyonu mühürlayıp kapatıyor. "Türkische Cumhuriyeti Anayasası", "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu", ve "Benjamin'in Konumlandırılmak: Dijital Çağda Sanat Yapımı" spiral kıskaçına alınıp birer kapalı yapita dönüştürülmüşken, bu müdahale her biri için ayrı okumalarla kendiini açıyor.

Halil Altındere'nın "Portrait of a Dealer" adlı video yerlestirmesi, "İkinci Sergi" için tasarlanmış bir projedir. Serginin ilgilendiği sorulara verdiği anı ve ironik yanıt nedeniyle ve formatının verdiği için, ikinci bir edityonu üretilecek bu sergi deki yerini alıyor. "Portrait of a Dealer", galerici Yahsi Baraz'ı kafasına Burhan Doğançay'ın bir resmi geçirilmiş halde kameralaya (ya da video) deonun gösterildiği LCD ekran altına varaklı bir resim çerçevesi

of reaching wider masses via mechanical reproduction –the validity of which is much-debated in the age of information technologies– with three books reproduced by means of photocopying, and by spiralling the resulting volumes along both sides, thereby sealing and concealing the reproduced information. Within the pincers of the spiral, “The Constitution of the Republic of Turkey”, “Law on Intellectual and Artistic Works” and “Mapping Benjamin: The Work of Art in the Digital Age” are transformed into closed works, and this intervention engenders separate readings for each of the works.

Halil Altındere’s installation titled “Portrait of a Dealer” is not a project designed specifically for the “Second Exhibition”. It is featured in this exhibition because of the sudden and ironic response it produces to the questions the exhibition is interested in and because its format allows the production of a second edition. “Portrait of a Dealer” shows the gallerist Yahşı Baraz with a painting of Burhan Doğançay broken over his head, posing to the camera (or, to a painter imagined to be standing opposite him as the LCD screen on which the video is shown is presented within a gold plated frame).

Altındere’s artistic oeuvre to date has placed identity politics at its centre and circumvented the criticism of institutional structures, primarily focusing on the state. As one of the main themes that form this consistent production, “Portrait of a Dealer” ironically carries the artist’s previous gestures on the art institution and its functioning

içinde sunulduğuna göre, karşısında durduğu varsayılan bir ressama) poz verirken görüntülüyor.

Altındere'ının bugüne kadarki tüm sanat pratiği, kimlik polisi kalarını merkezine alarak, başta devlet olmak üzere, kurumsal yapıların eleştirisini etrafında gezindir. "Portrait of a Dealer", sanatçının bu tutarlı üretimi ni oluştururan ana izlemlerden biri olarak sanat kurumuna ve bu kurumun işleyişine ilişkin daha önceki jestlerini, Türkiye'de sanatın kurumsal anlamda hızla dönüşümler yaşadığı güncel bağlamın içine ironik bir şekilde yeni den taşıyor.

Ressam Esat Tekand'ın 1998'de Urart Sanat Galerisi'nde açtığı sergi deki resimlerden biri üzerine yeşil sprey boyası ile dolar işaretini yapan Halil Altındere, Alexander Brener'in performatif bir jestini temelük ederek, aslında kendisi de temelük edilmiş bir başka yapita müdahale etmiştir. Brener, Altındere'nin performansından bir yıl kadar önce, "sanat dünyasındaki yozlaşma ve ticarileşmeyi" [9] protesto etmek amacıyla, Malевич'in Stedelijk Museum'da sergilenen "Suprematism" adlı resmini yeşil dolar işaretiyile boyamış ve 10 ay hapse mahkum olmuştur. Brener'in performansının meşruiyetilarındaki tartışmalar hâlâ sürüp giderken, Altındere'nin aynı stratejyle bir başka sanatçının işine müdahale ederek gerçekleştirdiği performans, Brener'in jestinin temelük edilmesi yoluya, aslında Joseph Beuys'un 1974 tarihli "Coyote" performansının -belge ve özgün yapıt olarak çekilen fotoğrafından tuval e aktarılıp ticari bir sanat galerisi içinde satışa sunulan resmi protesto edi yordu.

⁹ Brener'in polise yaptığı savunmadan: <http://www.artcrimes.net/suprematisme-1920-1927#fn1>

back into a contemporary artistic context, in which institutions in Turkey are experiencing rapid transformation.

Halil Altındere drew a dollar-sign with green spray paint on one of the paintings at the exhibition painter Esat Tekand held at the Urart Art Gallery in 1998, and by appropriating a performative gesture of Alexander Brener, he carried out an intervention on another work that itself was the product of an act of appropriation. About a year before Altındere's performance, Brener had been sentenced to 10 months for drawing a green dollar sign on Malevich's painting titled "Suprematism" exhibited at the Stedelijk Museum, an act he carried out to protest the "corruption and commercialism in the art world." [8] As the debate regarding the legitimacy of Brener's performance continued, the performance Altındere carried out using the same strategy with an intervention against another artist's work, through the appropriation of Brener's gesture, voiced a protest against a painting that had been transferred to the canvas from a photograph—a document and an authentic work of art—of Joseph Beuys' 1974-performance titled "Coyote" and put up for sale in a commercial art gallery.

Altındere's works constructed along the axis defined by the art market and the institution, that directly criticise the art institution include the photo-performance from 2004 at the Nantes Modern Art Museum in France, depicting the artist with his back turned to the camera, urinating on the museum wall in a corner between two paintings, while visitors, who are probably on a guided tour of the museum, are visible in

8 From the statement Brener made to the police: <http://www.artcrimes.net/suprematisme-1920-1927#fn1>

Al tındere' nin sanat kurumunu doğrudan hedefine aldığı, Fransa' da Nantes Modern Sanat Müzesi' nin sergi salonunda, fonda muhtemelen bir rehberli müze turuna katılan zi yaretçilerle, sanatçayı müze duvarına asılı iki tablonun arasındaki bir diğer köşede, arkasını dönmuş müze duvarına işerken gösteren 2004 tarihli foto-performans; ve 2005 yılında ürettiği, 9 sokak performansı ve vi deodan olusan "Miss Turkey"nın bölümünden birinde Bellini' ni ünlü Fatih portresini bir bankadan kaçırılısının sahnelenmesi, Al tındere' nin sanat-pazar-kurum eksenleri üzerinde gerçeklestirdiği işlerden bazı örnekler. Al tındere, 2007'de René Block kuratörlüğünde ve Melih Fereli danışmanlığındaki "İstiklal Serüveni" dizisi kapsamında açılan "Bunun Bir Sergi Ol duğundan Emi Değilim" adlı sergisinde, İstiklal Caddesi' ni ünlü simalarından Palazzo Salir'in hiperealist bir heykelini galerinin kapısı önünde sergileyip, Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi' ni sergi boyunca zi yarete kapatmıştır.

Sanatın parayla ilişkisiinin daha önce hiç olmadığı kadar tartışıldığı bir dönemde, "İkinci Sergi" kapsamında gösterilen "Portrait of a Dealer"da, 1970'li yıllarda İstanbul'da galericilik mesleğini zirveye taşıyan Yahsi Baraz'ın ve 1987'deki ilk İstanbul Bienali'nde de sergilenmiş olan "Mavi Senfoni" adlı resmi 2009'da düzenlenen bir müzayedede 2,2 milyon TL'ye satılan, modern resmin Türkiye'deki önemli temsilcilerinden Burhan Doğançay'ın tipik bir resmiının görünüyor olması bir tesadüf değil elbette. Ama video, asında ne Baraz'ın kişisel形象 ile, ne de Doğançay'ın ünlü kurdeleler serisinin bir parçası olan bu resmiyle ilgili. Al tındere, ilk bakışta hemen tanınması mümkün olan bu iki形象ı ironik bir şekilde iç içe geçirip video klasisi bir



Halil Altındere
Foto-Performans | Photo-Performance
2000
Modern Sanat Müzesi
Museum of Modern Art, Nantes



Halil Altındere
Performans | Performance
Urart Sanat Galerisi
Urart Art Gallery, İstanbul
1998
Canlandırma çizimi
Animation drawing
by Serkan Özkaya



Halil Al丁dere
Teslim Ol,
Etrafin Sarıldı!
Surrender,
You Have Been
Surrounded
2005–2008
Offset baskı
Offset print
88 x 62 cm



Halil Al丁dere
Bunun Bir Sergi Olduğundan
Emin Değilim
I'm Not Sure
If This Is an Exhibition
18/9–5/10/2008
-İstiklal Serüveni “
di zisi kapsamındaki
sergi den görüntü
View from the exhibition
within the scope of
the exhibition series
-İstiklal Adventure”
Kuratör | Curator:
René Block,
Danışman | Consultant:
Meliha Fereli
Yapı Kredi Kazım Taşkent
Sanat Galerisi
Yapı Kredi Kazım
Taşkent Art Gallery

the background; and one of the 9 performances that compose his "Miss Turkey" (2005) stages the theft of Bellini's renowned portrait of Mehmed the Conqueror from a bank. For his 2007 exhibition titled "I Am Not Sure If This Is An Exhibition" held within the scope of the "İstiklal Adventure" exhibition series under the curatorship of René Block and consultancy of Melih Fereli, he displayed a hyperrealist sculpture of "Handlebar-Moustached Poet", a famous public figure of İstiklal Street, and closed the Yapı Kredi Kâzım Taşkent Art Gallery to visitors for the duration of the exhibition.

In an era in which the relationship between art and money has become the subject of unprecedented debate, it is no coincidence that Yahsi Baraz, who reached the pinnacle of his profession as a gallerist in Istanbul in the 1970s and a typical painting by Burhan Doğançay, one of the leading representatives of modern painting in Turkey, whose painting titled "Blue Symphony", first exhibited at the first Istanbul Biennial in 1987 and sold for 2.2 million TL at an auction last year feature together in the work "Portrait of a Dealer" that is shown within the scope of the "Second Exhibition". However, the video is not about Baraz's personal image, or about this painting from Doğançay's famous "ribbons" series. By bringing together ironically these immediately recognisable images and presenting the video in the format of a classical painting, Altindere opens a new chapter in the debates regarding the art market in Turkey, along with the continuing tension since the 1980s between modern and contemporary art.

Altindere waited for two years to receive Yahsi Baraz's consent to sit for this video-portrait, and he carries the





Halil Altindere
Portrait of a Dealer
2010
Fotoğraf | Photography
90 x 125 cm

resim formatında sunarken, 1980'li yıllardan bu yana modern ve çağdaş sanat arasında süregiden gerilimle birlikte, Türkiye'deki sanat pazarına dair tartışmalarla yeni bir pencere daha açıyor.

Yahsi Baraz' dan bu video-portreye poz verip modeli k yapmasının onayını alana kadar iki yıl bekleyen Al tindere, "Portrait of a Dealer"ı önceliği kendi ne konu edindiği bağlam içinde, İstanbul'da düzenlenen ve yerel pazarı uluslararası ararası pazarla buluşturan en büyük öçekli sanat fuarı olan Contemporary İstanbul'da, koleksi yonar ağırlıklı bir kitleye göstererek, işin kendi ni tamamlamasını sağlıyor. "Portrait of a Dealer", fuar kapanmadan bir gün önce de, "sanat içinden" olarak tanımılmış yeni bir sanat kurumu olan ARTER'deki sergiye yerleserek, en azından bir gün boyunca aynı anda farklı iki bağlam içinde varoluyor.

Burak Arıkan, bireyler ve kurumlar arasındaki ve bunların kendisi içeriindeki iletişim biçimleriyle olusan; ideolojik, kurumsal, sanatsal, mesleki ve benzeri konuların ortaklığı alanları arasında işbirliğileri yoluya şekilleren ilişkilerini kendi araştırmalarının konusu yapıyor ve geliştiirdiği bilgi sayar yazılımları sayesinde, aslında kendiliğinden "görsel bir formu olmayan" bu görünmez ağlara karşılık gelen "zihinsel bir形象" yaratıp görünürüğünü kazandırıyor. Bir çeşit kartografik çalışma olarak düşünebilceğimiz bu sanatsal strateji, tematik verilerden yol açarak, araştırılan yüzeyde yatay ve dikey düzlemlerde dağılmış enformasyonu bir araya getirip işladden geçiriyor, bu dağınık enformasyonu okunaklı kılarak iletişim açıyor.

work to completion by displaying it first within the context it deals with, at Contemporary Istanbul, the largest art fair organised in Istanbul, an event visited by many collectors and the place where the local art market meets the international market. By being shown in the exhibition at ARTER –a new art institution defined as a “space for art”– a day before the fair closes, the “Portrait of a Dealer” manages to exist in two different contexts simultaneously at least for a day.

The focus of Burak Arıkan’s research is on the networks of relationships between individuals and institutions which emerge through the channels of communication they share; then taking shape through their common fields of interest or collaborations in ideological, institutional, artistic, professional or similar subjects. Using software he develops himself, he creates and renders visible a “mental image” that corresponds to these invisible networks that do not have a visual form *per se*. This artistic strategy that can be understood as a type of cartographical survey uses thematic data as its departure point, and goes on to collate and process the information distributed along the horizontal and vertical planes of the surface that constitutes the subject of study, thus rendering this dispersed information legible and opening it up for communication.

At the MIT Media Lab where he graduated from in the summer of 2006, Arıkan worked on developing infrastructures that would support artists and designers in digital network environments. In his work titled “Ergenekon.tc”, exhibited

Arıkan 2006 yazında mezun olduğu MIT Media Lab'de digital ağılı ortamlarda sanatçılık ve tasarımcılık destekleyecek altyapılar geliştirmek üzerine çalışmıştı. Sanatçı TürkİYE'ye döndükten sonra, 2009 yılında Galatasaray'da bir apartman daireinde gösterdiği "Ergenekon.tc" adlı çalısmasında, bilgi ve ilişkiler karmaşasının simbolü haline gelen miş Ergenekon davasının 2455 sayfalık iddianamesindeki kişi, grup, kurum, yer vb. isimlerinin iki farklı yazılmış kılınarak dökümünü çıkarıyor ve bunların arasındaki ilişkiler ağını anlamlı andırmaktan ziyade, ağına sonsuz karmaşasının gösterilmesiyle ilgileni yordu.

Burak Arıkan, "İkinci Sergi" kapsamında yürüttüğü iki araştırmalarından ilkinde, TürkİYE'de faaliyet gösteren ve vergi muafiyeti olan 233 vakfın yönetim kurulu üyeleriinin, diğeri ise "İkinci Sergi"ye katılan 20 sanatçının arasındaki ilişkileri, diyaloglardan oluşan, görsel, aynı zamanda bilgi iletişimi açık bir dile aktarıyor. İsimlerin toplamasıyla başlatılan araştırma, bunların her birinin aynı bağlamda içinde diğerleriyle ortak buluşma noktalarının tespiti edilmesiyle sürdürülüyor, bu şekilde çoğaltılan verilerin birbirleri ne bağlanmasıyla da sonuçlandırılıyor. Tüm bu veriler bilgisayar yazılımlarına aktarıldığında ortaya çıkan farklı renk ve yoğunluklarda grafiği çizgiler, kümel enmeler ve isimlerden oluşan görsel organı zasyon izleyiciinin dikkatli bakışına sunulduğunda, içeriği bilginin anlamlı andırılma süreci de başlamış oluyor. Burak Arıkan'ın, kurumsal yapıları olan vakıfları yönetenlerin ve bir sergi de yer alan sanatçılardan grubunun kendi aralarındaki ilişkiler ağını ayrı ayrı araştırıp, sonuçlarını benzer bir görsel anlatımla sergileyeceği



Burak Arıkan
Ergenekon.tc
2009
Software, digital baskılar,
HD video, enstalasyon,
açıklamalı iddiENAME metni
Software, digital prints,
HD video, installation,
annotated bill of indictment.



□ foundation / vakıf

△ corporation / şirket

○ board member / yönetim kurulu üyesi

/ membership / üyelik

Burak Arıkan'ın "Ortak Yönetim Kurulu Üyelerine Göre Vakıflar ve Dernekler Ağacı: Türkiye Edisyonu" projesi için hazırladığı model, 2010

The model Burak Arıkan drew for the production of his project "Network of Foundations Through Shared Board Members: Turkey Edition", 2010



○ artist / sanatçı

○ curator / kuratör

/ exhibited with / beraber sergi yapan

Burak Arıkan'ın "Beraber Sergi Yapan Sanatçılardan Ağrı: ARTER 'İkinci Sergi' Edisyonu" projesi için hazırladığı model, 2010

The model Burak Arıkan drew for the production of his project "Network of Artists Who Exhibited Together: ARTER 'Second Exhibition' Edition", 2010

at a flat in Galatasaray in 2009 after his return to Turkey, he made an inventory of the names of people, groups, institutions, places etc. in the 2455-page bill of indictment of the Ergenekon case which has become the symbol of the chaos of information and relationships involved. However, rather than interpreting the network of relationships, the artist focused on displaying the infinite chaos present in the network.

In the two distinct research studies he carried out within the context of the "Second Exhibition", Burak Arıkan renders in a visual language, formed of diagrams, that is additionally open to data communication, the relationships firstly between the board members of 233 tax-exempt foundations active in Turkey, and secondly the 20 artists taking part in the "Second Exhibition". The research begins with compiling the names, continues with the determination of the common meeting points each has with others in the same contexts, and is concluded by interconnecting the data multiplied in this manner. When the visual organisation formed of graphic lines, groupings and names of different colours and intensities that emerge when all the data is transferred to the software, is presented to the careful observation of the viewer, the interpretation process of the content also begins. In these two works, Burak Arıkan investigates the network of relationships between the administrators of institutional structures in the form of foundations and internally in a group of artists that take part in an exhibition, subsequently displaying the results in a similar, visual manner. Although these two works could

bu iki çalışma, her ne kadar ayrı kategoriler olarak düşünülse de kurumlar ve sanatçılardan arasındaki olası temas noktalarını gösterme ihtimali de taşıyor.

Volkan Aslan, İstanbul Manufaturacılar Çarşısı'nın küçük bir dükkanında vitrin sergileri, sanatçı konuşmaları, atölye çalışmaları, yuvarlak masa tartışmaları düzenleyen, mütevazı ölçüleri bağımsız bir mekân olan 5533'ün kuruculardan. Gündelik ve sıradan nesneleri birer hazır nesne olarak yapının içine dahil ederek kurgusal bellekler oluşturduğu anlatı yerleştirmeler, içine girdiği mekânlara yaptığı geçici minimal müdahaleler gibi çalışmaları yan yana sürdürdüğü ve hep ilgi alanlığını içinde koruduğu bir diğer izleği de, sanat yapımı ve sanatın sergilendiği kurumlar üzerinde düşünen işlerinde izliyoruz.

Aslan, 2005 yılında katıldığı jürili "24. Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi"ne, serginin düzenlendirdiği Aksanat'ın sergi mekânı ve geçiş alanolardan caddeye, kamusal alanla kadar sızan, izleyiciinin direktinden kaçma olasılığını oldukça yüksek, küçük bir müdahale ile katılmıştı. Aslan, Aksanat'ın genel eser etiketini tasarımlını kullanarak bastırıldığı, sanatçı olarak kendisi ismini taşıyan eser etiketlerini, kalorifer, asansör, resepsiyon masası, yanın söndürme cihazı gibi mekân içinde yer alan mimari ve işlevsel birimlerin yanlarına yapıştırılmış; bölgelere mekânsal fragmanlarını yapıt olarak sunulduğu bir kurgu içinde, yanında yer almaları objeye göre üzerlerindeki metinsel bilgi de değişen klasik sergi etiketlerinin nesnesi ni yapının kendi sine dönüştürmüştü.

be thought of as belonging to different categories, they nonetheless also possess the potential to reveal the possible points of contact between institutions and artists.

Volkan Aslan is one of the founders of 5533, an independent space of modest scale at the Istanbul Textile Traders' Market where window exhibitions, artist's talks, workshops and roundtable discussions are held. In his narrative installations he creates fictitious memories by including everyday and common objects within the work as readymades; he also carries out minimal temporary interventions to spaces he works in. However, another theme he has sustained along with these works and consistently retained within his field of interest can be traced in his works that reflect on the work of art and the institutions within which art is exhibited.

Aslan took part in the "24th Contemporary Artists Istanbul Exhibition" in 2005 with a minimal intervention that seeped out of the Aksanat exhibition space where the exhibition was held and its transit areas all the way onto the street and into public space, and involved a high probability of escaping the attention of the viewer. Using Aksanat's standard design utilised for labelling the works, Aslan had work labels bearing his own name printed and stuck these next to architectural and functional units within the space such as the radiator, elevator, reception desk and fire extinguisher. As a result, within a setting where spatial fragments are presented as works of art, he transformed the objects we know as classic exhibition labels –with textual

Küratör Marcus Graf'ın kent içinde dolastırarak farklı semtlerde düzenlemeyi hedeflediği "Under Construction" (İnşa Halinde) sergiler dizisi kapsamında gerçekleştiirdiği "Volkan Aslan İstanbul'da" adlı proje, kariyerinin başında genç bir sanatçı olarak Volkan Aslan'ın ironik bir stratejiyle kendi adını Rodin, Picasso, Dalí gibi sanatçılara eşleştiren, Konteynerden dönüşmüş küçük bir sergi mekânı içinde kendi müzesini kurgulayan bir çalışmadı. Son yıllarda Sabancı Müzesi'inin "Picasso İstanbul'da", "İstanbul'da bir Surrealist: Salvador Dalí", "Heykelin Büyük Ustası Rodin İstanbul'da" gibi adlar altında düzenlediği, tüm kente yayılan reklam panoları ve ilanlarla tanıtılan ve Batı sanatının büyük isimlerini bir marka olarak İstanbul'a birleştiren izleyici rekorları kıran büyük geziçi sergilerere referans verdiği kadar; 1976'da Chris Burden'in Amerika'da telenzyon kanalına verdiği bir ilanla, bir araştırmaya göre Amerikan halkın isimlerini en çok bildiği sanatçılardan olarak belirlenen Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Vincent van Gogh ve Pablo Picasso'yla birlikte kendi adını da anons ettiği "Promo" adlı medya-performansını da akıllara getiriyordu. Volkan Aslan, girişine çelik teller gererek izleyiciinin içine girmesini engellediği konteynerin öteki ucuna, giriş mesafesinden algilanamayacak kadar küçük bir resim yerleştirdikten sonra etrafında ördüğü miti desteklemeye çalışıyordu.

Volkan Aslan son dönemde İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi kapsamında gerçekleştiirdiği iki çalışmada yine kurum-sanat ilişkilerini sorunsallaştırdı. İstanbul'da yerel belgedelerinin sergisi salondar arasında düzenlenen "Taşınabilir Sanat" serisi içinde, Maltepe Kültür Merkezi'nde düzenlenenmesi



Volkan Aslan
Etiket | Label
2005
Sergi etiketleri
Exhibition labels
Değişen boyutlar
Various dimensions



Volkan Aslan
Volkan Aslan İstanbul'da
Volkan Aslan in Istanbul
2006
Enstalasyon | Yerleştirme
Installation view from the
exhibition "Under Construction"
sergisiinden enstalasyon
göruntüsü



Volkan Aslan
Sergi Salonu
2009
Enstalasyon görüntü
Installation view:
"Bir Sahneleme Meslesi
A Question of Staging"
Manzara Perspektives.

pl anı anan sergi iç in önerdi ği, ancak iptal edi lidi ği iç in daha sonra Ümraniye' deki sanat merkezine adapte etti ği iş, kül tür merkezi ni n cephesi nde büyük metal harflerle yazılı "Sergi Salonu" tabelasının yeni den üretilerek sergi alanı iç in taşınmasıyla, sanat kurumu ile sanat yapıtı arasındaki sınırları ortadan kaldırımıya teşebbüs ediyor, kurumu kendi yapıtının hizmeti ne al iyordu. Yine İstanbul 2010 Ajansı' nın "İstanbul'da Yaşıyor ve Çalışıyor" programı kapsamında Sophie Calle' in beş genç sanatçıyla gerçekleştirdiği atölye çalışmaları da yer al an Volkan Aslan, program gereği atölyeye katılan sanatçıların üreteceği yeni eserlerin gösterileceği sergi ye, di ġer dört sanatçıyla ortak geliştirdikleri bir proje ile katılmış oldu. İstanbul 2010 Ajansı' nın sanatçıl arla imzal amak istedi ği sözleşmeden yola çıkan sanatçılar, imzalarını neon işler formatında üretip sergi duvarına asarak, Maria Eichhorn, Carey Young, Andrea Fraser gibi sanatçıların sanat kurumu-galeri -kol ekşi yoner-sanatçı arasında düzenl enen sözleşmel eri sorunsal laştırdıkları kim i işlere ili şkin bel le ği de tazel eyen bir yerl eştirme ortaya koydular.

Volkan Aslan' in "İkinci Sergi" iç in geliştirdiği projelerin ilki, kamusal alanı kurumsal sanat mekânı iç in taşıyan bir foto-performans. Aslan, bir oyuncu ajansından bulunan (kiralanan) 25 modelle, ARTER' in açılış sergisi "Starter" in yer allığı sergi mekânını bir gösteri alanına çeviriyor ve İstiklal Caddesi üzerinde görmeye al işık ol duğumuz, polisle göstericiler arasında çıkan çatışma sahnesini, stüdyo gibi kulla ndığı kurumsal anda yeniden canlıdırıp, aynı kurumun iç inde sergiliiyor. Sanatçı sergi de yer al an di ġer çalışmaları ise, "Volkan Aslan İstanbul'da", "Sergi Salonu" gibi kent iç inde dol aşan sergi programları iç in geliştirdiği

information changing in relation to the object they were placed next to- into the work itself.

Within the scope of a series of exhibitions curator Marcus Graf planned to organise with the title "Under Construction" in various neighbourhoods by taking the exhibition to different parts of the city, the artist realised the project titled "Volkan Aslan in Istanbul" in which Aslan, using an ironic strategy, paired his own name with artists like Rodin, Picasso, Dalí and formed his own museum in a small exhibition space within a container. This work referenced blockbuster exhibitions organised in recent years by the Sabancı Museum such as "Picasso in Istanbul", "Salvador Dalí: A Surrealist in Istanbul" and "Master Sculptor Rodin in Istanbul" that were promoted across the city with billboards and banners, and brought together Istanbul with the big names of Western art as a branding strategy. This work also recalled "Promo", the media-performance dated 1976 by Chris Burden in which he placed an advertisement on American television channels where he announced his own name along with Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Vincent van Gogh and Pablo Picasso, the most recognised artists by the American public, according to a research. By placing at the other end of the container a painting so small that it could not be perceived from the entrance, which he had blocked off from visitors entering with a steel wire, Aslan tried to bolster the myth he had woven around his own name.

Recently, Volkan Aslan has problematised the relationship between the institution and art with two works he realised within the scope of the Istanbul 2010 European Capital of



Volkan Aslan'ın "Geri Dönüşüm" işinin
arastırma ve üretim sürecinden, 2010

From the research and production processes of
Volkan Aslan's work "Recycling", 2010

Culture. His work, which was part of the "Portable Art" series organised in the exhibition halls of local municipalities in Istanbul, and had been proposed initially for the exhibition planned at the Maltepe Cultural Centre, but following its cancellation was adapted later to the art centre in Ümraniye, reproduced the signpost on the façade of the cultural centre that read "Exhibition Hall" and was made of big metal letters. By bringing the signpost into the exhibition space, he attempted to lift the border between the art institution and the work of art, and placed the institution at the service of his work. Volkan Aslan also took part in the workshops Sophie Calle held with five young artists within the scope of the "Lives and Works in Istanbul" programme of the Istanbul 2010 Agency, and featured in the exhibition where new works by artists participating in the workshop were to be displayed as part of a project collaboratively developed with the other four artists. Departing from the contract the Istanbul 2010 Agency wanted to sign with the artists, they produced their signatures as neon signs and hung them on the wall of the exhibition space, producing an installation that also revisited works by artists like Maria Eichhorn, Carey Young and Andrea Fraser in which these artists problematised the contracts arranged between art institutions, galleries, collectors, and artists.

The first project Volkan Aslan has developed for the "Second Exhibition" is a photo-performance that brings the public space into the institutional art space. With 25 models hired from a casting agency, Aslan transforms the exhibition space, where ARTER's opening exhibition "Starter" was held, into a performance zone, re-staging within the institutional



Volkan Aslan'ın
“Herhangi Bir Gün” işini n
uretim sürecinden, 2010

From the production process
of Volkan Aslan's work
“Any Given Day”, 2010





işleri nden sonra, kentin içinde deneyimlenen daha gerçek bir "dolasma" öyküsünü bir tasarım objesi ne dönüştürüyor. Kentin her gün ürettiği çöpün içinde ayıkladıkları kağıtları geri dönüşüm kazandırarak geçimlerini sağlamaya çalışan toplayıcıların artık neredeyse standartlaşmış araba/çantalı arı modelinde dev bir Louis Vuitton araba üreten Volkan Aslan, markaların yer verdi kçe kurumsal laşan sanat anlayışını geçici bir süre için ARTER'de tartışmaya açıyor.

"İkinci Sergi", yaklaşık 10 yıl süren uzun bir molanın ardından sanatsal üretimi ne 2008'de tekrar geri dönen Vahap Avşar'ın, bu proje kapsamında önerdiği yeni işleri nın yanısıra, sanatçının 1995 tarihli daha önceki bir çalısmasının yeniden yapımını da gösteriyor.

Avşar'ın resimle henüz çocuk yaşıarda başlayan takıntıları ilişkisi, ailisinin tüm karşı çıkışlarına karşın, hatta evi terk etmek pahasına, ilk gençlik yıllarında da devam etti. Sanatçı, lise öğrenimi ni yarıda bırakıp bir galeriyle anlaşarak klasik resimlerin kopyalarını yaptı. Bu hızlı röprodüksiyon üretimi başlangıçta ağırlıklı olarak yerel manzaralar dan olusسا da, müşterilerin talepleri üzerine daha çok çekili natümortlara ve genellikle İsviçre Alpleri'ni gösteren impresyonist tavırlı manzara resimlerine dönüştü. Kartpostalardan taklit ederek çoğalttığı yüzlerce resmin ardından yarı bırakıldığı lise eğitimi ni tamamlayan Avşar, 1985'te İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdi; ilk yıl hocası olan Cengiz Çekil'in daha sonra atölye asistanlığını üstlendi ve Çekil'le arasında oluşturulan ustastasi stan ilişkisi sayesinde kavramsal sanatla

space he uses as a studio, a clash between the police and demonstrators (a familiar scene one can often witness on İstiklal Street) and exhibits the work within the same institution. His other work in the exhibition follows the trajectory of the works he developed for exhibition programmes that travel within the city, such as "Volkan Aslan in Istanbul" and "Exhibition Hall", and transforms a more genuine story of "wandering" experienced in the city into a design object. Aslan has produced a huge Louis Vuitton cart, based on the model of the now almost standardised cart/bags of the paper-collectors, who try to make a living by selling the waste-paper they sort out from the rubbish the city produces everyday to recycling companies; in this way he brings up the institutionalisation in art that runs parallel to the increasing place it offers brands to discussion.

In addition to the works he has proposed for the project, "Second Exhibition" also shows a reproduction of a previous, 1995-dated work of **Vahap Avşar**, who returned to artistic production in 2008 following a long break of about 10 years.

Avşar's obsessive relationship with painting began during his childhood and continued in his youth, despite his family's opposition and even at the expense of leaving home. He discontinued his high school education and made a deal with a commercial art gallery to produce copies of classical paintings. Although this rapid production of reproductions was at first mostly of local landscapes, with increasing

tanıştı. Akademi k hayatına Bi l Kent Üni versi tesı 'nde araştırma görevlisi olarak devam ederken, 1995 yılında Ankara Tren Garı'nda Selim Birsel ve Claude Leon ile birlikte "Gar Sergisi" ni düzenledi. Avşar'ın bu sergi de gösterdiği "Son Daml a" adlı yerleştirme, pancar suyu dol durulmuş müsluklu plastik bidentalıa oluşturulmuştu. Koyu kırmızı rengiyle kanı çağrıştıran ve politik içeriği ile otoriteri rahatsız eden "Son Daml a", açılışın hemen ertesi günü sergi tamamen toplatılmışınca, gardaki diğer işler gibi sadece tek bir gün gösterilebilmiş oldu. Bu sert sansür deneyimi, sergi den kısa bir süre önce New York'ta bir konuk sanatçı programına davet edilmiş olan Vahap Avşar'ın Türkiye' den ayrılmışını ve 1998' den sonra da sanat üretimi ne uzunca bir süre ara verme kararını hızlandırmış oldu.

2010' un yaz aylarında Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi' nin sanatçı atölyelerine üç aylığına misafir sanatçı olarak davet edilen Avşar, çocukluk ve ilkgençlik yıllarında onlarca takıldıni boyadığı;ミニ büstlerin, uzun yol otobüslerinin arka camlarında, kahvehanelerde, berber dükkânlarında, evlerin ve işyerlerinin duvarlarında posterleriyle sık sık karşımıza çıkan; bugün ise gerek moda geçtiğinden, gerekse etrafında örül en uğursuz efsaneler ağı nedeniyle artık pek rastlamaz olduğumuz, kül tleşmiş "ağlayan çocuk" kartpostalının peşine düştü. Bu arayışın sonunda, 1970'lerden 1990'ların sonuna kadar Türkiye' ni geçirdiği toplumsal, siyasal, kültürel ve kentsel dönüşümleri son derece canlı bir görselliğe belgelendiren kartpostal ve posterler basmış olan, artık kapanmış bir matbaanın tüm arşivini devraldı. Avşar'ın "İkinci Sergi" için önerdiği projeler, sanatçının kişisel tarihinde de önemli yer tutan



Vahap Avsar

Son Damla

Last Drop

1995

Yerlestirme

Installation

Plastik bidonlar,

kirmizi sıvı, musluklar,

değisbilir boyutlar

Plastic containers,

red liquid, hardware,

dimensions variable

Gar Sergisi | Gar Show

Kuratörler | Curators:

Vahap Avsar,

Selim Biresel,

Claude Leon



Vahap Avşar'ın
"İkinci Sergi" deki
röprodüksiyonları:
"Alpler" ve
"Ağlayan Çocuk",
2010

Vahap Avşar's
reproductions
in the "Second
Exhibition":
"The Alps" and
the "Crying Boy",
2010

demand from customers, he gradually moved towards still lifes with flowers and impressionist landscapes featuring the Swiss Alps. After hundreds of paintings he reproduced from postcards, Avşar completed his interrupted high school education, and in 1985 was admitted to the İzmir Dokuz Eylül University Fine Arts Faculty where he was introduced to conceptual art by his teacher Cengiz Çekili, with whom he had a master-apprentice relationship. He continued his academic career as a research assistant at Bilkent University, while in 1995 he organised at the Ankara Railway Station the "Gar Show" together with Selim Birsel and Claude Leon. "Last Drop", the installation Avşar exhibited there, was formed of plastic containers with faucets filled with beetroot juice. The dark red colour of the liquid used in "Last Drop" evoked blood and the political content of the work disturbed the authorities, and when the day after the opening the entire exhibition was dismantled and confiscated, it meant that the work was only shown for a single day, like all the other works at the exhibition. This instance of aggressive censorship accelerated Vahap Avşar's departure from Turkey –who shortly before the exhibition had been invited to an artist's residency programme in New York– and his decision after 1998 to take a long break from artistic production.

Invited in the summer of 2010 for a 3-month residency at the artist's studios of Platform Garanti Contemporary Art Center, Avşar decided to go in search of the postcard of the "crying boy" that has gained cult status –in his childhood and youth, he had painted tens of copies of the image, which frequently used to appear in posters in the rear windows of long-distance coaches, in coffee houses,

bu kıymetli arşivden beslenen ve "temsil", "orijinal ve kopya", "alçak ve yüksek sanat", "sansür" kavramları etrafında şekilleniyorlar. "İkinci Sergi" için yeni den üretilerek sergiye eklenen ve hiç kuşkusuz Avşar'ın sanat kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan "Son Dama" ise, bir yandan çağdaş sanatın Türkiye'de sürdürdüğü mücadeleye bir saygı durusunu taşıyor; diğer yandansa sanatçının sergi için özel olarak ürettiği işler ve kendi kişisel tarihi için ortak bir zemin oluşturarak, bunların birbirleriyle ilişkilendirilmelerine yardımcı oluyor.

Avşar'ın beş parçadan oluşan "İpdal" serisi, Gar serisiinden çok daha önce, 1983 yılında uygulanan, muhtemelen pek az kişinin duyduğu ya da farkına vardığı, başka bir yasaklı amayı fotoğrafa aktarıp görselleştirmeye. Avşar'ın matbaadan devraldığı arşiv içinde yer alan bir dizisi asker kartpostalına, olağanüstü askerlik kurumunun majını hafiflettiği varsayılarak yasak getirilmiş; bu kartpostalları muhafaza eden zarfların üzerleri kırmızıyla çizili p "ipdal" notuya birlikte 16-12-83 tarihinde düşülmüş. Üzerindeki bu yeni izleyici kez belgenin taşıdığı kazanan bu kartpostallar, kurumsal tektiplerini iironik bir çıkışımını uyandıracak şekilde hep aynı erkek modeli; bazen denizci, bazen karacı, bazense havacı üni formasıyla vurgulamaya çalışılan farklı kimliklerle ve her seferinde aynı kadın modelle birlikte, ellerinde çiçekler, romantik bir manzara ve mizansen içinde gösteriliyorlar. Hiç kuşkusuz dökülen kanın çıkışımlarıyla yüklü, sıradışı malzemelerle yapılmış bir sanat yapıtı kadar, devletin millet üzerinde uyguladığı da dahil olmak üzere her türlü terörle işgal edilmiş 1980'ler Türkiye'sinde, vatan uğruna kanını son damla asına kadar feda etmesi beklenen

barber's shops and on the walls of homes and work places; yet it was now rarely encountered, both because it had gone out of fashion, and the web of bad luck myths weaved around it. As a result of his research, he took over the entire archive of a printing company that had closed down, but in its time had printed postcards and posters that documented with a highly vivid visuality the social, political, cultural and urban transformations Turkey went through from the 1970s to the 1990s. The projects Avşar has proposed for the "Second Exhibition" are derived from this invaluable archive that also holds an important place in the artist's personal history and are configured around the concepts of "representation", "the original and the copy", "high and low art" and "censorship". "Last Drop", reproduced to be included in the "Second Exhibition" and undoubtedly an important turning point in Avşar's artistic career, is both an homage to contemporary art's continuing struggle in Turkey, and a common platform that brings together works the artist has produced exclusively for this exhibition and his personal history; thus facilitating an association between the two.

Avşar's series titled "Cancel" is composed of five pieces and depicts in photographic form another prohibition that was implemented long before the "Gar Show" in 1983, which is likely to have been heard or known by very few people. A series of postcards depicting soldiers that was a part of the archive Avşar took over from the printing company was prohibited probably because the images had been adjudged to have made light of the military institution's image; the envelopes containing these postcards had been crossed over with red ink and the date 16-12-83 added along with

askeri n bu masum pozu da sakıncalı bul unmuş ol malı ki,
her birinin üzerine kırmızı çarpı işaretin konulan kartpostalılar
yasak yayın kapsamına alınmış.

Avşar'ın "İkinci Sergi"de gösterdiği çalışmaları arasında bir başka "yasaklı" da "Ağlayan Çocuk" portresi. İspanyol ressam Bruno Amadio'nun ağlayan çocuk resmi 1980'li yıllarda tüm dünyanın en popüler ortak imgelerinden biri haline gelmiş, birçok şehir efsanesine de konu olmuştu. Uğursuzluk getirdiği söyletiyi üzerine Şili'de yasaklı anması istenmiş; İngiltere'deki itfaî yetiler tablonun bulunduğu evlerde yangın çıktıığı inancıyla yasaklı anmasını talep etmişlerdi. Türkiye'de ise sosyalist düşüncesi temsil ettiği gereklisiyle afaroz edildi; 1979'da popüler bir dini dergi olan *Sizıntı*'nın ilk sayısının kapağında kılınanca tartışmalara neden oldu.

Nurdan Gürbilek'in "Acılaren Çocuğu" [10] başlıklı yazısındaki çarpıcı yorumla "masum olduğunu halde mağdur olmuşluğun, suçsuz yere cezalandırılmışlığını, adı olmayan bir yasanın kurbanı olduğunu simgesi" olan "ağlayan çocuk" resminin "İkinci Sergi"deki yağlı boya kopyasını, imgenin kendisiinin Türkiye bağlamındaki kül türel ve sosyolojik alımtnıyla ilişkilendirmek mümkün. İşin kendi nice açlığı bir diğer katmandan, kül tür endüstriсинin neredeyse anonimleştiği, kopyası bir dönem yalnız Türkiye'de değil dünyada da en çok dağıtılan imgelerden birine dönüşen bu resmin yeni bir kopyasının, kurumsal bir alanda sergilenmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Avşar, "İkinci Sergi"ye ağlayan çocuk portresinin yanısıra yine kartpostalıardan taklit ettiği, dolayısıyla bilinçle kopyadan herhangi birinin kopyası olan manzara resimleri de ekleyerek, özgün-taklit karşıtlığına çomak sokuyor; *kittschin* ve kopyanın kurumsal meşruiyetini de tartışmaya açmış oluyor.

¹⁰ Nurdan Gürbilek, "Acılaren Çocuğu", *Kötü Çocuk Türk'ünde*, Metis Yayımları (İstanbul, 2001) s. 37-51.



Vahap Avşar'ın
değerli déjà
matbaa arşivinden,
2010

From the printing
company archive
that Vahap Avşar
took over, 2010





Vahap Avşar'ın "İpdal" işini olusturan kartpostallar

Postcards that constitute
Vahap Avşar's work "Cancel"

a note that reads “ipdal /cancelled.” These postcards take on a second layer of documentary quality with this new marking, and they show, as if to evoke an ironic allusion to institutional uniformisation, the same male model in a variety of identities emphasised with the uniform of the naval forces, the land forces and the air forces, accompanied by the same female model with flowers in her hand, the two together in front of a backdrop of a romantic landscape and setting. Just like a work of art made using uncommon materials and loaded with references to the blood being shed, there is no doubt that in the Turkey of the 1980s, oppressed as it was by all kinds of terror, including the kind applied by the state to the nation, this innocent pose of a soldier who was expected to shed his blood to the very last drop for his homeland must also have been deemed unacceptable; resulting in each postcard being marked with a red cross, subsequently to be included on the list of prohibited publications.

Another “banned” work among the works exhibited by Avşar at the “Second Exhibition” is the portrait of the “Crying Boy”. Spanish painter Bruno Amadio’s crying boy painting became one of the world’s most popular common images in the 1980s and also subject to many urban legends. In Chile there was a request for it to be banned because it allegedly spread a curse and brought bad luck; in England firemen called for the painting to be prohibited due to the belief that fires broke out in homes where it hung. It was anathemised in Turkey for representing socialist thought; and its use on the cover of the first issue of the popular Islamic magazine *Sizıntı* caused controversy.

Banu Cennetoğlu ve Yasemin Özcan Kaya, "İkinci Sergi"deki "Evrensel Çöplüğe Gönderiyoruz..." adlı ortak projelerinde, sanat kurumunun fiziksel mekânında dolanan enerjiyi ve bu enerjinin üzerimizde yarattığı gözlüğe görülmeye etkileri ölçmek için sanat dışı bir disiplinin yardımına başvuruyor ve bu deneyinin sonuçlarını video kayıtlarıyla izleyiciye paylaşıyorlar.

Sanatsal практиği bugüne kadar çok geniş bir mecrada çeşitli ilişkiler içinde barındıracak şekilde evrilen Banu Cennetoğlu, kariyerinin başlangıcından bugüne kadarki üretimi içinde ağırlıklı yer tutan fotoğrafik imgeleleri, farklı kaygılar gereği kitap (Yalancı Şahit, 2003), fotoğraf yerleştirmesi (Kararlı Barbara, 2005), slayt gösterisi (Grozny'de Hıç Palmyre Ağacı Var Mıdır?, 2006) gibi farklı formatlarda sunarak, fotoğrafı orijinal üretim bağlamından koparıp başka bir bütünü aracısı olarak kullandı, buradan çıkabilecek anlam ihtimalerini araştırdı. 53. Venedik Bienali'nde gösterdiği "KATALOG"da (2009) dört yüzelli fotoğrafi kesintisi zannede art arda dizip öznel kategoriler alındıında sınıflandırarak, performatif bir "sipaş kataloğu" formatına sokmuştu. Bienal süresince izleyiciye bu fotoğrafları internetten ücretsiz indirme olanağı da sağlayan Cennetoğlu, "KATALOG"da o güne kadar çekmiş olduğu fotoğrafları, sergiyle sınırlı bir süre boyunca *copyright* mantığıyla paylaşıma açmıştı. Sanatçının 2010'daki "Örnek Satış / 2010 BC" adlı kişisel sergisi, sanat üretimiinin ve sanat pazarının imkânlarıyla oynayan işlerini bir araya getirdi yordu.

Yasemin Özcan Kaya'nın sanatsal ajandasını farklı kurumsal yapılar içinde barınan çarpıklıkların ironik bir dile

It is possible to associate the oil-on-canvas copy in the "Second Exhibition" of the poster of the crying boy, which, in the striking words in Nurdan Gürbilek's essay titled "The Child of Suffering" [9] is "the symbol of becoming the victim despite being innocent, being punished despite the absence of crime, of being martyred to an unjust law", with the cultural and sociological subtext of the image in the context of Turkey. The fact that a new copy of this painting which was at one point transformed into one of the most widely distributed images not only in Turkey but across the world is exhibited in an institutional space is another striking aspect of this work. By adding to the "Second Exhibition", along with the portrait of the crying boy, landscape paintings again copied from postcards and therefore copies of a copy among thousands, Avşar thwarts the opposition of the original and the copy; and opens the institutional legitimacy of kitsch and the copy to debate.

In their joint project for the "Second Exhibition" titled "Dumping in the Cosmic Trash..." Banu Cennetoğlu and Yasemin Özcan Kaya seek the assistance of a non-artistic discipline to measure the energies circulating in the physical space of the art institution and the invisible effect this energy has on us and share the results of this experiment via video recordings.

Banu Cennetoğlu's artistic practice has evolved by including a wide diversity of media, and as a result of various concerns, she has used photographic images that have formed the majority of her production since the

⁹ Nurdan Gürbilek, "Açılارın Çocuğu", in *Kötü Çocuk Türk*, Metis Publishers (İstanbul, 2001) pp. 37-51.



Banu Cennetoğlu

Katalog | Catalog

2009

Yerlestirme görüntüüsü: 53. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu

Installation view: 53rd Venice Biennale, Pavilion of Turkey



Banu Cennetoğlu

Katalog | Catalog

2009

Kategori: Pazarlık | Category: Negotiation

Photo NEG22



Banu Cennetoğlu
Örnek Satış / 2010 BC | Sample Sale / 2010 BC

2010
Rodeo Sanat Galerisi | Rodeo Art Gallery, 14/9–20/11/2010
Yerleştirme görüntüsü | Installation view
Fotoğraf | Photo © Sevim Sancaktar



Banu Cennetoğlu
20.08.2010
2010
Baskılı mal zeme | Printed matter
20 Ağustos 2010 tarihinde Türkiye'de basılan
209 günlük gazete; Cilt 3/7
The 209 daily newspapers printed in Turkey
on 20 August 2010; Volume 3/7

i fadesi ol usturur. 2005 yılında Proj e4L' de gerçekleştirdiği "Kolon" adlı yerleştirme içinde, sergi mekânındaki kol onlardan birini klasik biraille evinde görülebilecek türden bir duvar kağıdı ile kaplayıp, karşısındaki duvara yerleştirdiği fotoğrafların ardından oluşan başka kol onları kizitlediğini söyledi. Düğün salonlarının her biri kendine özgü tarzlarında, ama hepsi *kit tsch* kol onlarını görüntüleyen bu fotoğraflar, aşağıdan yukarıya sıralandıkları arasında, her an devriyecekmiş gibi duran eklektik bir sütun daha ortaya çıkıyor, toplumun direğinin olanaklı ve evlilik kurumu, en alttaki fotoğrafta dans eden iki küçük kız çocuğunun her an üstüne devriyecekmiş gibi zayıf bir dengeye yerleştiriliyor. Kaya, reklam ve medya dünyasının kadın bedeni üzerindeki tacizini de kapsama alanına sokan "Üçüzbir Kol yesi" (2009) adlı yerleştirme içinde, adalet sistemiının düşünce ve ifade özgürlüğü önüne diktiği engellerden TC Anayasası'nın 301. maddesini mücevherleştirmeye çalışıyordu; 2010'da sergilediği "Koş" adlı videosunda ise, sanatçının bir stadın boş tribünlere önündeki çıktıığı engelli koşu, sanat dünyasının yarattığı rekabetçi ortamda sanatçının sürdürmek zorunda olduğu yarışı anımsatıyordu.

Cennetoglu ve Kaya "İkinci Sergi" için geliştirdikleri ortak projede, Alman fizikçi Ernst Lecher'in yerküresel gerilimleri ölçmek amacıyla geliştirdiği, bugün enerji tıbbının hizmetine de girişi insan bedenindeki enerji yayılımını ölçerek bedenin rahatsızlığını tespit etmek amacıyla kulanan Acmos Lecher Anteni, ARTER'in ofislerinde, sergi salonlarında ve diğer tüm dolasımları arasında gezdiriliyor. Kurumun içinde yer aldığı bina, terapist Zeynep Sevil Güven tarafından farklı protokoller kul anılarak yapılmış

beginning of her career in various formats including books (*False Witness*, 2003), photographic installations (*Determined Barbara*, 2005) and slide shows (*Are There Any Palm Trees in Grozny?*, 2006). By detaching photography from its authentic context of production, she has used it as a mediator of a different whole and investigated possibilities of meaning that have thus emerged. In "Catalog" (2009), the work she presented at the 53rd Venice Biennale, she aligned four hundred and fifty photographs in an unbroken sequence, and classified them under subjective categories to create a performative "mail order catalog" format. Having provided the viewer with the option of freely downloading these photographs from the internet for the duration of the Biennale, in "Catalog" Cennetoğlu had opened the photographs she had taken up to that date to sharing via a logic of *copyleft* for a period restricted with the exhibition. The artist's 2010 exhibition titled "Sample Sale / 2010 BC" brought together her works that played with the possibilities of artistic production and the art market.

Yasemin Özcan Kaya's artistic agenda is formed of an ironic expression of the aberrations contained within various institutional structures. In her installation titled "Column" realised at Proje 4L in 2005, she covered a column in the exhibition space with a type of wallpaper usually seen in an ordinary household, and twinned it with a second column formed of photographs positioned on the wall opposite. When aligned vertically, these photographs of columns found at wedding halls –each unique, but all kitsch- formed a new, eclectic column



Yasemin Özcan Kaya
Üçyüzbir | Threehundredone
2009
İki kanallı video yerlestirmesi
Two-channel video installation
3' 30'



Yasemin Özcan Kaya
Üçyüzbir | Threehundredone
2009
Kolye | Necklace



Yasemin Özcan Kaya

Kolon | Column

2005

Mekâna özgü yerleştirme

Site-specific installation

300 x 200 x 200 cm



Yasemin Özcan Kaya

Koş | Run

2010

Video

3' 31''

bir enerji taramasından geçti lerek, ARTER'in bünyesindeki olumlu ve olumsuz enerjiler tespit ediliyor ve bu enerjilerin dengelenmesine yönelik tedbirler öneriliyor.

Sanat kurumunun analizi yaparken, sanat eleştiri sinin yöntem ve terminolojisi yerine, bu tamamlayıcı tip metodunun öğreti ve araçlarını devreye sokarak, iki farklı disiplinin etkileşimiinden yararlanan "Evrensel Çöplüğe Gönderi yoruz...", bu etkileşimin ortaya çıkardığı metaforik bir dirome kurumun mekânsal okumasını yapıyor, sorunlu alanlar için çözüm önerileri geliştiriyor. ARTER'in enerji akımlarındaki, bazen geçmişteki travmatik olaylardan kaynaklanıp derinlerde yer alabileceğii gibi, günlük sıkıntılarla da ilgili olabilen dengesi zıklıkları tanımlayıp sorunlu noktaların tespitiini yaptıktan sonra, problemlerin daha büyük boyutlara taşınmasını engellemek, kendi kendini idare etme kapasitesini artırmak, çevreden gelecek dış etkilere karşı bağıskılık sisteminin güçlendirilmek ve daha sağlıklı yaşamاسını sağlamak için, bünyesinde barındırdığı tıkanıklıkların kaynaklarını yeniden düzenleyip ideal denge konumuna getirecek tedavi yollarını araştırıyor. Cennetoglu ve Kaya, ARTER üzerinde bu metaforik okumalarıyla, sanat kurumunun yalnızca görünen fiziksel mekânına değil, onun metabolizmasını oluşturup ömrünü belirleyen, gözlे görüp algılayamadığımız tüm billeşenleri arasındaki dengeye, bu billeşenler arasındaki iletişim ve akışkanlığı kurumun dolasım alanı içinde yaşayan izleyici ve sanat profesyonelleri üzerindeki bütüncül etkilere tekrar bakmayı öneriyorlar.

unto itself; one that also appeared to be on the verge of falling over any second; in this way, the institution of family and marriage –the pillar of society– was placed in a fragile balance that could at any moment tumble onto the two young girls dancing in the photograph at the very bottom. In her installation titled “Threehundredone” (2009) that focused on the abuse of the female image by the advertising and media worlds, Kaya cut a diamond out of Article 301, one of the obstacles the Law plants in the path of freedom of thought and expression, and placed it in the window. On the other hand in her video titled “Run”, exhibited in 2010, the obstacle course the artist set out before the empty terraces of a stadium reminded the viewer of the race the artist had to maintain within the competitive environment of the art world.

In the joint project developed by Cennetoğlu and Kaya for the “Second Exhibition”, the Acmos Lecher Antenna –developed by German physicist Ernst Lecher in order to measure tellural tensions, and today used in energy medicine to diagnose physical illnesses by measuring the energy distribution in the human body– is taken through the offices, exhibition halls and all other accessible areas of ARTER. The building is put through an energy scan by therapist Zeynep Sevil Güven who uses various protocols to diagnose the positive and negative energies within the body of ARTER, following which advice towards restoring a state of balance is offered.



Banu Cennetoğlu ve Yasemin Özcan Kaya'nın "Evrensel Çöplüğe Gonderi yoruz..."
işinin üretiminde, Lecher Anteni, 2010

Lecher Antenna shot during the production of Banu Cennetoğlu and
Yasemin Özcan Kaya's work "Dumping In the Cosmic Trash...", 2010

By introducing the doctrine and tools of this complementary medical method instead of the method and terminology of art criticism to analyse the art institution, "Dumping in the Cosmic Trash..." uses the interaction of two separate disciplines and carries out a spatial reading of the institution with a metaphorical language produced by this interaction to develop solution proposals for problematic areas. By identifying any imbalances in the flow of energy in ARTER's channels and pinpointing the problematic areas, which could be deep-seated problems caused by traumatic events in its past, or simply related to everyday issues; it goes on to explore the possible therapeutic means that would serve to reorder the sources of congestions and bring about an ideal state of balance, ultimately with a view to preventing the problems from escalating, increasing the capacity to self-manage, boosting the immune system in its role against external influences and providing a healthier life. With this metaphorical reading that they conduct via ARTER, Cennetoğlu and Kaya propose a fresh look not only at the visible physical space of the art institution, but also at the balance between all its components, some that we cannot necessarily see or perceive, all of which form its metabolism and determine its lifespan, and the holistic effects of the communication and fluidity between these components on the viewers and art professionals that live within the circulation zone of the institution.

Ayşe Erkmen' in işleri , zaman, mekân ve hareket kavramlarını kamusal , kurumsal ve bireysel bağlam arda araştıran, yoğunlukla geçici , zamanla sınırlı müdahalelerden olusur. Sanatçı, ya mekânın kendi geçmişi ne inmek ya da içinde barındırdığı gizli bir potansiyeli yüzeye çıkarıp görünür kılmak için yaptığı kazılarla başlayan projelerine, "İkinci Sergi " çerçevesinde bir yenisi ekliyor.

Erkmen, 1994' te Berlin'de düzenlenen "İskelle" sergisi kapsamında, "Türk mahalle" Kreuzberg'de bir apartmanın cephesine yerleştirdiği plakta harflerle, Türkçenin belirsiz -mişli geçmiş zamanının mümkün olan çeşidi tili versi yönlerini Berlin'de kamusal alana taşıdı. Türkçe bilmeyen Almanlar tarafından anlamış kavranamayacak olan, Türkçede ise unutulmuş ya da bilinmeyen bir zamanı, birri yayeti imleyen bu kipin kullanılması, Kreuzberg'in dönüşen dokusuna ve kimliğine olduğunu kadar, semtte yaşayan göçmen Türklerin Almanya'daki, artık -mişli geçmiş zamanla ifade edilebilcek kadar eskiye uzanan, kendi bireysel hikâyelerine de referansları taşıyordu.

Ayşe Erkmen, 1997' deki "Skulptur. Projekte in Münster" e davet edildiğinde, katolik kilisesi St. Paulus-Dom'un cephesi için önerdiği üç projenin üçünde kilise otonomileri tarafından reddedilince, sanatın kuruma yanımı olarak tanımlayıabilceğini dördüncü bir projeyi hayatı geçirdi. "Sculptures on Air" kilisenin hemen karşısındaki Westphalia State Museum' un deposunda, bilinmeyen bir gelerek zamanda sergilenecek üzere gözlerden uzak bekletilen heykelleri sırayla gün ışığına çıkarıyor, bir helikopterden sarkıtılıarak kentin hava sahasında dolastırılan heykeller sonra

Ayşe Erkmen's works are formed of often transient interventions restricted by time that investigate the concepts of time, space and movement in public, institutional and individual contexts. Within the framework of the "Second Exhibition", the artist embarks on yet another project that begins with an exploration that serves to delve into the history of a space, or to reveal and render visible secret potentials the space contains.

With the plexiglass letters she installed on the façade of an apartment block in Kreuzberg, the Turkish neighbourhood of Berlin, Erkmen introduced into public space different versions of the suffixes of the indefinite past tense in Turkish. The use of this grammatical mode that indicates a narrative mode, a time forgotten or unknown, the meaning of which would not be understood by Germans who did not speak Turkish, carried references both to the continuing transformation of Kreuzberg's urban texture and identity and also to the individual stories of the immigrant Turks that lived in the neighbourhood, now stretching so far back as to render appropriate the use of this particular indefinite past tense mode.

When Ayşe Erkmen was invited to "Skulptur Projekte in Münster" in 1997 and each one of the three projects she proposed for the façade of the St. Paulus-Dom Catholic church were rejected by the church authorities, she realised a fourth project that could be defined as art's response to the institution. "Sculptures on Air" unearthed sculptures that were being stored out of sight –to be exhibited at an unknown future date– in the warehouse of the Westphalia State



Ayşe Erkmen
Evde | Am Haus (On The House)
Oranienstr. 18 Berlin
1994



Ayşe Erkmen
Sculptures On Air
Münster Sculpture
Project '97
Münster
1997



Museum that is located opposite the church. The sculptures were attached to a rope that was then hung from a helicopter, taken through the air space of the city and then returned to the museum, however, not back to the storage but to the roof of the museum, and placed facing the St. Paulus-Dom. Inspired by the opening scene of Fellini's *La Dolce Vita*, "Sculptures on Air" was a strategy that circumvented institutional power and intolerance masterfully, but by visualising processes like storage, presentation and transportation, it also focused on the institutionalisation of the work of art.

Another work of the artist that functions via the museum and institutional collection is "Kuckuck", realised in 2003 at the Kunstmuseum St. Gallen. Erkmen borrowed six stuffed animals from the same museum's natural history section and transferred them to its gallery, subsequently releasing them within the exhibition space with the help of a mechanical apparatus. These dead animals that did not have a time of their own since they were no longer alive, but on the other hand were also assumed to have progressed beyond time from the moment they were included in the museum collection, or in other words, were assumed to have become immortal, began to move, just like a cuckoo clock, at certain intervals; and exhibited a choreographed performance about the triangle of museum, collection and time.

Another work in which Erkmen deploys a minimal intervention towards revealing the past of the space she finds herself in is "Ghost", realised for the "Tactics of Invisibility" exhibition organised by ARTER, TANAS and T-B A21 (April 2010 Vienna, September 2010 Berlin, March 2011 Istanbul).

tekrar müzeye, ama bu kez St. Paulus-Dom'a bakar şeki I de müzenin çatısına yerleştiriliyor. Fellini'nin *La Dolce Vita* filminin açılış sahnesinden esinlenen "Sculptures on Air", kurumsal erkin ve hoşgörüsüzluğun etrafından ustaca dolanan bir strateji olduğunu kadar, depolama, sunum, nakliyat gibi süreçleri görünürlüklerak, sanat yapıtının kurumsal laştırılmasını da merkezine alıyordu.

Sanatçının müze ve kurumsal koleksiyon üzerinden işleyen bir diğer çalışması da, 2003 yılında Kunstmuseum St. Gallen'de gerçekleştiirdiği "Guguk"tur. Erkmen, aynı müzenin doğal tarih bölgümünden sergi mekânına taşıdığı altı adet dol durulmuş hayvanı, mekanik bir düzenek yardımıyla sergi alanında içinde dolastırır. Artık hayatı olmadıkları için kendi üzerine at bir zamanları da olmayan, öte yandan müze koleksiyonuna eklenenleri andan itibaren zamanın ötesine geçtiklere, bir başka deyişle ölü ümsüzlüğe taşıkları varsayılan bu ölü hayvanlar, tıpkı bir guguklu saat gibi belili aralıklarla harekete geçiriyor; müze, koleksiyon ve zaman üçgenine dair koreografi bir performans sergiliyorlardı.

Erkmen'in, içinde yer aldığı mekânın geçmişşini mi nimedir müdahaleye görünür kılıp bugüne taşıdığı bir başka çalışma, ARTER, TANAS ve T-B A21 işbirliğiyle düzenlenen "Tactics of Invisibility" (Görünmezlik Taktikleri) sergisi için gerçekleştiirdiği "Ghost"tur (Nisan 2010 Viyana, Eylül 2010 Berlin, Mart 2011 İstanbul). Bir edisyonu Vehbi Koç Vakfı Çağdaş Sanat Koleksiyonu içinde de yer alan "Ghost", bugün Thyssen-Bornemisza Art Contemporary'nin sergi mekânını olarak kullanılarak ve sergiye ev sahipliği yapan Palais Erdödy-Fürstenberg'de, 1806'da birkaç ayını geçirmiş olan



Ayşe Erkmen
Guguk | Kuckuck (Cuckoo)
Kunstmuseum St. Gallen
St. Gallen
2003



Ayşe Erkmen
Hayaleť | Ghost
2010
Ses ve ışık yerleştirme
Audio and light installation
9 yönlü telli hoparlör,
12 lamba
9 di rectional speakers,
12 lamps
29', döngü | loop
T-B A21' dekl
"Tactics of Invisibility"
sergiinden
yerleştirme görüntüüsü
Installation view from
"Tactics of Invisibility"
exhibition at T-B A21

Ludwig van Beethoven ile besteciye hâmilik yapan Kontes Anna Maria Erdödy arasındaki ilişkiye dair bir söylenceyi, müziki ve heykeli bir yerleştirmeyle mekâna geri taşıyordu. İlişkileri süresince Beethoven, bestelerinden bazılarını kontese armağan etmiş, yıl başı parçası olarak bestel ediği 30 saniyelik bir kanon olan "Glück, Glück zum neuen Jahr" da buarmağanları arasında yer almıştı. Erkmen'in "Ghost"una kaynak oluşturan bir diğer söylence de, bugün hâlâ sergi odalarında görülüğü iddia edilen bir genç kız hayal etine dairdir. Erkmen, tam da bu nedenle, orijinali dört sesli olmasına karşın tek bir soprano yelen yorumlu attığı kanonu, yerleştirmeyi oluşturan dokuz hoparlörden yayını ayarak, Palais Erdödy'nin hayal ettiğini sergini içine salıyor.

Ayşe Erkmen, mekânının tarihinin ve güncel koşullarının araştırımla başladığını, mekânın gözle görünmeyen kapasiteini görürken kıldırıcı pek çok işinde olduğunu, "İkinci Sergi" içinden gelişirdiği projede de ARTER binasının tarihsel hiânesini başlangıç noktasını olarak alıyor. "J, K & H", kısa bir süre önce restore edilerek yeni bir sanat mekânına dönüştürülen binanın bellегini, sanatçının kendisi reysel geçmişiyeli iç içe geçirişken, projenin omurgasını ARTER'in de üzerinde yer almış İstiklal Caddesi üzerinde kuruyor.

ARTER binası, Jacques Pervititch'in sigorta hariçlerinden takip edilebilidir. Kadarıyla Cumhuriyet döneminde kayıtlara Meymaret Han adıyla geçmiştir. 20. yüzyıl başlarında dönemin 6. Belediye Dairesi (Beyoğlu) müdürleri Petraki Meymari dis Efendi tarafından inşa edildiği tahmin ediliyor. Osmanlı Ticaret Yılıkları kayıtları ise, bu yapıyı inşa edilmeden önce

"Ghost", one edition of which is included in the Vehbi Koç Foundation Contemporary Art Collection, makes use of a musical and sculpturesque installation to deliver back to its original setting a rumoured relationship between Ludwig van Beethoven and his patron Countess Anna Maria Erdödy, who spent a few months in 1806 at Palais Erdödy-Fürstenberg, today the space of the Thyssen-Bornemisza Art Contemporary where the exhibition was held. During their relationship, Beethoven made a gift of some of his compositions to the countess, and a 30-second canon titled "Glück, Glück zum neuen Jahr" composed as a new-year's hymn was among these. Another rumour that served as a source for Erkmen's "Ghost" is about the ghost of a young girl who is said to wander the exhibition rooms even today. It is precisely for this reason that Erkmen, despite the original being a quadraphonic composition, had the canon reinterpreted by a single soprano and broadcast through the nine speakers that formed the installation, thus unleashing the ghost of Palais Erdödy into the exhibition.

As in her numerous other works in which she departs from research conducted on the past and on the contemporary conditions of a space as a basis towards revealing its invisible capacities, in her project developed for the "Second Exhibition" Ayşe Erkmen once again takes the history of the building as her departure point. "J, K & H" weaves together the memory of the building that has been recently renovated and converted into a new art space with the personal history of the artist and constructs the spine of the project upon İstiklal Street, the pedestrian street on which ARTER is located.

aynı yerde bulunan bir önceki binanın İstiklal Caddesi'ne bakan giriş katında 1900-1904 yılları arasında Astras Jules adında bir tütüncü ve sarrafın bulunduğu; 1905'te yeni denince inşa edilen şimdiki binada ise 1909-1912 yılları arasında Privilégié Pierre adında bir yüncü ile Kyriacopoulos Emanuel adında bir taş plakçı ve gramofonunun faaliyet gösterdiğiini söylüyor. Daha sonra yüncü kapanmış, 1914-1920 yılları arasında onun yerini Faït Jules adlı bir şapkacı almış. Günümüze daha yakın tarihlerde ise binanın çeşitli küçük işyerlerine, atölyelere ve banka şubelerine ev sahipliği yaptığıını biliyoruz.

Ayşe Erkmen, projesinde binanın izini sürebelidigi midenin eski sakinleriinden şapkacı dükkânına odaklı anıyor ve yine İstiklal Caddesi üzerinde, Galatasaray Lisesi'nin hemen yanındaki Siyam Apartmanı'nda oturmuş olan, zamanının ünlü haute couture terzilerinden, anneannesi Hermine Hanım'ın 1920'li yıllarda kalma bir şapkasını, caddenin hemen karşılarında yer alan tarihi Hacopulo Pasajı'ndaki dükkânında yaklaştık 60 yıllık aile mesleğini sürdürerek el yapımı şapkaları üreten Katya Kiracı'ya emanet ediyor. Hermine Hanım'ın şapkası, Katya Kiracı'nın elinde, fırın kumasının mümkün olan tüm renkleri kullanılarak yeniden üretiliyor ve hepsi aynı model şapkalardan oluşturulan bu rengârenk kol ekşi yönü ARTER'in giriş böülüümüne, bir zamanlar Faït Jules adlı şapkacı dükkânının bulunduğu alana yerleştiriliyor. Ayşe Erkmen, günümüzde İstanbul'un kül tür-sanat hayatının ölçüdüğünden, hızla alışveriş ve tüketiminde ana arterlerinden birine dönüşen İstiklal Caddesi'nde, banka şubeleri, ATM makineleri, döviz büroları, fast-food dükkânları, hazır giyim ve hediyelik eşya mağazaları arasında konumlanan bu sanat

As far as one can make out from the insurance maps of Jacques Pervitch, during the Republican period the ARTER building was officially registered as Meymaret Han. The architect is thought to be Petraki Meymari dis Effendi, an architect at the 6th Municipality Office (Beyoğlu) at the turn of the century. In addition to this, the records of Ottoman Trade Annuals reveal that between 1900 to 1904, on the ground floor of the building that stood at the same location before the present one, facing İstiklal Street there was a tobacconist and moneylender named Astras Jules; and that a wool dealer named Privilégio Pierre and a gramophone and record dealer named Kyriacopoulos Emanuel operated from 1909 to 1912 in the present building, that was constructed in 1905. When the wool dealer closed shop, it was replaced by a hat shop named "Fait Jules" that operated from 1914 to 1920. In more recent times, the building hosted various small businesses, workshops and bank branches.

Among the previous occupants of the building, Ayşe Erkmen focuses on the hat shop in her project, and entrusts a hat from the 1920s that belonged to her grandmother Hermine Hanım, –one of the renowned haute couture tailors of her time who once lived at the Simpatyan Apartment Block, situated next to Galatasaray Lycee that is also on İstiklal Street– to Katya Kiracı, who continues to uphold a family profession of around 60 years, producing handmade hats in her shop in the historical Hazzopoulos Arcade, which happens to be just on the opposite side of the street. In the hands of Katya Kiracı, Hermine Hanım's hat is reproduced using all the available colours of felt, and this colourful collection of hats of identical design is placed in the space at the entrance of ARTER, where the hat shop Fait Jules once stood. The street-facing entrance of





Ayşe Erkmen'in "J, K & H" işi için şapkaların üretiliği Butik Katia'nın dışarıdan fotoğrafı, 2010

A view of hat shop Butik Katia,
where the hats for Ayşe Erkmen's work
"J, K & H" are produced, 2010



Kurumunun sokağa açılan yüzünü, içinde yer aldığı çevresel bağlamın bir benzeriyle kamuflayarak, kurumu sergi süresi nce değisişime uğratıyor.

Mekânının, semtin ve sanatçının kendi ailesinin tarihi hallerini tek bir objede buluşturan ve ARTER'de sergilendiği süre boyunca satışa sunulacak olan bu şapkalar birer sanat yapımı mı yoksa İstiklal Caddesi'ndealışveriş yapan kalabalığın satın alabileceğine birer aksesuar mı; İstiklal Caddesi No: 211 bir sanat kurumu mu, yoksa etrafını kuşatan diğerleri gibi bir cari bir dükkan mı; bu şapkalar/yapıtlar satın alındığı takdirde yeni sahiplerinin kıyafetlerini tamamlayan şık aksesuarları mı olacak, yoksa sanat koleksi yön arına eklenip depol anacak, sergi salonlarında, koleksi yoner evlerinde teşhir mi edilecekler? Sımpatyan Apartmanı, Meymaret Han ve Hacopulo Pasajı üçgenini, projeyi taşıyan bir bel kemigi gibi bir kulan Erkmen, bütün bu soruları ucu açık bir şekilde birbirine bağlayan yerleştiğimizde, bir yandan kurumsal mekânın işleviyle oynuyor, diğer yandan da sanat yapımı ile tüketim ürünü arasında muğlak bir alian açıyor.

"İkinci Sergi", 14 yıldır kendi düzenleyen etkinlikleri sürdürten ya da geçici sürelerle yerleştiği mekânlarda diğer bağımsız kuruluşalar ve sanatçılaraalan açan bir kolektif olan **Hafriyat** grubu ile genç bir sanat kurumu olan ARTER arasında ikinci bir işbirliği ne de zemin oluşturuyor. 2010 yılının Nisan ayında Viyana'daki T-B A21'in sergi mekânında, ardından Berlin TANAS'ta gösterilen "Tactics of Invisibility" adlı sergi de yer alan "Yedinci Adam", Hafriyat'ın ARTER ile birlikte gerçekleştirdiği ilk proje oldu.

this art institution, which is located amongst bank branches, ATM machines, exchange bureaus, fast-food shops, readymade clothing and souvenir shops on İstiklal Street, a main artery for shopping and consumption as much as it is for Istanbul's culture life, is camouflaged by Ayşe Erkmen so that it reflects the environmental context it finds itself in; thus, the institution is subjected to a modification for the duration of the exhibition.

How to define these hats, which bring together the histories of the space, the neighbourhood and the artist's own family in the form of one object, and at the same time which will be on sale whilst being exhibited at ARTER? Are they works of art, or accessories that the shoppers crowding on İstiklal Street can buy? Indeed, is No: 211, İstiklal Street an art institution, or a commercial establishment just like the others around it; and when bought, will these hats/works of art become chic accessories complementing the looks of their new owners, or will they be added to and stored in collections, exhibited in exhibition halls, or at collectors' houses? Erkmen uses the triangle formed of the Simpatyan Apartment, Meymaret Han and the Hazzopulos Arcade as a spine that sustains the project, and in her installation that leaves all these questions unanswered, on the one hand she plays with the function of the institutional space, while on the other she opens an ambiguous space between the work of art and the product made for consumption.

"Second Exhibition" forms a platform for the second collaboration between the **Hafriyat** group, an artists' collective that has continued its self-organized activities for 14 years

"Yedinci Adam", grubun Tophane Parkı'nda gerçekleştirdiği bir aktivisti girişime ve bu girişimin merkezinde yer alan işçi heykelinin görsel belleğine ışık tutan video kayıtlarından ve parkın panoramik bir fotoğrafından oluşuyordu.

1973 yılında Cumhuriyet'in 50. yıl kutlamaları çerçevesinde 20 sanatçıyla devlet desteğiyle siyasi edilen ve kentin çeşitli tili kamusal alanlarına yerleştirildikten kısa süre sonra ya uğradıkları saldırlar sonucu ya da kentsel dönüşüm nedeniyle yerlerinden edilerek gözden kaybolan heykellerden günümüzde ayakta kalmayı başaran dört tanesinden birine odaklı anan "Yedinci Adam", Tophane'deki işçi heykelini bir süreliğine yerinden edip tamamen görünmez kılarak, kol ekti f bellek içindeki yerini tazelemeyi ve kamusal alan daire yeni bir tartışma başlatmayı hedefledi. Parka yerleştirildikten kısa süre sonra hedef olduğu çeşitli saldırlarda önce elinde tuttuğu çekiçini, sonra kollarını ve başına kaybeden, gövdesinde derin yaralar açılan, Muzaffer Ertoran imzalı "İşçi" heykeli, devletin sanata verdiği kurumsal desteğin ve bu desteğin sürdürülебiliğinin bir simgesi olarak da kamusal alanındaki yerini halen koruyor. Hafriyat'ının Yeni Si nemacılar ve Ha Za Vu Zu'nun da katkılarıyla gerçekleştiğine ve mahallelinin müdahalesiyle heykel yerinden alınmadan tamamlanan eylemi ni belgeleyen "Yedinci Adam" projesinin Vi yana'daki sunumunda, eylemi kendisi ve hazırlık aşamaları sergi mekânı içinde projekte edilerek gösteriliirken, içinde yer aldığı parkla birlikte heykeli gösteren 10 metrelik panoramik fotoğraf da T-B A21'in yer aldığı sokaktaki bir inşaatın tahta paravanları üzerine gerilmiştir. Proje daha sonra Berlin'e taşındığında, Vi yana'daki sokağa geçici bir süre için fon oluşturulan

and has provided a field of expression for independent formations and artists they have hosted in temporary spaces and ARTER, a new art institution. "Seventh Man", a work included in the "Tactics of Invisibility" exhibition first shown in April 2010 at the exhibition space of T-B A21 in Vienna and then at TANAS-Berlin, was the first project Hafriyat realised in collaboration with ARTER. "Seventh Man" was composed of video recordings of an activist intervention the group realised in Tophane Park and the visual memory of the sculpture of a worker that was at the centre of this action, together with a panoramic photograph of the park.

On the occasion of the 50th anniversary celebrations of the Republic in 1973, 20 artists were commissioned by the state to produce a number of sculptures; many of these disappeared a short while after being placed in public spaces around the city, either due to vandalism or being displaced as a result of urban transformation; "Seventh Man" focuses on one of the four sculptures that have managed to survive to the present day. The project aimed to remove the sculpture of a worker in Tophane temporarily in order to render it completely invisible and to refresh its place in collective memory, with a view to engendering a new discussion regarding public space. The sculpture of a worker by Muzaffer Ertoran, which retains its place in public space as a symbol of the state's institutional support for art and the sustainability thereof, was subjected to numerous attacks shortly after it had been placed in the park, as a result of which it first lost its hammer, then its arms and head, and subsequently suffered several deep wounds to its body. In the Vienna presentation of the "Seventh Man" project, which documents the action

Tophane Parkı ve işçi heykelinin kamusal alanında süregi den macerasına bir yeni si eklemeği, fotoğrafın önünde uzanan sokağı hortumla su sıkarak ve süpürerek temizleyen iki Türk işçi sinin video görüntülerinde TANAS' taki sergiye eklendiği. İsmi John Berger'in misafir işçilerin Avrupa'ya göç serüvenini anlatlığı ve içinde İsviçreli belgesel fotoğrafçı Jean Mohr'un çektiği (Tophane'deki İş ve İşçi Bulma Kurumu'nda göçmen işçi adaylarının tabi tutuldukları sağlıklı muayenelerini ve "duvar örme testi" gibi mesleki testleri de görüntülüyor) fotoğrafları da yer veren *Yedinci Adam* (*A Seventh Man*) kitabıından ödünç alan proje, sergi Mart 2011'de ARTER'e taşındığında Viyana ve Berlin deneyimlerini de bünyesine katmış olacak.

Hafriyat'ın ARTER ile birlikte gerçekleştirdiği ve "İkinci Sergi" kapsamında "sergi içinde sergi" şeklinde kurgulanan "Yurt Gezileri" projesi, çıkış noktasını yine "7. Adam" üçlemesi içinde olduğunu gibi, devlet tarafından desteklenip yürütülen, ancak bu kez daha da eski lere uzanan kurumsal bir sanat programından alıyor. Cumhuriyet ideolojisinin bir uzantısı olarak dönemin CHP hükümeti tarafından ilk 1938'de olmak üzere 1945'e kadar 7 kez düzenlenmiş olan "Yurt Gezileri", sanatçılara üretim olanaklarını sunarken, çağrıları sanatçılарın "... çalışmak üzere gönderilecekleri çevreye ait yerli ve öz motifleri kullanarak, ... kent görünümüleri, yerel yaşam, yerel giysiler ve önemli siyasi hükümet programı çerçevesinde gelişen sanayileşmeyi konu edinen" resimler yapmalarını öngörüyor. "Yurdun güzellıklarını üzerinde tespit etmek ve sanatkârların memlekete mevzuat üzerinde çalışmalarını kolaylaştırmak" amacıyla düzenlenen ve sanat tarihinden tanıdığımız neredeyse bütün ressamların



Hafriyat
(Yeni Si nemacıl ar &
Ha Za Vu Zu)
Yedinci Adam | Seventh Man
 2010
Kartpostalılar
Postcards



Hafriyat
(Yeni Si nemacıl ar &
Ha Za Vu Zu)
Yedinci Adam | Seventh Man
 2010
Vinil üzerine c-print
C-print on vinyl
2 x 10 m
TANAS Berlin'de
gösterilen 10 dakikalık
videodan görüntü
Still from the
video shown at TANAS
Berlin

dahi ol duğu bu program kapsamında toplam 60 kadar sanatçı, yüzlerce eser üretti p, bu eserleri Devlet Halk Evi'leri sergi salonlarında sergilemiştii. "Yurt Gezileri", sanatçılara sunduğu olanaklar nedeniyle zamanında övgüyle karşılanırken, aynı zamanda "ressamlara memleketi gerçekleriyle değil, iyi tarafı arıyla görmelerini telkin ettiği" için sert eleşti ri lere de hedef olmuştu. Memleketi iyi tarafı arıyla değil, sivil bir objektivi te ile görmek istediklerinden kuşku duyulmadığı için bu programa davet edilmeyen, bu nedenle de "müstakiller" diye anılan (erken Cumhuriyet dönemi sanatçı birliği "Müstakiller Grubu" ile karıştırılmamalı) bir grup ressam, kendi imkânları arıyla üretiklerini sergilemek istediklerinde ise bu girişimleri engellemiştii. Projenin stratejisi resmi ideolojinin sanat üretimi üstündeki etkilerini incleyen sanat tarihsel bir araştırmadan zi yade, günümüzün hızla sanatçı dolası ve rezi dans programlarını hatırlatacak şekilde kurgulayan Hafriyat grubu, kendi seçiklerini ve orijinal "Yurt Gezileri" programını içinde de yer alan şehirlerde yaptıkları kısa süreli bir reysel seyahatlerin ardından "İkinci Sergi" için üretiklerini işlerle serginin son katında kendi bağımsız sergilerini kuruyorlar.

Hafriyat, "Yurt Gezileri" projesi içinde bir yandan erken Cumhuriyet dönemi içinde resmi ideolojinin izlediği kül tür-sanat politikalarını günümüzdeki kurumsallaşma çabalarının çerçevesi içinde yerlestiriyor; diğer yandansa, 2000'li yıllarda Türkîyeli eli t, özel sermaye, ve kâr amacı gütmeyen ailie vakıfları eliyle özel ikile İstanbul'da yoğunlaşan kurumsallaşma ve müzeler şe furası içinde, kendi kolektif kimliğini bir test alanına sokarak Türkîye üzerinde sosyopolitik okumalar yapıyor. Antonio Cosentino,

realised by Hafriyat together with the collaboration of Yeni Sinemacılar (New Cinematographers) and Ha Za Vu Zu and completed before an intervention by the local people led to the sculpture being removed, footage depicting the action itself and its preparatory stages were projected within the exhibition space; meanwhile, a panoramic photograph, displaying the sculpture within the park where it was located, was printed on a 10 m banner and stretched across the wooden screens of a construction site on the street where T-B A21 is located. When the project was later taken to Berlin, a new layer was added to the continuing adventure of Tophane Park and the sculpture that had provided a temporary backdrop to the street in Vienna, and the video images of two Turkish workers sweeping and cleaning the street extending in front of the photograph with a water hose were added to the exhibition at TANAS. The project that borrows its title from the book *A Seventh Man* in which John Berger tells the story of the immigration of guest workers to Europe and also includes photographs by the Swiss documentary photographer Jean Mohr (among them are photographs taken during health checks and trade skills-based tests like the "wall building test" immigrant workers were subjected to at the Employment Agency in Tophane), will have added the Vienna and Berlin experiences to its repertoire by the time it arrives at ARTER in March 2011.

The "Excursions in the Homeland" project, realised by Hafriyat in collaboration with ARTER, and structured as an "exhibition within an exhibition" finds its departure point, as in the "Seventh Man" trilogy, in an institutional art programme supported and carried out by the state, and goes



Antonio Cosentino' nun
"Erzurum Geceleri" ni n
araştırma ve üretim
sürecini gösteren eski z ve
fotoğrafları, 2010

Photos and sketch by
Antonio Cosentino showing
the research and production
process of "Erzurum Nights",
2010





Mustafa Pancar'ın
"Kral İnşaat Ltd."
işinin üretim
surecinden, 2010

From the production
process of
Mustafa Pancar's
work "King
Construction Ltd.",
2010

Fotoğraf | Photo
© Pınar Öğrenci



merkezi merkez dışına bağlı olan gergin ve ince hat üzerinde kurguladığı heykel /yerleştirmeye, "Anadolu'nun hangi vaziyette konumlandığına" modernleşme kurgusu ve süreci içinden tekrar bakıyor. **Mustafa Pancar**, "artık hiçbir yerin anayurt olmadığını bir coğrafyada" tüm çökkatmanın ılığı ve tuhaflıkla ortaya çıkan melez yapılaşmayı gösterdiği ve bulunmuş mobil yalara, bilgi sayar ve teli evi zyon kasal arına müdahale ederek gerçekleştirdiği mobil (ya) heykellerine, Anadolu peyzajı içinde trekkingci lerin imgelemini yerleştirdiği panoramik bir *cut-out* desenle aykırı bir fon oluşturuyor. 21 Eylül 2010 tarihinde, işçi heykeliinin de bulunduğu semt olan Tophane'de bulunan Galeri NON'daki açılışında, bölgedeki galerilere yapılan fiziksel saldırılara maruz kalan "Bunu Ben Yapmadım, Siz Yaptınız" adlı kişisel sergisi nde, tabulastırılan Atatürk'ün konunu yeni den ve yeniden yorumlayan **Extramücadel**e, aynı fizikini izini sürerek yeni bir ibadet alan açıyor. **Extramücadel**e, "Yurt Gezileri" içinde gösterdiği ikinci işinde ise, harçının içine kaba tesistas malzemeleri de ekleyerek ürettiği betondan bir Türkiye haritasını, tasarım ürünü şık bir sehpaya dönüştürüyor. **İnci Furni**'nın bir kamyon lastiğiının sonsuz fon üzerinde hızla dönüşünü gösteren video hisç çıkışlamayan bir yolculuğu işaret ederken, videoyla birlikte sergilenemeyecek olan "patlayan balon" heykeli, sanatçının ve içinde yaşadığı geniş coğrafyanın ortak hal eti ruhi yesini temsil ediyor. **Murat Akagündüz** ise, tedirginlük, kısırlımlılık, terk edilmişlik ve mağduriyetle kendi himselfi sattıren bir başka ortak ruh halinin görsel kaydını tutuyor. Türkiye faunasında aşina olduğumuz yabanlı kuşların endişe ve korkuya kırpışan gözlerinin profilinden yakın plan çekimleri, zemin üzerinde yerleştiridiği küçük ekranları monitörlerde gösteren

even further back in time than the former. "Excursions in the Homeland," organised annually from 1938 to 1945 by the CHP government as an extension of Republican ideology, provided its participating artists with various means of production and required them to create paintings "using the local and original motifs of the area they were sent to work," with topics such as "urban landscapes, local life, local dress and, most importantly, industrial developments taking place within the framework of the government's programme". Within the scope of the programme organised in order to "depict *in situ* the beautiful aspects of the country and facilitate the process of artists focusing on the issues of the country which saw the participation of almost all the painters we know from Turkish art history, resulted in hundreds of works being produced by almost 60 artists, which were then displayed in the exhibition halls of State Community Centres. The "Excursions in the Homeland" project was both praised for the means it provided artists with and harshly criticised for "indoctrinating the painters to see the country not as it is but only in its positive aspects." Having been denied an invitation to the programme since the authorities had no doubt they would insist on viewing the country with civil objectivity, and not only in its good aspects, a group of painters who as a result came to be known as "müstakiller/independents" (not to be confused with the "Müstakiller Group" of early Republican period) attempted to exhibit what they had produced through their own means; this attempt, however, was stopped. Rather than a history-of-art research study examining the influence of official ideology on art production, the Hafriyat group structured the strategy of the project so as to evoke the fast-paced artist exchange and residency programmes of



extramücadel e'nin
"Lai k Türkler İçin
İkona" işi için çizdiği
eski z, 2010

The sketch extrastruggle
drew for "Icon for
Secularist Turks", 2010

extramücadel e'nin
"Yahya Kemal'in
Katledilişi" işi için
çizdiği eski z, 2010

The sketch
extrastruggle drew for
"The Assassination
of Yahya Kemal", 2010





İnci Furni'nin "Serap mı Gördüm?" işi için taslaç çizimi, 2010
Draft drawing by İnci Furni for her work "Was it Just a Mirage?", 2010



Murat
Akagündüz'ün
“Cehennem-Cennet”
yerleştirmesinden
video
görüntüleri,
2010

Video stills
from
Murat Akagündüz's
work
“Hell-Heaven”,
2010

today; and following short-term individual travels to cities they selected from among those included in the original "Excursions in the Homeland" programme, present their own independent exhibition on the top floor with works they produced for "Second Exhibition".

On the one hand, with the "Excursions in the Homeland" project, Hafriyat places the culture and art policies implemented by official ideology during the early Republican period within the framework of contemporary institutionalisation efforts. On the other hand, in order to produce socio-political readings on Turkey, the group subjects its own collective identity to a field test within the rush of institutionalisation and flurry of museum-building carried out by the elite, private capital and non-profit family foundations that focused especially on Istanbul and took place in the 2000s. In the sculpture/installation he has structured on the taut thin line that connects the centre to the periphery, **Antonio Cosentino** takes a fresh look at the "positioning of Anatolia" from within the construct and process of modernisation. With a panoramic cut-out design in which the images of modern trekkers within an Anatolian landscape are placed, **Mustafa Pancar** creates an alternative background to the mobile/furniture sculptures he has realised by applying interventions to found furniture, computers and televisions, thus revealing with all its multiple layers and oddities the hybrid formations that emerge in "a land where nowhere is the homeland anymore." **Extrastruggle** interpreted the taboo of the Atatürk icon over and over again at his recent solo exhibition titled "I Didn't Do This, You Did" at Galeri NON in Tophane –the neighbourhood where the

Akagündüz'ün "Cehennem-Cennet" adlı bu yerleştiirmesine, huzursuz ve bıteviye akıp duran bulanık bir suyun duvara projekte edilen görüntülerini ve Oryantal ist gravürleri anımsatan bir teknikle sadece reçine kılınarak tuval üzerine boyadığı gayri Müslim mabetlerinin bugünkü yıkıntıları eşlik ediyor.

Yaratıcı ve özgürlüğe ricalı bir süreç olarak sanat, doğası gereği her ne kadar hiyerarşisi ve bürokrasiyi dışlasa ve bunları kurduğu ilişkini ancak eleştirel düzeyde olacağı varsayılsa da –digital devrim ve internet çağının özgür/ açık formatlar sayesinde sanatın dolasımında aracının ortadan kaldırılmasına yönelik olanaklılığını dışarıda tutacak olursa– sanat yapımı kendi mümkün kılmak ve muhatabını bulmak içinden genellikle kurumsal bir yapının dolayımına ihtiyaç duyuyor. Sanatın üretildiği, sunulduğu, korunduğu ve dağıtıldığı kurumsal yapıları ise, ancak idari ve bürokratik süreçlerin, hiyerarşik düzenlerinin ve türlü onay mekanizmalarının devreye gitmesiyle işler ilişkilerini sürdürmeliyorlar. Bir güvenlikci hızından geçip bilgi şesi ne uğradıktan sonra –sergi görevlileri ve güvenlik kameralarının nezaretinde– sanat yapıtıyla başbaşa kalan izleyici, kendi ziaretine kapalı alanda çalıştırılmakta olan kurumsal makinenin sesini dahi duymaz. Mekân içinde izleyici ve sanat yapımı arasındaki ilişkide makinenin varlığı, arada sırada belirtilen sponsor ve destekçi logoslarıyla, veya “Lütfen dokunmayın”, “bu alan 24 saat güvenlik kameraları ile izlenmektedir” gibi uyarı notlarıyla, kurumsal kimliğinin kıyafetine göre tasarlanmış yönendirome tabelalarıyla hissedilirken fazla. Kurumun kendi erkinin mekânsal olarak da hissettirmek istediği durumlarında ise, mekânının izleyici üzerinde kurduğu eziçi üstünlüğü de eklememiz

above mentioned Worker's Sculpture is located- which, in an incident that took place on 21 September 2010, was among the targets of the violent attacks carried out on galleries in the neighbourhood. Here, continuing to trace the same idea, Extrastruggle opens up a new area of worship. In the second work exhibited within "Excursions in the Homeland," Extrastruggle transforms into a chic designer coffee-table a map of Turkey rendered in concrete, with rough plumbing materials mixed into the mortar. The video of İnci Furni showing the rapid revolution of a truck tyre in front of an infinite background points to a trip that could not be realised, whereas the "exploding balloon" sculpture exhibited along with the video represents the common state of mind shared by the artist and the wide geography she inhabits. Murat Akagündüz keeps the visual records of another shared state of mind that makes its presence felt through anxiety, confinement, abandonment and victimisation. This installation titled "Hell -Heaven" by Akagündüz in which he shows close-up profile shots of the anxious and timid flickering eyes of wild birds we are familiar with from the fauna of Turkey on small -screen monitors placed on the floor is accompanied by images of a restless and ever-flowing murky stream of water projected on the wall and contemporary ruins of non-Muslim temples painted on canvas using only resin, in a technique reminiscent of Orientalist etchings.

Although art as a creative and liberating process inherently excludes hierarchy and bureaucracy, and any relationship it forms with the latter is assumed to be in a critical context -excluding the possibilities offered by

gerekir el bette. Oysa kurumsal makineler, kendi sınırları çalıştıran enerji kaynağını, normalde izleyiciinin bakış alana girmeyen antetli kağıtlar, toplantı tutanakları, karar defterleri, sözleşmeler, vekâletnameler, imza şirketlerleri, tüzük ve yönetmeliği, başvuru formlarında bulur; bir yandan bunları sayesinde hareket kabiliyeti kazanırken, diğer yandan da yenileri üretir. Bu görünmez makinelerin ana parçalarından biride, kültür-sanat endüstrisiinin neyi içine alıp neyi dışarıda bırakacağına karar veren kurumsal konsensüsün onay düzeneğidir.

Ali Kazma, 2005'ten bu yana üzerinde çalıştığı, şimdilik 13'üncü deodon olusun ve bu yıl kendisine Nam June Paik Ödülü'nü getiren "Engellemeler" serisinde, gündelik hayatımız içinde genellikle görünür olmayan üretim, onarım ve bakım mekânlarına giriip, insanların kendisini ve onu çevreleyen dünyayı inşa etme, dönüştürme ve koruma dürtüsünü ve bunun insan doğası içindeki anlamlını kavramaya çalışı; fabrikalarda, imalathanelerde, tamlar atölyelerinde, mezbahalarда, mutfaklarda, sanatçı atölyelerinde çektiği videolarda, insanların yok oluş sürecini durdurmak, ya da en azından yavaşlatmak için üretime ve düzen sağlamağa yönelik çabalarını çarpıcı bir görsel lille kayda geçirdi. "İstanbul Yaya Sergileri 2: Tünel-Karaköy" (2005) kapsamında gerçekleştirdiği ve "Engellemeler" serisini çıkış noktasını oluştururan "Bugün" adlı çalışmasında Ali Kazma, serginin içinde yer aldığı kamusal alanın günlük rutini içinde sürdürülmektedir ve genellikle fark etmediğen mikro faaliyetleri; tüketime yönelik ürünlerin, hatta sanatsal çalışmaların üretim süreçlerini; bölgedeki bakım ve onarım çalışmalarını; kısacası insanların bedensel ve sosyal gerekliliklerine ilişkin her türlü etkinliği 37 kısa video ile görüntülemiş, bu işler arasında bir noter memurunun şaşirtıcı

the free/open formats presented by the digital revolution and the internet age towards removing the mediator in the circulation of art- the work of art often requires the mediation of an institutional structure in order to fulfil its purpose and reach its intended audience. In turn, the institutional structures within which art is produced, presented, preserved and disseminated can only sustain their existence with the engagement of administrative and bureaucratic procedures, hierarchical systems and various mechanisms of approval. The viewer, who often comes face to face with the work of art after having gone through a security check and having stopped at the ticket office – monitored by exhibition guards and security cameras- does not even register the sound of the institutional apparatus functioning in areas closed to his/her visit. The presence of this apparatus between the viewer and the art work in the space is perhaps only felt with the occasional appearance of the logos of the sponsors and supporters; subdued warnings like "please don't touch," and "this space is monitored by 24 hour CCTV cameras"; and signage designed in accordance with the institutional identity of the space. Of course for those instances where the institution aims to make its power felt also in the spatial sense, we should include mention of the overwhelming superiority the space holds over the viewer. However, the institutional apparatus draws the power it needs to function from the letterheaded documents, meeting reports, contracts, letters of authority, signature circulars, rules and regulations and application forms that do not normally cross the line of vision of the viewer; and as it develops its operational capabilities through these, it also continues to produce new versions of them. One of the main cogs of



Ali Kazma

"Engellemeler" seriinden
From "Obstructions" series:

Tek kanal 1 video
projeksiyonu
Singl e-channel video
projection

Tahnitçi | Taxidermist

2009
14'

Saat Ustası | Clock Master

2006
15'

Çelik Fabrikası | Rolling Mills

2007
9'



Ali Kazma

Bugün | Today

2005
Tek kanal 1 video
Singl e channel video
32'

this invisible apparatus is the approval system of the institutional consensus that takes decisions regarding what the art and culture industries should include and what it should leave out.

In his series titled "Obstructions" that he has been working on since 2005 that so far includes 13 video works and has recently earned him the Nam June Paik Award, **Ali Kazma** has entered spaces of production, maintenance and repair that are often not visible in our everyday life and has tried to understand the human instinct to construct, transform and protect oneself and the world around him; together with the meaning of this process in the context of human nature. In videos he has shot in factories, workshops, repair clinics, slaughterhouses, kitchens and artist's studios, he has recorded striking images of the efforts of people dedicated to production and imposing order, imbued with the will to stop, or at least slow down the process of dissolution. In his work titled "Today", that was realised within the scope of "Istanbul Pedestrian Exhibitions 2: Tünel -Karaköy" (2005) and formed the basis for the "Obstructions" series, he recorded 37 short videos depicting the often unnoticed micro-activities taking place within the everyday routine of the public space the exhibition was located in; the production processes of consumption-oriented products and even artistic works; the maintenance and repair works undertaken in the area; and in brief, every single type of activity related to physical and social human requirements, and included among them a notary's clerk act of stamping official documents with surprising speed and incredible dexterity.



Ali Kazma'nın "O.K." işinin üretim sürecinden
From the production process of Ali Kazma's work "O.K."
2010
Fotoğraf | Photo © Selin Korkut



bir hız ve inanılmaz bir mari fetle evrak damgal ayışına da yer vermişti.

Ali Kazma "İkinci Sergi" için önerdiği çok ekranlı video yerleştirmesi "O.K."de, "Bugün"ün noterine geri dönüyor. "Engel Emeler"in genel kurgusunda hakim olan gerçek üretim ve çalışma anıları yerine, bu kez bir studio ortamında gerçekleştirdiği çekimlerde Kazma, kamerasını noter memurunun damgaladıkça onay veren eline yönelik Sanatçı, tek bir imgenin sürekli tekrarlanması olan hareketini hem döngüye sokarak hem de ekranlar aracılığıyla çoğal tarak, bu küçük jesti serginin içine binlerce kez yerleştiriyor.

"O.K.", gösterdiği elin kimé ait olduğunu duğundan zi yade, elin otomatik bir şekilde tekrarladığı performansa odaklı anıyor. Bi reyler arasındaki ve bi reylerle devlet arasındaki hukuki ilişkileri resmi güvence altına almak üzere görevlendirdilen onayı devlet nezdinde muteber noter memuru, yalnızca simgeli olduğu kadarıyla var. Bileviye uğraşının içinde mührün herinip kalkishında, elin sahibinin kendi kimliği önemini biraz daha żywırıyor. Tarafsızlığı ve adaletin simgesi olan el, kimlikler üstü konumuya, kurumsal onay makanesinin şalterini birindi rip bir kaldirırken, kurumsal düzenin işleyişiniinin çıkarıldığı monoton sesi yankılıyor.

Bülent Şangar ve Aydan Murtezaoglu, ilk ortak çalışmalarını 1995'te yaptılar. "Gift Shop / Satılık Zaman" adlı bu serigrafi dizisi, iş üretmek üzere davet edildikleri, aynı zamanda küçük bir sanat galerisi de işleten bir otelde

In "O.K.", the multi-screen video-installation he proposed for "Second Exhibition", Alî Kazma revisits the notary public in "Today". Instead of the production and work areas predominant in the general structure of "Obstructions", Kazma here uses a professional studio and trains his camera on the hand of the notary's clerk, which grants approval with each stamping of a document. By both creating a loop of the constantly repeated movement of a single image and multiplying this movement via the use of numerous screens, this small gesture is positioned thousands of times within the exhibition.

Instead of the owner of the hand, "O.K." focuses on the performance the hand repeats mechanically. Representing the official protection to the legal relationship both between individuals and between individuals and the state, the notary's clerk exists only to the extent that the symbol allows. As the stamp is repeatedly brought down, the significance of the owner of the hand is reduced with each blow. As the hand, the symbol of the impartiality and justice with its supra-identity status unceasingly raises and lowers the circuit-breaker of the institutional approval machine, it echoes the drone of the functioning of institutional order.

Bülent Şangar and Aydan Murtezaoglu produced their first collaborative work in 1995. This silkscreen print series titled "Gift Shop / Time for Sale" came about when they were invited to produce some work for a small art gallery of a hotel. The departure point for "Sitters", one

gerçekleşti ri l mi şti. Bu di zi yi oluşturan i ki i şten biri olan "Oturanlar", sınırlı bir zaman dilimi için satın al ınable l en otel odasının geçici l ik, yerleşme ve mobili te çağrışımı l arından hareketle, içi nde bul undukl arı coğrafyada çağdaş sanatın sınırların dışına açılıma sürecine ve kendi sanatçı kim l ikl erine referanslar taşıyordu. Aydan Murtezaogl u ve Bü l ent Şangar, otel i n galeri si nde karşıl ıkl ı bağdaş kurmuş, seri grafi ye aktarıl an beş fotoğraf karesi nde kendi eksenl eri nde ve bi rbi rlerin i n yörüngel eri nde dönerl erken, bu dönüşü üstleri ndeki di ğer beş karede görüntül enen ayın dönüşüne de tekabül edi yor; sanatçıl ar yerlerinde oturuyor ol mal arına karşın ci zdi kl eri dai resel hareketle dünyaya birlikte ve eşzamanlı olusa, ay ve dünyanın döngüsünü takl i t ederek birlikte tamaml anma i steği ne i şaret edi yorlardı. Di zi ni n di ğer parçası olan "Gezgi nl er"de i se, galeri mekânının sınırları artık ortadan kal kmış, sırtlarında seyahat çantal arı, davetli ol dukl arı otel i n çoğu yabancıl di ğer konukl arının da yaptığı gibi, dünyanın üzeri nde özgürce yerküreyi adıml arken görünüyorlardı.

Aydan Murtezaogl u ve Bü l ent Şangar' ı n bu ilk ortak projesi, hiç kuşkusuz daha sonraki işlerinde de i zlerini sürebi l eceği mi z bi r çoğul laşma ihti yacının i zlerini de taşır. Şangar her ne kadar "Kurban" (1994), "Kot Rekl amı" (1994) "Namaz Hocası" (1995) gibi daha önceki çal ışmal arında kendi i mgesi ni çoğal tıp, kendi i ki zleriy le yarattığı kalabalıkta bi r yandan tektipl eşmeyi, öte yandan topl umsal bi r varlık olarak bi reyi n çoklu kim l ikl erini kurgul amış olsa da, "Gift Shop", her i ki si ni n de i mgesi ni n yan yana gelip birlikte hareket etmesi y le mümkün kıl ınan bi r çoğal maya i şaret eder.

of the two works that formed the series, were the allusions of transience, settlement and mobility inherent in a hotel room that is by definition available for purchase for a limited period of time; from there it went on to make references to the process of their native contemporary art expanding beyond its borders, and also to their own identities as artists. In the five photographs transferred to silkscreen prints, Aydan Murtezaoğlu and Bülent Şangar sit cross-legged in the hotel's gallery, simultaneously rotating around their own axes and in each other's orbit; this rotation also corresponds to the movement of the moon captured in the other five frames above; with the circular movement they describe despite remaining seated in one place, the artists point to a concomitance and synchronicity with the world, and by imitating the cycle of the moon and the world, to the desire to complement each other as an integrated whole. In "Travellers", the other part of the series, the borders of the gallery space have been lifted, and they appear on top of the world, freely taking steps across the planet, just like the hotel's other guests, who are mostly foreigners.

This first collaborative project of Aydan Murtezaoğlu and Bülent Şangar bears traces of a need to become plural, no doubt also detectable in later works. Although Şangar had multiplied his own image and created a crowd formed of duplicates of himself in previous works such as "Sacifice" (1994), "Blue-jean Advertisement" (1994) and "Prayer Guide" (1995) in order to fictionalise both uniformisation and the multiple identities of the individual as a social creature, "Gift Shop" points towards a multiplication that is made possible by both of their images converging and moving together.

Bülent Sangar
İsimsiz | Untitled
 1994
 Tuval üzerine seri grafiği
 Silk screen on canvas
 170 x 120 cm



Bülent Sangar
Kot Reklamı
Blue-Jean Advertisement
 1994–2007
 Fotoğraf | Photography
 3 x (40 x 55,6 cm)



Bülent Sangar
Namaz Hocası
Prayer Guide
 1995–2008
 12 Fotoğraftan
 oluşan bir seri |
 Set of 12 photographs
 Değişken boyutlar |
 Dimensions variable



Aydan Murtezaoglu –
Bülent Şangar
Gezginler
Gift Shop /
Satılık Zaman
(detay)
Travellers
Gift Shop /
Time for Sale
(detail)
1995
Tuval üzerine
serigrafi |
Siłk screen on canvas
 $4 \times (89,5 \times 84,5 \text{ cm})$



Aydan Murtezaoglu –
Bülent Şangar
Oturanlar
Gift Shop / Satılık Zaman
(detay)
Sitters
Gift Shop / Time for Sale
(detail)
1995
Tuval üzerine serigrafi
Siłk screen on canvas
 $5 \times (30 \times 40 \text{ cm})$,
 $5 \times (40 \times 30 \text{ cm})$

Aydan Murtezaoglu, kendi imgesini başkal arıyla bir araya getirdiği işlerde gerçekleştirdi. Örneğin "Pilot"ta (2001-2003) etrafında hal ka olmuş rengârenk giysileri içindeki bir grup Roman kızın çizdiği çember; üzerindeki siyah beyaz, neredeyse "resmi" kıyafetle onlardan tamamen farklı görünmesine karşın sanatçının kendi imgesiyle tamamlandı. Ya da yine sanatçının kendi imgesi de dahil olmak üzere farklı sosyal konumlardan, hatta zaman kesitlerinden insanları, aynı toplu gösteri çerçevesinde birlikte görüntülenen çok parçalı "Hip Aktivisteler" dizisindeki çoğullAŞMA, bu kez farklı kimlikler, statüler, gerçeklikler taşıyan diğerleriyle birlikte yan yana gelerek (varolarak) mümkün kılanın bir çoğullAŞMAYA tekabül ediyordu.

Murtezaoglu ve Şangar'ın birleşik işleriinde de gözlemlediği gibi 2005'ten bu yana başkalarını da dahil ederek gerçekleştirdikleri ortak projelerde gelişindi, "özgürleştirilen yaratıcılıkların alani" olarak tanımladıkları sanatta "yeni olasılıkları (diğerleriyle) birlikte oluşturma yolunda kendini süreç açma" [11] şeklinde sonuçlanıyor. Sanatçı profesyonel uğraş edinemeyi tercih etmemiş, yine de sanatla olan ilişkilerini yaratıcı olarak sürdürmek isteyen bir grupta eğitim vermek üzere 2000 yılında kurdukları ve halen sürdürdükleri birlikte, ilk üç yılın ardından "Ayrı Dünyalar" adını verdiği ortak projeyi geliştirmeleri ve bu projenin çeşitli bağlantılarla gösterilmesiyle sonuçlandı. İlk kez Nisan 2009'da Berlin'de, Vehbi Koç Vakfı tarafından hayatı geçirdiğen TANAS'ta gerçekleştirildiği kileri, daha sonra 11. İstanbul Bienali'nde de tekrarlanan "İşsiz İşçiler" adlı ortak proje, yalnızca Murtezaoglu ve Şangar'ın işbirliği ve katkılarıyla değil,

11 Aydan Murtezaoglu ve Bülent Şangar, "İşsiz İşçiler – sana yeni bir iş buldum!" rehber kitabı, 11. İstanbul Bienali (2009).



Aydan Murtezaoglu
Savaşa Hayır
 (Hip Aktiviteler -
 Balon dizisiinden)
 No War
 (from Hip Activities -
 Balloon series)
 2003-2006
Digital fotoğraf
Digital photograph
170 x 120 cm



Aydan Murtezaoglu
Pilot | The Pilot
 2001-2003
Digital fotoğraf
Digital photograph
150 x 110 cm



Aydan Murtezaoglu
Hip Aktiviteler - pankart dizisi
Hip Activities - banner series
 2003-2009
Digital fotoğraf
Digital photograph
90 x 360 cm

projenin izleyiciyle paylaşılacağı tüm sergi süresince etkin bir şekilde içinde yer alan tüm katılımcıların sanatçılara birlikte oluşturdukları çoğullukla mümkün olabildi.

Benzer bir strateji ile üretilen "Laboratuvar İşi", sanatçıları 2006 yılında düşünüp tasarlamaya başladıkları bir proje. 4 yıl aradan sonra "İkinci Sergi" kapsamında gerçekleştiriliyor oluşu ise, ARTER'in programında ikinci sırada yer alan bu serginin, kurum ve kurumsallaşma kavramlarına sanatın içinden bugünden birlikte bakmayı önermesi ve ARTER'in – kurumsal tanımlanışında da olduğu gibi – yeni projelerde yönelik ol anıtları birlikte yaratmayı hedeflemesiyle yakından ilişkilidir. Başka bir ifadeyle, "İkinci Sergi" ve "Laboratuvar İşi"nin karşılıklı muhataplarını bulmuş olmuş olmalarıyla.



Aydan Murtezaoglu – Bülent Sangar
Ayrı Dünyalar | Worlds Apart

2005
"Eşitirel Toplumlar: Sanat, Eşitir ve Kapitalizmin Vaatleri IV: İnancın Kaynakları / Siyasetleri", Badi scher Kunstverein, sergi kapsamında Karlruher Stadtgarten'de billboard, Karlruhe, Almanya | "Critical Societies" Art, Criticism and the Promises of Capitalism, IV: Ressources / Politics of Belief", Badi scher Kunstverein, billboard at Karlruher Stadtgarten, Karlruhe, Germany, 2005



Aydan Murtezaoglu – Bülent Sangar
Ayrı Dünyalar | Worlds Apart

Resim-yerleştirme: kopya ve hayal
painting-installation:
copy and imaginary
Enstalasyon görünütüsü |
Installation view: "Modern ve Ötesi | Modern and Beyond", santral istanbul

Aydan Murtezaoğlu also realised works where she combined her own image with others'. For instance in "The Pilot" (2001-2003), the circle formed by a group of Roma girls in colourful dresses was completed with the image of the artist, although she looks entirely different from them with the black and white, almost "official" dress she was wearing. In another work, the type of multiplication displayed in the multi-part "Hip Activities", in which people from different social statuses and even different time zones are displayed together with the artist's own image in the framework of a mass demonstration, corresponded instead to a multiplication made possible by the artist coming together (existing) with others that belong to different identities, statuses and realities.



Aydan Murtezaoğlu –
Bülemt Şangar
İşsiz İşçiler –
sana yeni bir iş bulduk!
Unemployed Employees –
i found you a new job!
2009
TANAS-Berlin sergiinden,
enstaşyon ve performans
örütüsü | View from the
installation and
the performance at
TANAS-Berlin

"Laboratuvar İslî", çevresel bir sorundan, ortak yaşam al anımızı tehdit eden su kirliliği etrafında örül en bilgi ve algı karmaşasından hareket eden Aydan Murtezaoglu ve Büлent Şangar'ın paylaştıkları ortak kaygıyı, hem bi reysel hem de kurumsal zemînlerde, hem sanatsal hem de mesleki anlамda meselenenlerin, bu sorun üzerinde çalışsan ve veya üzerine bir söz söylemeye ihtiyacı duyan arın aktif katılımı gerektiriyordu. Sanatçılardan kendi leriinin de belirtti kleri gibi, "kendi yaşam al anlılarından hareketle" ve aslında pek çözümü yakından ilgilendi ren "iki yılın soru ile işe başladılar. İlk evdeki musluktan su içmek, diğeri de sahile inip denize girmekle ilgiliydi." Kesi n ve tartışılmaz bir yanıtta ulaşmaktan ziyade, ortak bir soruyu sanatın içinden tartışmaya açmak, bunu yaparken de kendi sanatsal prati klerinin içine -dışarıdan bakıl dışında- dışarıdan görünenleri de dahil etmek, başka bir reyler ve kurumsal yapıları bu ortak projenin katılımı arı olarak yanlarına almak, "Laboratuvar İslî"nın yaratıcı sürecini ayakta tutan temel yapıtaşlarını oluşturdu. Sergi alanına içine yerleştirilen kurmaca bir laboratuvar ortamı etrafında şekilli enen proje, kurumsal anlамda bilim ve siyaset arasında süregiden, bilimin boş bıraktığı alanları siyasetin doldurması esasına dayalı ve hepimizin yaşamı için ortak bir tehdit oluştururan ilişkinin analizi ni bilimsel olduğu kadar bi reysel ve kurgusal bir dil aracıyla gerçekleştiriliyor.

Çevre mühendisi Çağrı Gökdemir'in teknik ve bilimsel danışmanlık desteği ve ARTER ekibiinden Murat Alat'ın koordinasyonunda önce Suadiye'de deniz ve şebeke suyundan, sonra ARTER'in musluklarından alınan su numunelerinin, uluslararası akreditasyonlu ALS ve AEM Laboratuvarları ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde tahlili

Looking at the collaborative projects the artists have realised with the participation of others since 2005, the becoming plural we observe in the individual works of Murtezaoglu and Sangar leads to an “opening oneself to the process of collectively forming new possibilities with others” in art, which they describe as the “field of liberating creativities.” [10] At the end of the first 3 years of the continuing education-focused collaboration they formed in 2000 with a group of individuals who have chosen not to take up art as a professional occupation but nonetheless want to continue their creative relationship with it, resulted in a joint project they entitled “Separate Worlds” and the presentation of this project in a variety of contexts. The joint project titled “Unemployed Employees” that they first realised in April 2009 in Berlin at TANAS, an art space fostered by the Vehbi Koç Foundation, and subsequently repeated for the 11th Istanbul Biennial was such that it could only have been possible within the plurality formed by all the participants, who joined the artists during the entire period of the exhibition in which the project was shared with the viewers, and not with Murtezaoglu and Sangar’s collaboration and efforts alone.

Produced with a similar strategy, “Lab Created” is a project the artists began conceiving in 2006. Its realisation within the scope of “Second Exhibition” after a 4-year gap is closely connected with the exhibition’s proposal to take a new and collective look at the concepts of institution and institutionalisation from within art and with ARTER’s aim –as indicated in its institutional definition– to collectively create the potential and opportunity for

10 Aydan Murtezaoglu and Bülent Şangar, Guidebook for “Unemployed Employees – I found you a new job!”, 11th Istanbul Biennial (2009).

Aydan Murtezaoglu ve Bülent Şangar'ın ortak çalışması
"Laboratuvar İşi"nin üretim sürecinden, 2010

From the production process of Aydan Murtezaoglu and
Bülent Şangar's joint project "Lab Created", 2010



new projects. In other words, it is related to "Second Exhibition" and "Lab Created" having found each other's counterparts.

The artists departed from an ecological problem, from the chaos of information and perception surrounding the issue of water pollution that threatens our common habitat, and "Lab Created" required the active participation of people who both artistically and professionally took interest in Aydan Murtezaoglu and Bülent Şangar's common concern, who were working on this problem and/or felt the need to express their views on it, both on institutional and individual grounds. As they themselves state, they started off "within their own habitat" and began with "two simple questions that closely concern many of us". The first was about drinking water from the tap at home and the other about going down to the shore and swimming in the sea. Instead of aiming to reach an absolute and unchallengeable answer, the main building blocks that supported the creative process of "Lab Created" were raising a common question for debate from within the domain of art, and in doing so including outsiders –when seen from outside– within their own artistic practice, and to join forces with individuals and institutional structures as collaborators in this common project. The project took shape around a fictional laboratory environment installed within the exhibition space, where an analysis is carried out –via a language both scientific and also individual and fictional– of the ongoing institutional relationship between science and politics which is based on the principle that politics shall occupy those areas left vacant by science, and forms a common threat to all our lives.

etti ri lmesi yle başl ayan ortak sürece, metni ni Aydan Murtezaogl u' nun kal eme al dığı performanstaki i ki z bi l i m i nsanı rol ünү canl andırmal arı i ci n bir oyuncu ajansı aracıl ıgyıla davet edi l en i ki z oyuncu/modeller Kutsal ve Armağan Dösl üoogl u' nun profesyonel katıl ıml arı da ekl eni yor. "İşsi z İşçi l er" projesi i ci n yayıml anan kıl avuzda Aydan Murtezaogl u ve Bü ent Şangar' ın da bel i rtti ği gibi "sanat tüm kuruml arın ötesi nde özgürl eştiri ci bir pratiktir. Ve bu anl amda ol anakl arın da bir l i kte yaratılması ile ilgili dir."

"Kara El mas", her ne kadar Ahmet Öğüt' ün "İki nci Sergi" i ci n tasarl ayıp önerdi ği ve ilk kez ARTER i ci n gerçekleştiri l en bir proje olmasa da, sanatçının Temmuz 2010' da Eindhoven' daki Van Abbemuseum' da başl attığı ve ARTER' e uyarlandığında Hollanda' daki sunumu hal en sürdürmeye olan, ol dukça yeni bir proje. "Kara El mas", Halil Al tındere' nin "Portrait of a Dealer" ve Vahap Avşar' ın "Son Damla" adlı çal ışmal arı gi bi , sergi ni n odaklı andığı kavramla ol an güçlü diyal oğu nedeni yle "İki nci Sergi" çerçevesinde "yeni den üreti l mi ş" ol an üç proj eden biri . Bu çal ışmanın "İki nci Sergi" çerçevesinde yeni den yapılmı söz konusu ol duğunda, Ahmet Öğüt' ün kendi si ni n de "Kara El mas"ı İstanbul bağıl amında teste sokma konusundaki istekli l i ği projeyi mümkün kıl an başl ıca etmenl erden biri ol du.

Öğüt, sanatsal prati ği i ci nde farklı konuları kendi ilgi al anına dahil eden, bunu yaparken de farklı mecraları ustal ıkl a kull anabil en ender sanatçıl ardan biri . Kari yeri ni n başlangıçındaki üretiminde desen ve sanatçı k i tapl arı ağırlı ıkl a yer i sgal etmi ş ol sa da, Öğüt kendi ni i yi i fade

With technical and scientific consultancy support provided by environmental engineer Çağrı Gökdemiř and under the coordination of Murat Alat from the ARTER team, the collaborative process began with samples of water being taken from sea water and tap water from Suadiye; following which samples from the taps at ARTER were sent for analysis at the internationally accredited ALS and AEM laboratories and the Bosphorus University Environmental Sciences Institute. The process continued with the professional contribution of twin actor/models Kutsal and Armağan Döşlüoğlu who were invited through a casting agency to take on the role of the twin scientists in the performance piece written by Aydan Murtezaoğlu. As Aydan Murtezaoğlu and Bülent Şangar state in the guidebook published for the "Unemployed Employees" project, "art is a liberating project that exists beyond all institutions. And in this sense, it is also about the collaborative creation of possibilities."

"Black Diamond" is not a project designed and proposed specifically for "Second Exhibition" and realised for the first time for ARTER; however, it is quite a recent project by Ahmet Ögüt (initiated in 2010 at the Van Abbemuseum in Eindhoven; the presentation of which continues in Holland at the time of its adaptation for ARTER). Like Halil Altindere's "Portrait of a Dealer" and Vahap Avşar's "Last Drop", "Black Diamond" is one of the three projects "reproduced" within the framework of "Second Exhibition" due to its powerful dialogue with the concept the exhibition focuses on. When the work was considered for reproduction within the framework of this exhibition, Ahmet Ögüt's

edebi leceğinin düşündüğü her yeni mecrayla giriştiği denemeden alının akıyla çıkmayı başardı. Son dönemde gerçekleştirdiği ve sanat kurumlarının yapı ve işleyişi ne odaklı olan kimin çalışmalara bakacak olursak, çağdaş sanatın olanaklarından nasıl sonuna kadar yararlanlığını da görebiliyoruz.

Öğüt'ün 2007'de Tophane'deki sanat galerisi Rodeo'da, 2008'de ise Adam Szymczyk ve Elena Filipovic küratörüğündeki 5. Berlin Biennial'nde gerçekleştirdiği "Zemin Kontrolü", önce galerinin, ardından da Biennial'in gerçekleştirdiği KW Institute for Contemporary Art'ın zemini nin asfaltla döşenmesi yoluya, kurumsal sanat mekânlarına yadırgatıcı bir müdahale bulunuyor, kamusal alanındaki kültürlerin aşina olduğumuz asfaltı kurumsal alan içine taşıyordu. Silke Baumann'ın da belirttiği gibi [12], bu geçici müdahale, sadece mekânının mimarisine ilişkin olmaktan zi yade, sanatçının yaşadığı coğrafyada devlet eliyle yürütülen modernleşme sürecinin, devletin bir yandan ülkenin üçra köşelerini birbirine bağlarken bir yandan da kontrolü alına alma isteğinin ve sınırları içine deki coğrafyanın farklı kül türlerini bir araya tek kat bir örtüyü yayarcasına homojenleştirme çabasının metaforik anlatımıyla da ılgılıydı.

2010'da SMBA'daki (Stedelijk Museum Bureau Amsterdam) kişisel sergi si kapsamında gerçekleştirdiği "Bu Resmi Yumruklu", sanatçının tuval üzerine yağlı boya bir otoportresinin, sergisi'nin açılış günü uluslararası müzayedeye evi Christie's İşbirliği ile düzenlenen bir müzayedede/performansla açık artırmaya çıkarılıp satışa

¹² 5. Berlin Bienali'nin asistan küratörlerinden Silke Baumann'ın "Zemin Kontrolü" üzerine yazısından: <http://www.ahmetogut.com/ahmetwebground.html>



Ahmet Öğüt
Zemin Kontrolü | Ground Control

2007–2008

400 m² asfalt | 400 sqm of asphalt
Enstalasyon görüntüsü | Installation view:
Kunst Werke, 5. Berlin Biennial | 5th Berlin Biennial
Fotoğraf | Photo © Uwe Walter



Ahmet Öğüt
Bu alan 23 saat güvenlik kameraları
ile izlenmektedir
This area is under 23 hour video and
audio surveillance
2009
Alüminyum plaka üzerine baskı
Printed on an aluminum plate
20,5 x 29 cm
Künstlerhaus Bremen için
uretildi | Executed for
Künstlerhaus Bremen

sunulması esasına dayanıyordu. Müzayedede evinin müstakbel alıcıya koyduğu iki koşul vardı: Bu resmi sergiye çıktığı her seferinde isteyen herkes yumruklu ayabi ilecek, ancak yumruklu olan kişi resme verdiği hasardan dolayı yasal ve maddi tazminat ödeme riskinden muaf tutulacak; ayrıca resmi satın alan koleksi yoner SMBA'daki sergi bittene kadar ödünç vermeyi kabul edecekti. Sanatçının üzerinde "punch this painting" (bu resmi yumrukla) yazan bir tişörtle göründüğü yağlı boya otoportre, bir yandan tahrik edici bir davetiye çıkardığı izleyiciinin cesaretiini sınıyor, bir yandan da sanat eserinin dokunulmazlığını yasal sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırarak, aslında yumruklu andıkça ve hasar gördükçe kendi siyi tamamlayacak bir eseri müzayedeye sokuyordu. Müzayedelerde bir sanat yapıtına değer biçerken alıcıların dikkate alınması gereken kondisyon raporu, yapitin orijinal hali ile şimdiki durumu gibi kriterleri, bir yapitin sergileneşinde dikkate alınması gereken güvenilik koşullarını, sığorta edilebilme şartlarını ve bir yatırım aracı olarak sanat yapıtının sınırlarını tamamen ortadan kaldırmasına rağmen, "Bu Resmi Yumrukla" müzayedede alıcısını buldu.

"Kara Elmas" da yine izleyici ve sanat kurumu arasındaki ilişkiye sıradışı bir platforma taşıyarak, kurumsal değer, sanat yapıtının maddi kıymeti, yapitin izleyiciye kattığı değer, bunun içinde izleyiciinin harcaması gereken çaba ve zaman gibi konuları, yine ancak izleyiciinin performatif katılımla tamamlanabileceklilik bir yerlестиirmede tartışmaya açıyor. Sergi alan içine yerleştirildiği tonlarca kömürün arasında sanat kurumunun duvarından aldığı küçük bir parçayı karıştıran Ahmet Öğüt, sergi boyunca sınırlı bir zaman dilimi için randevu alarak ve yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere

personal willingness to test "Black Diamond" in the Istanbul context was one of the main factors that made the project possible.

Öğüt is one of those rare artists who integrates diverse topics within his field of interest as part of his art practice and masterfully uses a variety of media in this process. Although drawings and artist's books were the primary media of his early work, Öğüt has managed to derive successful results from experiments with new media whenever he has judged them to be the best means of expression for a work in question. A look at his recent works that focus on the structure and functioning of art institutions reveal his exhaustive use of the means of contemporary art.

"Ground Control," a work first realised at the art gallery Rodeo in Tophane, Istanbul and later in 2008 at the 5th Berlin Biennial curated by Adam Szymczyk and Elena Filipovic, carried out an unfamiliar intervention within institutional art spaces by covering the floor, in the first case of the gallery, and in the latter case of the KW Institute for Contemporary Art, with asphalt; introducing asphalt, the use of which we are accustomed to in public spaces, into institutional space. As Silke Baumann states [11], this temporary intervention was, rather than the architecture of the space, about the metaphorical narrative of the state-managed modernisation process, of the state's desire to control the remote corners of the country even as it connected them, and the effort to homogenise the various cultural layers of the land within its borders as if to spread uniformly a single cover over them.

[11] In Silke Baumann's (curatorial assistant for the 5th Berlin Biennial) text on "Ground Control":
<http://www.ahmetogut.com/ahmetwebground.html>

Ahmet Öğüt

Bu Resmi Yumrukla | Punch This Painting

2010

Tuval üzerine yağlı boya | Oil on canvas

90 x 60 cm

Courtesy of Untitled Collection,

İstanbul izniyle



"Bu Resmi Yumrukla", Christie's Amsterdam müzayedeye evinden müzayedeye yöneticiisi Bente Tupker tarafından, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam'da (SMBA), 21 Ağustos 2010'da açık artırırmaya sunuldu. Resim aşağıdaki şartlarla satıldı:

- 1. Resim, her sergilenişinde, yumruklamayı isteyen herkes tarafından yumruklanabilir. Resmi yumruklayan şahıs ortaya çıkabilecektarardan kanunen veya madden sorumluluğunu mayacaktır.*
- 2. Resmin yeni sahibi yaptı, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam'da 21 Ağustos - 3 Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleştiği ilecek "Informal Incidents" adlı sergiye ödünc vermek zorundadır.*

"Punch This Painting" is auctioned by Auctioneer Bente Tupker from Christie's Amsterdam at Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) on 21th of August 2010. The painting is sold only under the following conditions:

- 1. The painting might be punched by who-ever feels like punching it every time it is exhibited. The Person who might punch it will not be the legally or financially accountable for any damages caused.*
- 2. The new owner has to agree to give the painting as a loan to the Stedelijk Museum Bureau Amsterdam where it will be exhibited during 'Informal Incidents' from August 21 until October 3, 2010.*



"Punch This Painting", a work realised within the scope of the artist's solo exhibition in 2010 at the Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), was based on the oil-on-canvas self portrait of the artist to be sold by auction with the collaboration of the international auction house Christie's on the opening day of the exhibition. The auction house imposed two conditions on the prospective buyer: each time the painting appeared in exhibition, any viewer who wished to punch the painting would have the right to do so, and would subsequently be held exempt of legal and pecuniary compensation due to any damage caused to it; moreover, the collector who bought the painting would agree to loan it until the end of the exhibition at the SMBA. The oil-on-canvas self portrait of the artist, in which he wears a t-shirt that bears the words "punch this painting", on the one hand has the effect of testing the courage of the viewer with a provocative invitation, while on the other hand puts up for auction a work of art that will be carried to completion as it is punched and damaged, disrupting the touchability of the artwork along with the relevant legal consequences. Despite completely eliminating criteria like the report of condition, the original state and present condition of the work that buyers take into account when evaluating a work of art, the security conditions applied when a work is exhibited, its conditions of insurability and the borders of the artwork as a tool of investment, "Punch This Painting" did find its buyer at the auction.

"Black Diamond" again transports the relationship between the viewer and the art institution to an unfamiliar platform, and within an ironic installation that can only be completed with the performative collaboration of the viewer, encourages debate





Ahmet Öğüt
Kara Elmas | Black Diamond

2010

Yerleştirme: Müzenin küçük bir parçası
on iki ton kömürün içine gizli;
bu parçanın yerinde ise
bir elmas parçası duruyor.

Installation: a little piece of the museum
has been buried in twelve tons of coal
and a diamond replaced with the
little piece of the museum.

Van Abbemuseum'dan enstalasyon görüntüsü
View from Van Abbemuseum



Kömür kaplı alana girebi lecek olan izleyici den, kurumsal parçayı bulup çökarmasını bekliyor. Kömür tozuna bulanıp kırılenmek ve bunu yaparken izlenmek pahasına da olsa bu deneye katılmak isteyenleri bekleyen mükafat ise, duvardan parça alındıken kurumda açılan küçük boşluğun yerleştirilmiş olan elmas parçası. Yani kurumdan alınanı tekrar yerine koyan kişi elması alıyor, eğer kimse bulamazsa da elmas sonsuza kadar kurumun oluyor. Ahmet Öğüt'ün "Kara Elmas"ının bulunduğu sergi katının girişine yerleştiridiği tabelaya göre, bu alan 23 saat güvenli kameranın arası ile izleniyor.

İz Öztat, ARTER'in 7 Mayıs 2010'daki kurumsal açılışında mekâni ve sergiyi görüntülüyor davetlilerle video röportajları yapmak istemişti. Fakat ARTER'in medya iletişimini açılış öncesiinde tamamlamış olduğu için, açılışta görüntü alınması tercih edilmiyor; bu nedenle sanatçının bu talebi ne olumlu yanıt verilemedi.

Ancak Öztat'ın izleyici, kurum ve sanat yapımı üçgenine yönelik akademik ve sanatsal ilgisiinin ipuçlarını da veren bu ilk karşılaşma, "İkinci Sergi"nin hazırlıkları sırasında kendini hatırlattı ve bu kez kurumdan gelen bir görüşme talebi, sanatçının doktora tezinde halen üzerinde çalıştığı kültsergi lenme değeri ve seküler bir ritüel alanında olarak sergi deneyimi konuları bağlamında "Teşhir ve Muafaza" başlıklı bir projenin ortaya çıkmasına sonuçlandı.

Sanatçı kimliği yanısıra, Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik bir kimlik de taşıyan Öztat, "Teşhir ve Muafaza"

about topics such as the material value of the art work, the value the work adds to the viewer, and the effort and time the viewer must expend to gain such value. Having hidden a small piece of the wall of the art institution among tonnes of coal he has installed within the exhibition space, Ahmet Öğüt expects the viewer, who will be allowed to enter the coal-covered space by appointment and on a one-time-only basis, to excavate the institutional piece within a certain time limit. For those who wish to take part in this experiment at the expense of getting covered in coal dust and being watched in the process, the reward that beckons is to claim the diamond placed in the institution's wall, which was inserted in the small crevice where the section of wall was removed from. In other words, the viewer who puts back what has been taken away from the institution claims the diamond, and if no one succeeds, the diamond belongs to the institution forever. And as indicated on the plate Ahmet Öğüt places at the entrance of the exhibition floor where "Black Diamond" is installed, this area is under 23 hour video and audio surveillance.

İz Öztat had wanted to record the space and exhibition visually and to conduct video-interviews with invitees during the institutional opening of ARTER on 7 May 2010. However, since ARTER's media release had been finalised beforehand, filming was not preferred at the opening; therefore this request by the artist could not be fulfilled.

However, this first encounter that signalled Öztat's academic and artistic interest that focused on the triangle of viewer, institution and art work, was recalled during the preparatory

adlı yerleştirme içinde, akademik çalışmalarının içeriğini sanatsal практикиının kaynağı olarak kullanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet dönemi ne ve günümüze uzanan süreçte "ulusal kimlik ve belleğin" yerel ve uluslararası sunumuna yönelik strateji ve uygulamalar üzerine yaptığı kapsamlı akademik araştırmaya sanatın içinden yeni den bakıp, çok parçalı bir heykel yerleştirmeine dönüştürerek form kazandırıyor. İz Öztat çeşitli tarihsel ve güncel örnekler içinden ayıralayıp seçtiği müze ve sergi binalarını, ulusal pavyonları, klasik sergi içeriindeki kululanıvitan ve muhafaza birimlerini ve hatta teşhir edilen nesnenin kendi sını, özgün sosyopolitik bağlamından soyutlayıp, üzerlerine güncel malzemeleri yığıyor. "İkinci Sergi" içindedeki yeni bir temsil yetalanı, sıradışı ve kurgusal bir pavyon oluştururan Öztat, kendi teşhir ikonografisini, pavyonunda bir araya getirdiği beş temel birime görselleştirmeye çalışıyor.

Yunan ve Roma tapınaklarının belirgin özelliklerinden olan, seküler ritüel alan olarak müzelerde ve büyük ölçekte sanat kurumlarının mimarisinde sıkça kullanılan, sütunlu ve alındıklı bir giriş kapısı (*propylon*), Öztat'ın yerleştirme içinde de giriş teşkil ediyor. ARTER'in Postacılıar Sokak üzerindeki ikinci kapısından içeri girişi içinde, mermer merdivenlere açılan sahanlığı iki yanında yer alan volüt başlıklı mermer sütunları da bir *propylon* gibi hayal etmek mümkün. İz Öztat, klasik müze binalarının kurumsal yüzleriinin simgesi olan bu anitsal sütun ve alındığının yapımını, daha zi yade türizm sektörüne ve eğlence dünyasına hizmet veren bir balon üreticisi sine si pariş ediyor ve havada asılı duran, içi hava dolu sütunlarıyla "İkinci Sergi" ziaretçilerini kendi pavyonuna alıyor.

stages of the "Second Exhibition" and this time, an invitation from the institution resulted in a project titled "Display and Preservation" that problematises the cult/exhibition value, and the exhibition experience as a secular field of ritual, subjects of the artist's ongoing doctoral thesis.

Besides her identity as an artist, Öztat also possesses an academic identity as a lecturer at the Kadir Has University Fine Arts Faculty, and in her installation titled "Display and Preservation" she uses the content of her academic work as the source of her artistic practice. She revisits from within the sphere of art her own comprehensive academic research conducted on strategies and applications towards a local and international presentation of "national identity and memory" in the continuum extending from the Ottoman Empire to the Republican period and the present, and transforms it into a sculptural installation formed of numerous pieces. From among various historical and contemporary examples, İz Öztat selects certain museums and exhibition buildings, national pavilions, display and preservation units used in classical exhibition techniques and even the exhibition object itself; then proceeds to strip them of their original social and political contexts, and re-dresses them with contemporary materials. Forming a new field of representation, an unusual and fictitious pavilion within the "Second Exhibition", Öztat visualises her own exhibition iconography with the five primary units she assembles there.

The propylaeum, an entrance gateway featuring columns and a pediment, is one of the outstanding characteristics of Greek and Roman temples and is often used in the architecture of

Hafriyat grubunun "İkinci Sergi"deki projesi ne esin kaynağı ol usturan 1930'lu ve 1940'lı yılların devlet destekli "Yurt Gezileri" programıyla da aynı dönemde inşa edilmiş olan ve bugün Cumhuriyet moderni eşmesinin mimari ikonalarından sayılan Ankara'daki Sergi evi (bugünkü Devlet Opera ve Bale'si binası), İz Öztat'ın pavyonuna fiziksel anlamda zemin ol usturuyor.

19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da düzenlenen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da katıldığı uluslararası fuarlarda cami, saray, çeşme gibi mimari eserlerin fragmanlarıının yaygın bir şekilde sunulmuş olmasıdan hareket eden Öztat, Sergi evi'nin sembolik bir modelini yerleştirmesinin merkezinde teşhir ediyor. Fuar alanlarında sıkça kullanılan plastik yer döşemelerinin üstüne plastiknaklîyat palerleri yerleştirili mesiyile binanın karakteristik i zdüşümü zeminde uygulanırken, Sergi evi'nin anıtsal kulesi de dev bir dikey pastaya dönüşüyor. Moderni eşme ve ilerlemeyi temsil eden her şeyi geniş kitlelere teşhir edebilmek amacıyla inşa edilmiş bu modernist yapı, bir yandan teşhir nesnesinin kendi si ne dönüşürken, öte yandan da diğerleri için bir kai de, hatta sergi pavyonunun kendi si gibi kullanılıyor.

Öztat'ın teşhir ettiği "teşhir ve muhafaza" birimleri, kulanılan mal zemini çeşitliliğinin de yardımıyla, hem görüntü hem de ölçek değiştirerek soyutlaşıyorlar: Yarım kubbe şeklinde bir pencere tentesine plastik kompresör boruları eklenerek yapılmış bir *tabernaculum* (kiliseselerin sunak masalarında ya da nişlerinde kutsal ekmeğin muhafaza edildiği obje) ile İslam mimarisine özgü özdeş eşmiş *müşrebi* yenisi (kafesi pencere) kurumsal iç mekân ve ofislerde tercih edilen ve din göndermeler taşımayan modern bir karşılık düşünülecek seçenekler renkli plastik jaluzilerle yapılmış bir kai de, Sergi evi'nin

museums and large-scale art institutions that serve as secular ritual spaces, and here also forms the entrance of Öztat's installation. It is also possible to imagine as a propylaeum the marble columns with volute heads situated on both sides of the staircase one encounters when entering ARTER from its second entrance on Postacılar Street.

İz Öztat welcomes visitors of the "Second Exhibition" to her own pavilion with its air-filled columns suspended in the space, ordered from a supplier of balloon products, whose customers are generally from the tourism industry and the entertainment world.

Sergi evi (literally "Exhibition House", presently known as the State Opera and Ballet Building) in Ankara, today considered as one of the architectural icons of Republican modernisation and built during the same period as the state-supported "Excursions in the Homeland" of the 1930s and the 1940s that inspired the Hafriyat Group's project in the "Second Exhibition" forms a physical platform for Iz Öztat's pavilion. Departing from the frequent presentation of fragments of architectural works such as mosques, palaces and fountains at world fairs organised in the second half of the 19th century and attended by the Ottoman Empire as well, Öztat places a symbolic model of Sergi evi at the centre of her installation. The floor plan of the building is applied to the floor by installing plastic shipping pallets on a plastic flooring, the type of which is often used in fair venues, and the monumental tower of Sergi evi is transformed into a giant vertical cake. On the one hand, this modernist building, constructed in order to exhibit to wide masses everything that represents modernisation and progress, is



İz Oztat'ın "Teşhir ve Muhabafazası" işinde referans verdiği Sergi evi için açılan uluslararası yarışmaya katılan projenin çizimi (*Mimar* 3, No. 5, 1933) ve Şevki Balmumcu'nun Sergi evi binasının 1940 yılından bir fotoğrafı

Drawing of the project (*Architect* 3, No. 5, 1933) that participated in the architectural design competition opened for the Exhibition House that Iz Oztat refers to in her work "Display and Preservation" and a photograph of Şevki Balmumcu's Exhibition House from 1940





İz Öztat'ın "Teşhir ve Muhabaza" işinde yeni den yorumlu adıği formlardan Harbiye Askeri Müze'deki silah teşhir vitrini ve tabernaculum.

Two of the forms which Iz Öztat reinterpreted in her work "Display and Preservation":
The window display for weapons at the Military Museum in Harbiye and tabernacle

İz Öztat'ın
"Teşhir ve Muhabaza"
için 3 Boyutlu
eskiz, 2010

The 3D sketch for
İz Öztat's work
"Display and
Preservation", 2010

Karşılıklı iki ucunda duruyorlar. Bir küpün yan yüzleri gibi birbirlerine monte edilerek, içine girilmmez boş bir mekân yaratıklarını da düşünebilceğimiz bu jaluzilerin tepesi ne bir çatı gibi oturtulmuş olan nesne ise, yağmur olukları arasında kül anılgan galvanizli saçla yeniden yorumlanmış, orijinali Harbiye'deki Askeri Müze'de bulunan silah teşhir vitrinini.

"Teşhir ve Muhabafaza"yı tamamlayan son bölüm ise, sanat kurumlarının eğitim amaçlı enformasyon ve navigasyon için hizmetlerine alındıkları dokunmatik bir ekran. İz Öztat'ın çekemediği açılış görüntülerini, bu dokunmatik ekrandaki diğer enformasyonla birlikte, ARTER'deki güvenli kameralarının baktıkları açılışardan izlenebiliyor.

"İkinci Sergi"nin 27 Kasım 2010'daki açılışı sırasında, çoğu davetlinin belki de hiç fark etmemiş olabilceği, kurumsal bir açılışın alışıklığındaki rutini içinde kendini hissettiirmeden kamuflaj olan, sıradan bir sergi açılışının kuşandığı oğan kıyafete bürünüp kalabalığın arasına karışan, yine de planlı programla, ardından nasıl bir iz bırakacağı öngörmüş bir performans da yer almıyor.

Cengiz Tekin'in işlerinde her zaman gizlenen bir şeyle var; ya da her zaman hakim olan temkinli bir sessizlik, bir nefesi tutmuş beklemeye halde sözkonusu. "Untitled"da aynı sessizliği paylaşıp, başka bir şeyle arasına gizlenerek sergi içinde kendine bir yaşantı kuruyor.

Tekin'in bir dizisi, ARTER'in açılış sergisi "Starter"da da yer almıştı. 2009 tarihli "Normalizasyon" adlı fotoğrafında, bir evin oturma odasında, aile bir reylerinin kayıtsız

transformed into the exhibited object itself; while on the other, it is used as a pedestal for the other objects, indeed, as the exhibition pavilion itself.

Öztat's "display and preservation" units, take on an abstract nature as they change both in appearance and scale with the help of the diversity of materials used: A tabernacle (the item of church furniture placed on the altar or niches and in which the eucharist is reserved) produced by adding compressor tubes to the semi-dome of a window-shade and a pedestal made with the type of coloured plastic blinds used in institutional interiors and offices, chosen as a modern equivalent –devoid of religious connotations– of the *müşrebiye*, the latticed window identified with Islamic architecture, stand at opposite ends of Sergi evi. On the other hand, the object that has been placed like a roof on top of these blinds –which are fixed together like the lateral sides of a cube, perhaps lending themselves to be thought of as a closed, empty space– is a display case for weapons; the original situated at the Military Museum in Harbiye, here reinterpreted with galvanised sheet iron used in rain gutters. The final unit that completes "Display and Preservation" is a touchscreen employed for educational information and navigation in today's art institutions. On this touchscreen, along with the other information available, the recordings of the opening İz Öztat could not shoot can be viewed from the perspective of ARTER's CCTV cameras.

The opening of the "Second Exhibition" on 27 November 2010 features a performance that many viewers might have not even noticed, that steals thily camouflages itself in

bakışları eşliği içinde sürdürül en kazı çalışmasında, döşemenin altında gömülü, gizlenmiş bir şeylerin mi ortaya çıkacağı, yoksa çok derinlere gömülü up saklanması, korunması gereken başka bir şeyler mi olduğunu belli değildir. Ya da "Sakin Durum"da (2005), yere serili iki kat yer döşeğini üstünde sakince oturan, sanki sıradışı hiçbir şey yokmuş, her şey olması gerektiği içinde açıklığı diyormuş gibi görünen ya da görünmeye çalışan kişi, fotoğrafa biraz daha dikkatli baktığımızda altındaki döşeklerin arasında dışarı sarkan elinin sahibini bir şeylerden korumak için saklıyor mu, yoksa onu zorla oraya sıkıştırılmış, dışarı çıkışmasının direye tüm ağırlıyalı üzerine mi çöküyor, anlaşılmaz.

Hiç kuşkusuz her seyden önce sanatçının içinde yaşadığı coğrafyanın politik gerçekleriyle alakalı olan bu işlerdeki teknisi zessizlik ve kamuflaj, asılında aynı gerçekliği n zorunlu kıldığı kesiintisi bir mücadele ve direniş deneyiminin de sonucunda oluşturulan sanatsal stratejiler olarak, Tekin'in üretimi ile ilk dönem çalışmalardan bu yana eşlik ediyorlar. "Panorama"da (2007) sırtı kameraya dönük, yüksekçe bir tepeden ufuktaki Diyarbakır şehrine bakan Cengiz Tekin'in bir ayağı, ilk bakışta fark etmeyecek bir şeklide, sanatçının üzerinde durduğu kaya ile kamufla olmuş, hareketsiz yatan birinin başı üzerine basarken; aynı dönemde gerçeklestirdiği "Naturmort" adlı fotoğrafta, bu kez sarı başaklı larla kaplı uçsuz bucaksız bir tarlanın ortasında, elinde silahıyla yerde cansız (ya da pusuda) yatan da Cengiz Tekin'in kendi si. Sanatçının kendi imgesini gizleyerek gerçeklestirdiği işler arasında en şiddetlilarından biri, hiç kuşkusuz mezbahada derisi soyulup içi boşaltıktan sonra askuya alınmış kasaplık hayvan bedenleri ni arsına kendi

the familiar routine of an institutional opening; that disappears among the crowd by masking itself with the conventional appearance of an ordinary exhibition launch; yet nevertheless was planned and programmed, and had envisaged the impression it will leave behind.

There is always something hidden in Cengiz Tekin's work, or a wary silence that remains dominant, a state of holding one's breath. And it is the same for "Untitled", as it shares that particular silence, and hides among other things in order to create a life of its own within the exhibition.

A series of Tekin's works had been included in "Starter", the collection based inaugural exhibition of ARTER. In his photograph titled "Normalisation" (2009), an excavation is taking place in the living room of a home under the indifferent gazes of family members; it is not clear whether something buried, hidden beneath the flooring is about to be revealed, or there is need for something altogether different to be buried and hid, to be protected in the depths of the home. Or in the case of the person seen calmly seated on two layers of futon laid out on the floor who appears, or tries to appear, as though all is perfectly ordinary and nothing undue is taking place in "Calm Situation" (2005); on closer inspection of the photograph, it is unclear whether he intends to protect the hidden owner of the hand seen protruding outwards from between the futons beneath him, or whether he has forced him there and is squatting on top of him with all his weight so he cannot get out.



Cengiz Tekin

Sakin DurumCalm Situation

2005

C-print

70 x 105 cm



Cengiz Tekin

Naturmort | Still Life

2007

130 x 180 cm

Sanatçının ve Outletİstanbul'un izniyleCourtesy of the artist and
Outlet-Istanbul

Cengiz Tekin

Normalizasyon | Normalisation

2009

C-print

99 x 134 cm

The uncanny silence and camouflage evident in these works are related no doubt primarily to the political realities of the landscape the artist is situated in; yet they have been present in Tekin's work since his early productions as artistic strategies formed by the experience of endless struggle and resistance imposed by the very same realities. In "Panorama" (2007), one foot of Cengiz Tekin, who with his back turned to the camera, is looking from a hilltop at the city of Diyarbakır on the horizon, is pressing down on the head of a person lying motionless, camouflaged by the rock the artist is standing on, and unnoticeable at first glance. In the photograph titled "Still Life", realised in the same period, this time the person lying lifeless (or in ambush) in the middle of an immense field covered in yellow grain, with weapon in hand, is Cengiz Tekin himself. One of the most intense among the works the artist realised by concealing his own image certainly is the series titled "Enentegre" (2007) in which he camouflages his body by squeezing it among hanging animal carcasses for butchery, skinned and eviscerated at the slaughterhouse. His work "Here Is No Water But Only Rock" (2010) named after T. S. Eliot's poem "The Waste Land", on the other hand, features –almost petrified– children that have become one with the stones and rocks they hide behind, only noticeable after repeated, careful observation. It is no place to play hide and seek safely; it is clear that they have taken shelter behind these rocks to protect themselves from a threat. In Cengiz Tekin's work, "stone" and "child", two words which, when thought of together, should at the most remind us of no more than innocent children's games (like jackstones or hopscotch), are multiplied with the new

bedeni ni sıkıştırarak kamufl e etti ği "Enentegre" (2007) di zi si di r. T. S. Eliot' ın "Çorak Ül ke" adlı ş i ri nden yol a çikarak adl andırdığı "Burada Çok Fazla Kaya Var" (2010) adlı çal ışmasında i se, ancak dikatle, tekrar tekrar bakıl diğında fark edil en, arkasına gi zl endi kler i taş ve kayal arla bir ol muş, neredeyse taşlaşmış çocukl ar var. Sakl ambaç oynamak için el veri şli bir yer değil burası; bell i ki onları tehdit eden bir tehl i keden korunmak için kendi leri ne siper edi nmi şler bu taşları. Birlikte düşünül dükl eri nde en fazla (beş taş, seksek gi bi) masum çocuk oyunlarını akla getirmesi gereken "taş" ve "çocuk", Cengiz Tekin' i n çal ışmasında Türkiye' ni n güncel pol i ti k bağıl amı i ci nde kazandıkl arı yeni anlaml a çoğal tılıyor, bu i ki si arasında doğrudan kurulan ili şki yeni den yoruml anıp, taşl ar yerine oturtuluyor.

Cengiz Tekin, açılış dend i gi nde adet ol duğ u üzere, "kutlama" mesaj ını bir sepet çiçekl e göderi yor "İki nci Sergi "ye. Tekin henüz Çukurova Üni versi tes i ' nde öğrenci yken, sanatçı olarak davet edi ldi gi , Adana' da düzenl enen bir sergi deki performansını 12 yıl sonra ARTER' de tekrarl arken, çiçek gönderme jesti ni n anl amı daha da geni şli yor. Açıl ışta yerlestir i ldi kler i kai de üzerinde bırakıl ı p, sergi boyunca kendi yaştı larını tamaml ayacak ol an "i simsi z" çiçekler, açılıp büyümeye bir süre daha devam ettikten sonra, ilk günkü tazel i k ve renklerini kaybedip değişmeye, ömürlerini dol durup solmaya başlayacaklar. Cengiz Tekin, sergi deki varlığıını ilk bakışta zarif bir jestle hissettirmekle yetinirken, bu kendini tamaml ama süreci ni n bütün kuruml ar için de geçerli ol duğunu hatırlatıyor belki de.

Cengiz Tekin
Burada Çok Fazla Kaya Var
Here Is No Water But Only Rock
2010
C-print
80 x 150 cm
Sanatçının ve
Outlet-İstanbul'un izniyle
Courtesy of the artist and
Outlet-İstanbul



Cengiz Tekin
Panorama
2007
90 x 130 cm
Sanatçının ve
Outlet-İstanbul'un izniyle
Courtesy of the artist and
Outlet-İstanbul



Cengiz Tekin
Ernentegre
2007
C-print
70 x 100 cm
Sanatçının ve
Outlet-İstanbul'un izniyle
Courtesy of the artist and
Outlet-İstanbul



Cengiz Tekin,
"Untitled" işi için
çiçekçi dükkanında

Cengiz Tekin in a
florist shop for his
work "Untitled"



meanings they gain in the contemporary political context of Turkey, and the direct relationship thus formed between the two words brings about a new interpretation, and the rocks fall into place.

In keeping with the tradition of opening ceremonies, Cengiz Tekin sends his "congratulatory" message to the "Second Exhibition" in the form of a basket flower arrangement. In repeating at ARTER a performance he had staged at an exhibition he was invited to as an artist and organised in Adana 12 years ago when he was still a student at Çukurova University, the meaning of the gesture of sending flowers expands even further. The "untitled" flowers left on the pedestal they are placed at the opening will die during the course of the exhibition, gradually losing their initial freshness and colours, and slowly beginning to fade and wilt. Content at first sight with making his presence in the exhibition felt with an elegant gesture, Cengiz Tekin perhaps reminds us that this process of completion is valid for all institutions.

In the project he developed for the Santa Monica Museum of Art in 1998, the American artist Michael Asher, one of the important figures of artistic practices of institutional critique, superimposed the temporary walls and separations constructed for previous exhibitions at this art institution as they appeared on the corresponding plans, re-applying them all in a single space. In comprehensively re-erecting spatial organisations of previous exhibitions, Asher stripped the surfaces of the walls that were meant to display the works, and in his installation used only the aluminium

Kurumsal eleştiriye yönelik sanatsal pratiklerin önemini isimlerinden Amerikalı sanatçı Michael Asher, 1998'de Santa Monica Museum of Art için geliştirdiği projede, bu sanat kurumunda daha önce düzenlenenmiş olan sergilerin içinden inşilen geçici duvar ve bölмелeri, plan üzerinde göründükleri şekilde üst üste bindirip, hepsi aynı anda mekâna yeni den uygulamıştı. Asher, geçmiş sergilerde ai t mekânsal düzenlemeleri topluca yeni den ayağa kaldırırken, eserleri üzerinde taşıması gereken duvar yüzeylerini bir kabuk gibi soymus, yerlestirmesinde yalnızca bu sahte duvarları ayakta tutmak için dikilen ve izleyiciinin hiçbir zaman görmediği alüminyum profilleri kullanarak, içinde dolasılabilen bir labirent ortaya çıkarmıştı. Asher'ın bu ikonik çalışması, müzede o güne kadar düzenlenen sergilerdeki mimari dönüşümlerinin belgesiyle birlikte, tüm kurumsal sürecin bir dokümünü de yakalamış oluyordu. Üstelik bunu mekân içine soktuğu tek bir mimari eleman yardımıyla başarıyordu. Sanat kurumunun kendi sinin yapıtının mecrasına dönüştüren Asher, ona dışarıdan, katı bir eleştirel tavır geliştirmekten zi yade, yarattığı bağamları ve mimari organi zasyonunu sorgulamak üzere kurumu teşvik etmeyi hedefliyordu.

Canan Tolon'un "İkinci Sergi" için önerdiği iki projeden biri olan "Tedbir", kurumsal yapıya dair düşünürken stratejisi mimari üzerinde kuruyor. Tolon bu yapıtının başlangıç noktasını kurumun fiziksel koşullarından alıp, ona şekilde vermek için binanın mimari özeliliklerini devreye sokuyor. Sergideki diğer işi "Hasar" ise sanat yapıtının kurumlaraarası dolasımını, kurumun neyi içine alıp

frames that held up these temporary walls that the viewer normally never sees, thus forming a labyrinth within which to wander. This iconic work by Asher managed to capture, along with the memory of architectural transformations that had taken place in the exhibitions organised at the museum to that date, an inventory of the entire institutional process. Moreover, he succeeded in doing this with a single architectural element he introduced to the space. Asher transformed the art institution itself into the medium of the work, and aimed to encourage the institution to question the contexts it creates and its architectural organisation, rather than developing an approach that was external, rigid and critical.

"Precaution", one of the two projects Canan Tolon has proposed for "Second Exhibition", bases its strategy on architecture in its reflections on institutional structure. Tolon determines the departure point of this work as the physical attributes of the institution and engages the architectural features of the building to shape it; whereas "Loss", her second installation in the exhibition, focuses as its subject matter on inter-institutional circulation, and what an institution includes and excludes. However different the materials they use, their content and the questions they pose may seem at first sight, once we consider the titles of the works ("Precaution" and "Loss") together, and that they were designed and produced for the same exhibition context, we may come to conclude that in fact they share a deep common concern.

neyi dışarıda bıraktığını konu edinen bir yerleştirme. İşlerin isimleri birlikte düşünülüğünde ("Tedbir" ve "Hasar"), kullandıkları malzemeler, içeriğleri anlam ve sorular ilk bakışta birbirlerinden ne kadar farklı görünürse görünsün, aynı sergi bağlamı için tasarlanyap gerçeklestirilmiş olmalıdırının ardından, aslında her ikisiinin de derinde paylaştıkları ortak bir kaygısının yattığını söyleyebiliriz.

Mimarlık eğitimi almış ve profesyonel sanat kariyerine başlamadan önce kısa bir dönem mimarlık практиğini de deneyimlemiştir olan Tolon, pek çok yapıtında kullandığı çizim ve küfgibi organik, kendilerine aitt yaşamaları olan malzemelerle, bir anlamba mimarının çoğu kez yarımbıraktığı yerden başlıyor; [13] insanların için yaşam alanları tasarlayan bu kişiliğinin yanıt vermesi beklenen çevresel koşulları önce tuval yüzeyinde, daha sonra tuvalin yerine geçen sac levhalar üzerinde deneye sokuyordu. Sürecin işin ayrılmaz bir parçası olarak önem kazandığı, sanatçının müdaflesiinin sadece reaksiyonu başlatmak ve yüzey üzerinde beliren yaşantının süreklilığıni sağlamakla sınırlı olduğunu bu yapıtlar, organik malzemelerin özerk yaşantisına aitt ve sonunda mutlaka ölümle sonuçlanan bir sürecin tamamlanmasına yardım ederken, bu süreçten geriye kalan izlerde yapıtin kendisi ni tamamlamış oluyordu. Canan Tolon'un yüzeyleriinden, çizim ve planların rehberliği ve denetiminde yükselten mimari yapıların yerine, organik malzemelerin kendi yaşam döngüsüyle şekillenen, bu anlamba da denetim alımı zahmetli ve güç yapılar yükseliyordu. Yüzey üzerinde sağa sola ve yukarıya aşağıya ilerleyerek bir hacim ve kendi ne aitt bir mekânsallık yaratma çabasına da işaret eden "Still Lifes", "Baskı Altında"

13 Richard Ingersall, "Canan Tolon: Paralel Bir Dünyanın Mimarı", yapım aşamasındaki bir Galeri Nev yayınından.

Tolon, who studied architecture and had a short experience of architectural practice before she embarked upon her professional art career, has used in her several works organic materials like grass and mould, that have a life of their own, to start from a point that architecture in a sense often leaves half-finished; [12] and engaged (first on the surface of the canvas and then on metal sheets that ultimately replaces the canvas) in an experimentation with the environmental conditions that a discipline designing living spaces for people should respond to. These works, where process gains importance as an inseparable part of the work and the intervention of the artist is restricted to triggering the reaction and providing the sustainability of the life that begins to emerge on the surface, assist the completion of a process that belongs to the autonomous life of the organic material that will inevitably end in death, and traces left behind by this process complete the work. Instead of architectural constructions developing under the guidance and inspection of drawings and plans, from Canan Tolon's surfaces arise structures that are shaped by the natural life cycle of organic material which are consequently inconvenient and difficult to monitor. Works like "Still Lives" and "Under Pressure", which indicate the effort to create an exclusive spatiality, a volume, by progressing horizontally and vertically along the surface, are accompanied by three dimensional, often site-specific installations entirely released from the surface of the canvas.

Canan Tolon had proposed her project titled "Lots for Sale" that references the unplanned concrete development of Istanbul that excludes green spaces and is oriented solely

12 Richard Ingersall, "Canan Tolon: Architect of a Parallel World", from a Galeri Nev publication that is in the production.



Canan Tolon

Still Lifes

1990

Enstalasyon, karışık teknikMixed media installationDeğişen boyutlarda |Various dimensions

Canan Tolon

Baskı Altında**Under Pressure**

1994

Bükümüş paslı sac, ot veçelik kaide | Grass on sheetmetal in tension andsteel support100 x 243 x 508 cmHer biri | each100 x 243 x 61 cm

Canan Tolon

Satılık Parseller**Lots for Sale**

2002-2007

Toprak, kum, ot veaynalar | Dirt, sand,grass and mirrors300 x 50 x 300 cm

towards producing profit, for a public space exhibition (Istanbul Pedestrian Exhibitions 1) organised in 2002. "Lots for Sale" could not be realised in public space because of the difficulties encountered in securing the necessary permissions; however the work did find itself a place three years later, in a small space created between the plasterboard walls of the "Modern and Beyond" exhibition (2005), and Canan Tolon's grass-covered surface that inclined backwards with a sharp angle like a small slice cut out of a green hill, multiplied itself in the infinite background formed of mirrors placed on the two sides of the installation, forming a new and ironic lot for sale for property dealers.

Canan Tolon's "Precaution" is a temporary intervention proposed for the entrance floor of the recently restored –with due consideration to the institutional and spatial requirements of art– old Meymaret Han, that has now become ARTER. By filling with old construction scaffolding the voluminous space that was formed within the building as a result of renovation work which both physically and visually combines the space with other floors and simultaneously divides it in two, Tolon creates a construction that seems to provide essential support to the building in order to keep it standing. Here, the almost photographic images that the artist creates on the surface of the canvas in some of her paintings, by using a peculiar technique of applying paint and forming blots, evolves into a three-dimensional installation. Like a "precaution" taken against the constitutional weakness and fragility of the art institution exposed to various external factors, Tolon's scaffoldings

gi gibi çalışmalarına, tuvalin yüzeyi nden tamamen kurtulmuş, üç boyutlu ve çoğu kez mekâna özgü yerl estirmeler de eşlik edecekти.

Canan Tolon, İstanbul' un plansız, yeşil alana yer bırakmayan, sadece rant yaratmaya yönelik beton yapılaşmasına referans veren "Satılık Parseller" adlı projesini, 2002'de düzenlenen bir kamusal alan sergisi (İstanbul Yaya Sergileri 1) için önermişti. Gerekli izinlerin alınmasında yaşanan sorunlar nedeniyle kamusal alanında gerçeklestirilmesi mümkün olamayan "Satılık Parseller", üç yıl sonra "Modern ve Ötesi" (2005) sergisinin açıpan duvarları arasında yaratılan küçük bir boş alanda kendine yer bulmuş, Canan Tolon' un yeşil bir tepeden kesilmiş ufak bir dilim gibi sert bir eğimle geriye doğru yükseltiği çıkmaklı zemin, iki tarafına yerl estirilen aynalarla oluşturulmuş fonda çoğalarak, emlak simaları içinden ironik, yeni bir satılık alan daha oluşturmuştur.

Canan Tolon' un "Tedbir"i, sanatın kurumsal ve mekânsal gereksinimleri de dikkate alınarak kısa süre önce restore edilen, eski adıyla Meymaret Han, yeni adıyla ARTER'in İstiklal Caddesi' ndeki giriş katına önerdiği geçici bir müdahale. Tolon, restorasyon çalışmaları sonucunda varolan binaya eklenen, bir yandan mekânlı fiziksel ve görsel olarak da katılarla birleştirirken diğer yandan da ortadan iki ye böl en hacimsel boşluğu eski inşaat iskeleleriyle doldurup, sanki ayakta durması içinden binaya destek veren bir konstrüksiyon yaratıyor. Sanatçının kimisi resimleri nde boyayı sürüş tekniği ve lekeler yardımıyla tuval yüzeyi nde oluşturduğu, inşaat halindeki yapıları

Canan Tolon'un
"Tedbir" işi için
yaptığı çizim

Canan Tolon's
drawing for
her work
"Precaution"





Canan Tolon'un atölyesindeki hasar görmüş muhteli işler
Various damaged works at Canan Tolon's studio

consolidate the building by suspending it from floor to ceiling. By departing from spatial data, this intervention realised by using architectural construction elements, also draws attention to the self-construction process of the institution it is placed within.

In "Loss", her second project in the exhibition, Tolon selects some of her earlier works that were damaged during their circulation between her studio, galleries, art institutions and storages and therefore have long lost both their value and the chance to be shown in the eyes of the market and the other institutions of art. "Loss" offers them another chance –a chance in truth they have lost forever. These works that have been discarded because of the accidents they have suffered, are exposed with all the traces of damage they bear, for one last time.

anımsatan, neredeyse fotoğrafik imgeler, bu kez üç boyutlu mekânsal bir yerleştirmeye evriliyor. Tolon'un iskeleleri, sanat kurumunun çeşitli dış etmenlere açık bünyesel zaaf ve kırılganlıklarına, ileri de karşılaşılması muhtemel sorunlara karşı alınan bir "tedbir" gibi, binayı tabandan tavana askıya alıp güçlendiriyor. Tolon'un bu müdahalesi, içinde yer aldığı kurumun kendi nişane sürecinde mekânsal verilerden yol açarak dikkat çekmiş oluyor.

Canan Tolon sergi kapsamında gösterdiği diğer projesi "Hasar"da ise, sanatsal kariyerinin başlangıcından bugüne kadar ürettiği yapıtları içinden, kendi atölyesi, galeriler, sanat kurumları, depolar arasındaki doğal asılları sırasında hasar görmüş, bu nedenle de pazar ve sanatın diğer kurumları nezdinde değer ve sergilendirme olasılıklarını çoktan yitirmiştir olanlarla, aslında sonsuza kadar kaybetmiş olukları şansı bir kez daha veriyor. Tolon, geçirdiği kazalar yüzünden dışlanan bu yapıtları, üzerlerindeki hasar izleriyle birlikte, son bir defa izleyici karşısına çıkarıyor.

SERGİDEKİ İŞLER | WORKS IN THE EXHIBITION

—
Şans Eseri: Potansiyel Olarak,
Sergilendiğinden Sonra En Fazla Değer
Kazanacak Sanat Eseri
Piece of Luck: Possibly About to
Become World's Most Valuable
Work of Art
2010
Yerlestirme | Installation
Toplam 33.000 Adet
Milli Piyangoya Sayısal Oyun |
33,000 Lottery tickets
<http://luck.httpdot.net>
.copyleft!_

—
Kapalı Yapıt:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Closed Work
The Constitution of the
Republic of Turkey
2010
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
metni PDF çıktısı; iki
taraftan spiralli plastik
cilt | PDF printout of the
Constitution of the Republic
of Turkey; plastic
spiral-bound on both sides.
18 x 17 x 1 cm
<http://closed.httpdot.net>
.copyleft!_

—
Kapalı Yapıt:
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Closed Work: Law on Intellectual
and Artistic Works
2010
Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu metni PDF çıktısı; iki
taraftan spiralli plastik
cilt | PDF printout of the
Law on Intellectual and
Artistic Works; plastic
spiral-bound on both sides.
16 x 12 x 1,5 cm
<http://closed.httpdot.net>
.copyleft!_

—
Kapalı Yapıt:
Benjamin'i Konumlandırmak: Dijital
Çağda Sanat Yapıt
Closed Work:
Mapping Benjamin:
The Work of Art in the Digital Age
2006
"Mapping Benjamin: Work of
Art in the Digital Age"
(Stanford University Press)
kitap fotokopisi; karton
cilt, tel spiral cilt |
The photocopy of the book
"Mapping Benjamin: Work of
Art in the Digital Age"
(Stanford University Press);
card bound and string
spiral-bound.
22,5 x 15 x 2 cm
<http://closed.httpdot.net>
.copyleft!_

—
İsimsiz (özgür/müseccel)
Andrea Fraser'in ardından
Untitled (free/proprietary)
after Andrea Fraser
2010
Video yerlestirmesi |
Video installation
2.Ogg Theora Video, 2 GNU
Linux işletim sistemi yükülü
bilgisayar, 2 projektör
cihazı, stereo ses sistemi |
2.Ogg Theora Videos, 2 GNU
Linux OS installed computers,
2 projectors, 2 sound
systems.
<http://fp.httpdot.net>
.copyleft!_

Halil Al tindere
Portrait of a Dealer
2010
Video
4' 30'

Burak Arıkan
Ortak Yönetim Kurulu Üyelerine
Göre Vakıflar ve Dernekler Ağrı:
Türkiye Edisyonu
Network of Foundations
Through Shared Board Members:
Turkey Edition
2010
Dijital baskı
150 x 270 cm

Burak Arıkan
Beraber Sergi Yapmış Sanatçılardır
Ağrı: ARTER "İkinci Sergi" Edisyonu
Network of Artists Who
Exhibited Together: ARTER
"Second Exhibition" Edition
2010
Dijital baskı
150 x 270 cm

Volkan Aslan
Gerçek Dönüşüm | Recycling
2010
Paslanmaz çelik ve kumaştan
yapılmış kağıt toplama
arabası | Cart for waste
paper; made of stainless
steel and fabric
200 x 65 x 58 cm

Volkan Aslan
Herhangi Bir Gün | Any Given Day
2010
Fotoğraf | Photography
C-print, diasec
240 x 360 cm

Vahap Avşar
İptal | Cancel
2010
C-print
Her biri | each 154 x 120 cm.

Vahap Avşar
Ağlayan Çocuk | Crying Boy
2010
Tuval üzerine yağlıboya |
Öl | on canvas
150 x 100 cm.

<u>Vahap Avşar</u>	<u>extramücadele extrastruggle</u>	<u>Ahmet Oğut</u>
<u>Alpler 1, 2</u>	<u>Yahya Kemal'in Katledilişi</u>	<u>Dikkat bu alan 23 saat güvenlik</u>
<u>2010</u>	<u>The Assassination of Yahya Kemal</u>	<u>kameraları ile izlenmektedir</u>
<u>Tuval üzerinde yağlı boya </u>	<u>2010</u>	<u>This area is under 23 hour video</u>
<u>Öl on canvas</u>	<u>Tekerlekli, sehpası görünümlü</u>	<u>and audio surveillance</u>
<u>100 x 150cm.</u>	<u>beton Türkiye modeli </u>	<u>2009</u>
<u>Vahap Avşar</u>	<u>Concrete Turkey model, in</u>	<u>Alüminyum plaka üzerine baskı</u>
<u>Son Damla Last Drop</u>	<u>the form of a coffee table,</u>	<u>Printed on an aluminum plate</u>
<u>2010 (1995)</u>	<u>on wheels</u>	<u>20,5 x 29 cm</u>
<u>Yerleştirme Installation</u>	<u>45 x 60 x 150 cm</u>	<u>Kunstlerhaus Bremen için</u>
<u>Plastik bidonlar, kırılmaz</u>	<u>İnci Furni</u>	<u>üretildi Executed for</u>
<u>sıvı, müslükler, değişebilir</u>	<u>Serap mı Gördüm?</u>	<u>Kunstlerhaus Bremen</u>
<u>boytular Plastic</u>	<u>Was it Just a Mirage?</u>	<u>İz Öztat</u>
<u>containers, red liquid,</u>	<u>2010</u>	<u>Teshir ve Muhabaza</u>
<u>hardware, dimensions</u>	<u>Yerleştirme Installation</u>	<u>Display and Preservation</u>
<u>variable.</u>	<u>Heykel Sculpture:</u>	<u>2010</u>
<u>Banu Cennetoğlu-</u>	<u>230 x 120 x 160 cm</u>	<u>Yerleştirme Installation</u>
<u>Yasemin Özcan Kaya</u>	<u>Video animasyon Video</u>	<u>Cengiz Tekin</u>
<u>Evransel Çöplüğe Gonderiyor...</u>	<u>ani masyon: 4', döngü loop</u>	<u>Untitled</u>
<u>Dumping in the Cosmic Trash...</u>	<u>Mustafa Pancar</u>	<u>2010</u>
<u>2010</u>	<u>Kral İnşaat Ltd.</u>	<u>Canan Tolon</u>
<u>Tek kanal Single channel</u>	<u>King Construction Ltd.</u>	<u>Hasar Loss</u>
<u>HD video</u>	<u>2010</u>	<u>2010</u>
<u>36'</u>	<u>Yerleştirme Installation</u>	<u>Yerleştirme Installation</u>
<u>Ayşe Erkmen</u>	<u>Ali Kazma</u>	<u>Canan Tolon</u>
<u>J, K & H</u>	<u>O.K.</u>	<u>Hasar Loss</u>
<u>2010</u>	<u>2010</u>	<u>2010</u>
<u>Yerleştirme Installation</u>	<u>Çokkanallı</u>	<u>Yerleştirme Installation</u>
<u>Murat Akagündüz</u>	<u>video yerlestirmesi </u>	<u>Hasar görmüş muhtelif işler </u>
<u>Cehennem-Cennet Hell-Heaven</u>	<u>Multichannel</u>	<u>Various damaged works</u>
<u>2010</u>	<u>video installation</u>	<u>Canan Tolon</u>
<u>Video yerlestirmesi </u>	<u>Aydın Murtezaoglu-</u>	<u>Tedbir Precaution</u>
<u>Video installation</u>	<u>Bülent Şangar</u>	<u>2010</u>
<u>Antonio Cosentino</u>	<u>Laboratuvar İşleri Lab Created</u>	<u>Yerleştirme Installation</u>
<u>2010</u>	<u>2006-2010</u>	<u>Bazı işlerde ilgili bilgiler</u>
<u>Erzurum Geceleri Erzurum Nights</u>	<u>Ahmet Oğut</u>	<u>enstaşyon sürecinde</u>
<u>Yerleştirme Installation</u>	<u>Kara Elmas Black Diamond</u>	<u>değiştirilebilir.</u>
<u>Heykel Sculpture:</u>	<u>2010</u>	<u>Information on some works may</u>
<u>220 x 340 x 120 cm</u>	<u>Yerleştirme Installation</u>	<u>have been changed during the</u>
<u>Fotoğraflar Photographs:</u>	<u>ARTER'in küçük bir parçası</u>	<u>installation process.</u>
<u>her biri 75 x 109 each</u>	<u>dokuz ton kömürün içine</u>	
<u>extramücadele extrastruggle</u>	<u>gizli; bu parçanın yerinde</u>	
<u>2010</u>	<u>ise bir elmas duruyor </u>	
<u>Laik Türkler İçin İkona</u>	<u>A little piece of ARTER has</u>	
<u>Icon for Secularist Turks</u>	<u>been buried in nine tons of</u>	
<u>Mumlarla çevrili heykel </u>	<u>coal and a diamond replaced</u>	
<u>Sculpture surrounded by</u>	<u>with the little piece of</u>	
<u>candles</u>	<u>the museum.</u>	
<u>25 x 25 x 40 cm</u>		